

29 oktober 2021 - 39e jaargang nr. 9



# KERKBLAD

van de Protestantse Gemeente Bilthoven



NOVEMBER/DECEMBER I

# COLOFON

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven.

Verschijnt tienmaal per jaar, digitaal en in een gedrukte oplage van 450 exemplaren.

## Redactie

Wiebe Oost (eindred.)  
Femke Helsdingen  
Roland Schneider  
Piet van Vuuren

## Ontwerp vormgeving

Maarten van der Bijl

## Adressen

Centrumkerk: Julianalaan 42  
Zuiderkapel: Boslaan 3

## Kerkelijk Bureau

Coen Helsdingen  
Julianalaan 42, 3722 GR Bilthoven  
t: 030 228 28 66  
e: kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl  
*Het Kerkelijk Bureau is in de coronatijd gesloten voor bezoek*

## Administratie van het kerkblad

Voor abonnementen, adreswijzigingen  
en advertenties: zie Kerkelijk Bureau  
hierboven

## Kopij

Dit is het laatste nummer van het  
Kerkblad. Voortaan wordt u op de  
hoogte gehouden van het kerkelijk  
gebeuren in de Centrumkerkgemeente  
via het wekelijkse Gemeentenieuws. U  
kunt uw kopij daarvoor insturen via  
gemeentenieuws@pgbilthoven.nl.

## Website

www.pgbilthoven.nl  
Hebt u berichten die in aanmerking  
komen voor plaatsing op de website,  
stuur die dan naar  
webteam@pgbilthoven.nl

## Predikanten

0 Ds. C.H. Oechies  
*(wijk Oost 1, 2, 3 en West 1)*  
Willem de Zwijgerlaan 2  
3722 JR Bilthoven  
t: 030 696 64 97  
e: dsoechies@pgbilthoven.nl  
vrij op vrijdagavond en zaterdag

0 Ds. M.T. Cevaal-Erbrink  
*(wijk West 2 en 3)*  
Prins Hendriklaan 43  
3721 AP Bilthoven  
t: 030 633 61 51  
e: dscevaal@pgbilthoven.nl  
Zij is momenteel met  
zwangerschapsverlof.

0 vacature

## Rekeningnummers

CvK Protestantse Gemeente Bilthoven  
NL55 RABO 0373 7163 97

Voor collectebonnen:  
CvK Protestantse Gemeente Bilthoven  
NL26 RABO 0373 7268 13

Diaconie Protestantse Gemeente  
NL93 INGB 0000 3808 17 of  
NL59 RABO 0308 3179 55

Wijkkas "De Ark"  
NL02 RABO 0308 3690 33

## E-mail

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt  
van e-mail voor de verspreiding van  
aankondigingen, uitnodigingen etc.  
Als u wilt, kunt u uw e-mailadres  
opgeven via [www.pgbilthoven.nl](http://www.pgbilthoven.nl)

## Bij de omslagfoto:

### Twee stapeltjes kerkbladen 17 jaar werk

#### Rond wijkgemeente "De Ark"

- 0 *Scriba*  
dhr. H.D.A. van Wiggen,  
Steenen Camer 57,  
3721NB Bilthoven.  
t: 030-2211815  
e: dvanwiggen@kpnplanet.nl
- 0 *Kerkmeester Zuiderkapel*  
dhr. D.A. van Dijk  
t. 030 200 64 36
- 0 *Autodienst*  
dhr. A.C. Kronenburg  
t. 030 220 40 43

#### Rond wijkgemeente Centrumkerk

- 0 *Scriba Kerkenraad:*  
mevr. L. Blömer-Snijder  
Bremlaan 12  
3735 KJ Bosch en Duin  
t. 030 229 18 71
- 0 *Koster:*  
dhr. W.C. Helsdingen  
Alfred Nobellaan 152  
3731 DZ De Bilt  
t: 030 220 05 91
- 0 *Autodienst*  
dhr. J. van Zijl,  
t. 030 228 00 33

## INHOUD

Colofon	2
Bij de omslagfoto	3
Inhoud	3
Overweging	5
Kerkdiensten	6
Bij de diensten	8
Willibrordzondag	8
Oecumenische diensten	8
Het kerkblad	10
40 Jaar Hem achterna	11
NBG	12
Centraal ds. Oechies	14
Centraal ds. Cevaal	15
Seizoensgesprek	15
Jeugdpagina's	16
Interview	18
Huis-aan-huis collecte	19
Pastoraat	20
Rouwgroep	21
Gespreksavond	21
17 Jaar kerkblad	22
Week van de duurzaamheid	25
In memoriam Jan Prins	26
Dank	26
Afrika reis	27
Gedenken overledenen	28
Steek een kaarsje aan	28
Jeugddienst	28
Adventskalender	29
Mutaties	29
Wijkgemeente De Ark	30



**PROFIL** Cees van Weelden  
DE FIETSSPECIALIST

EMMAPLEIN 4, BILTHOVEN, TEL. 030 - 2282329

Al meer dan 50 jaar het vertrouwde huis voor sportief klassieke damesconfectie en luxe lingerie

**p.doek mode**

**bilthoven**

**nachtegallaan 2**

**PLUS**  
**Bilthoven**

Donsvlinder 2  
3723 TX  
BILTHOVEN  
Tel.:030-2280605

*Opgeteld de beste...*

Vertrouwen op een zorgeloos afscheid.

Sinds 1955 maakt Barbara Uitvaartverzorging iedere uitvaart even uniek, als de persoon zelf.  
Barbara. Altijd dicht bij U.

  
**barbara**  
uitvaartverzorging  
utrecht-vleuten

# WE MISSEN JE!

## *Over zien en gezien worden. . .*

Er is één Bijbelverhaal dat me altijd weer weet te raken en dat is het verhaal van Zacheus uit Lucas 19. Hij verstopt zich in een boom om Jezus te kunnen zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en haalt hem uit de boom. Daarmee zegt hij: 'Jij bent waardevol voor mij, jouw gevoelens tellen en ik wil me met jou verbinden'. Als teken daarvan nodigt Jezus zichzelf ten aanschouwe van iedereen uit bij hem thuis. Zacheus bloeit hierdoor op en wordt (mede)mens. Dat is zien en gezien



worden. Wat is dat belangrijk voor ons allemaal, dat er iemand is die je ziet en je daarmee de boodschap geeft dat je de moeite waard bent en wat kunt bijdragen. Je zo als het ware uit je boom haalt. Dat begint al jong als je als kind door je ouders gezien wordt en erkent in wie je bent: Jij mag er zijn, je doet er toe.

Die boodschap dat jij de moeite waard bent is de motor om je te kunnen ontwikkelen als mens. In de kerk laten we ons door Jezus zeggen dat ieder van ons er toe doet en gezien mag worden. Nu ik dit zo schrijf herinner ik me gesprekken met mensen die jarenlang kerkelijk actief waren en toen steeds minder in de kerk kwamen en uiteindelijk op zondag thuis bleven. Wat ze het ergst vonden was dat niemand hen miste! 'Niemand is in al die jaren naar me toegekomen en heeft me gevraagd: is er iets? Ik mis je op zondagmorgen. Blijkbaar bestond ik niet meer voor mijn geloofsgenoten, werd ik niet meer gezien. Uit het oog uit het hart.' Nou weet ik wel dat er aan ieder verhaal twee kanten zitten, maar toch het geeft te denken. Ook als je, om wat voor reden dan ook, niet meer in de kerk komt wil je toch gezien worden. Net als Zacheus in die boom. Wat was hij achteraf blij dat Jezus hem zag! Door de coronacrisis hebben we elkaar als gemeente lange tijd niet gezien. De kerkdienst bekeek je thuis achter het scherm. Nu we weer naar de kerk kunnen komen is het fijn elkaar weer te zien en gezien te worden. Maar hoe zit het met de kerkgangers die we op zondagmorgen missen? Zien wij hen ook? Laten we hen niet vergeten en de andere kant op kijken. Want ieder van ons doet er toe, mag gezien worden.

Ds. Harold Oechies

# KERKDIENTEN

*De beperkingen voor het fysiek bijwonen van een dienst in verband met de corona crisis zijn versoepeld. U hoeft zich niet meer aan te melden. Het maximale aantal deelnemers is nu ong. 100 in de kerkzaal, met zonodig een overloop van 20 in de serre. Kom alleen als u zich goed voelt en u gevaccineerd bent, gezond verklaard bent na besmetting of korter dan 48 uur geleden negatief getest bent bij een GGD instelling.*

*Meer gedetailleerde informatie vindt u op*

*<https://www.pgbilthoven.nl/centrumkerk/2020/07/16/herstart-kerkdiensten/>*

*U kunt de diensten volgen via het internet (zie pag. 8: "Een dienst volgen via internet").*

*Tijdens de diensten zal nog steeds niet worden gecollecteerd. In plaats daarvan vragen diaconie en kerkrentmeesters u om ruimhartig geld over te maken voor de bij de kerkdiensten genoemde doelen. De rekeningnummers zijn*

- NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven
- NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Bilthoven – actierekening

woensdag

**3**

november

Dankdag

## Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark

14.30 u ds. A.D. Goijert - Nijkerk

19.30 u dr. P. Vermeer - Wezep

collecte: Stichting Silo, plaatselijke gemeente

zondag

**7**

november

Gedachtenis

zondag

## Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk

10.30 u ds. Harold Oechies

collecte: diaconie (Voedselbank), plaatselijke gemeente

## Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark

9.30 u ds. J. Belder - Harskamp

18.30 u ds. A.L. van Zwet - Putten

collecte: GZB Najaarscollecte, plaatselijke gemeente

zondag

**14**

november

Kerk en

School dienst

## Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk

10.30 u ds. Adriaan Plantinga, Amersfoort

collecte: Najaarszending (Indonesië) (Kerk in actie)

## Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark

9.30 u ds. W.C. Meeuse - Sliedrecht

18.30 u prop. J. de Lijster - Ede

collecte: diaconie, plaatselijke gemeente

zondag

21

november

## Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk

10.30 u ds. Harold Oechies *Heilig Avondmaal*  
collecte: diaconie, eigen gemeentewerk

## Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark

9.30 u ds. G.J. van Beusekom *Vorbereiding Heilig Avondmaal*  
18.30 u ds. J.B. ten Hove - Veenendaal  
collecte: Project 1027- hulp Rotterdam Zuid, plaatselijke gemeente

zondag

28

november  
1e Advent

## Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk

10.30 u ds. Harold Oechies  
collecte: Werelddiaconaat (Moldavië) (Kerk in actie)

## Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark

9.30 u ds. G.J. van Beusekom *Bediening Heilig Avondmaal*  
18.30 u ds. G.J. van Beusekom *Dankzegging en Nabetrachting*  
collecte: PDC De Herberg, plaatselijke gemeente  
extra: onderhoud gebouwen

zondag

5

december  
2e Advent

## Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk

10.30 u ds. Koosje Vos-Butijn  
collecte: kwetsbare kinderen in Rwanda (Kerk in actie)

## Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark

9.30 u ds. J.C. Schuurman - Putten  
18.30 u prop. J.A. de Kruijf - Oud Alblas  
collecte: Studiefonds Geref. Bond, plaatselijke gemeente

zondag

12

december  
3e advent

## Centrumkerk | Wijkgemeente Centrumkerk

10.30 u ds. Harold Oechies  
collecte: Amnesty International, plaatselijke gemeente

## Zuiderkapel | Wijkgemeente De Ark

9.30 u ds. E. van den Noort - Nijkerk  
18.30 u ds. G.F. Willemse - Veenendaal  
collecte: MAF, plaatselijke gemeente

# BIJ DE DIENSTEN

## Een dienst volgen via internet.

U kunt de diensten in de Centrumkerk als volgt bekijken:

Log in op <https://www.pgbilthoven.nl>, kies "wijkgemeente Centrumkerk", vervolgens "meekijken en luisteren", de balk met "Bilthoven, Centrumkerk" en de gewenste dienst ("Live" of datum).

## Koffiedrinken na de dienst

Bij mooi weer wordt buiten voor de kerk koffie gedronken

## Zondagsbulletin/liturgie

Deze vindt u (in de regel vanaf vrijdag) op [www.pgbilthoven.nl](http://www.pgbilthoven.nl) op de voorpagina bij 'eerstvolgende dienst'.

## Weekontmoeting

Elke donderdag om 19.00 uur (tenzij anders vermeld) is er een weekontmoeting in De Koperwiek.

U bent daar van harte welkom.

◇ 4 nov. Heilig Avondmaal  
dhr.ds. H. Oechies

◇ 11 nov.  
mevr. G. Huisman

◇ 18 nov.  
mevr.ds. M. Vroom

◇ 25 nov. Herdenkingsdienst  
dhr.ds. H. Oechies

◇ 2 dec. 1e Advent  
mevr. A. Veldhuis

# WILLIBRODZONDAG.

Op 14 november a.s zal er een Oecumenische viering gehouden worden in de Maria Christina kerk in Den Dolder. De dienst wordt gehouden in het kader van de Willibrordzondag.

Voorgangers zijn pastor Gerard Weersink en ds. Gert Landman.

De dienst begint om 10.00 uur.

# OECUMENISCHE DIENSTEN

Op Tweede Kerstdag zal er een oecumenische viering gehouden worden in de OLV aan de Gregoriuslaan.

Voorgangers zullen zijn ds. Koosje Vos-Butijn en pastor Gerard Weersink.

De dienst begint om 10.30 uur.

Op 16 januari zal er in het kader van de zondag van de Eenheid van de Christenen een oecumenische viering gehouden worden in de OLV aan de Gregoriuslaan.

Voorgangers zijn ds. Harold Oechies en pastor René Grotenhuis.

De dienst begint om 10.30 uur.

De Centrumkerk is op beide data gesloten





## J. VAN DER KROL HOUTHANDEL B.V.

- Een diepgroene, afgeharde grasmatt? Najaarsbemesting!
- Vul uw hardhout voorraad tijdig aan!
- Inspiratie voor uw tuin op [www.jvdkrol.nl](http://www.jvdkrol.nl)

Maartensdijkseweg 10, Bilthoven  
Tel. 035 6668270  
e-mail: [graszoden-tuinhout@jvdkrol.nl](mailto:graszoden-tuinhout@jvdkrol.nl)

Levering aan particulier én professional



## Het leven is een reis

Ik begeleid u met liefde  
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik met u mee over tekst,  
muziek en locatie.

*De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.*

Koop Geersing | uitvaartverzorgers

06 - 10 27 55 85 (dag en nacht bereikbaar)

# HET KERKBLAD: EINDE EN NIEUW BEGIN

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 28 september j.l. is besloten om te stoppen met het huidige kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven. Door de ontwikkelingen in de communicatie via de website en de nieuwsbrieven, en het afscheid van eindredacteur Wiebe Oost, is het moment gekomen om een nieuwe weg in te slaan. De AK heeft afgesproken dat beide wijkgemeenten, de Centrumkerk en de Ark, elk hun eigen kerkblad en nieuwsbrief zullen hebben, onder verantwoordelijkheid van de eigen wijkkerkenraad. De website blijft gemeenschappelijk voor de gehele PGB.

Dit is ook het moment om de redactie van het kerkblad hartelijk te bedanken voor hun jarenlange inzet: Femke Helsdingen, Roland Schneider, Piet van Vuuren en eindredacteur Wiebe Oost. Wiebe is 17 jaar lang eindredacteur geweest, in het begin samen met Hans Bouma. De redactie heeft elke maand een mooi kerkblad verzorgd dat ons informatie, foto's, verslagen, interviews en overdenkingen bracht. Met de voorlopers van het huidige kerkblad zijn er in totaal 39 jaargangen verschenen. Het kerkblad was en is een belangrijk onderdeel van ons gemeentelven. Dank aan alle trouwe kerkbladvrijwilligers.

Wat zijn de plannen voor het nieuwe kerkblad? De wijkgemeente de Ark heeft het eigen Contactblad. Voor de wijkgemeente Centrumkerk zal de pas opgerichte werkgroep Communicatie een kerkblad nieuwe stijl gaan ontwikkelen. Het zal een blad worden dat minder vaak uitkomt dan het huidige kerkblad en dat een andere uitstraling nastreeft, met achtergrondinformatie mede gericht op de centrumfunctie van onze wijkgemeente. De website en de nieuwsbrieven blijven voor de actuele informatievoorziening van onze gemeente de eerste bron. Graag horen we ook uw ideeën voor het invullen van het kerkblad nieuwe stijl.

Namens de Algemene Kerkenraad,  
Harold Oechies en Piet Stammes

# 40 JAAR HEM ACHTERNA.....

Iedereen heeft wel een maand waarin belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waar je extra bij stilstaat. Voor mij is dat de maand september: sterfdag van mijn vader, geboortedag van een dochter en de dag dat ik bevestigd ben als predikant. Dit jaar is dat 40 jaar geleden. Elk jaar ben ik even stil op die dag en krijg (of koop) ik iets moois.

Het is niet te geloven dat het al zolang geleden is dat ik predikant werd in De Bilt, in de toenmalige Morgensterkerk die jaren geleden is afgebroken. Het was daar fijn werken met tal van collega's. We werkten in oecumenisch verband en dat was vanzelfsprekend. Vanuit het gemeentewerk kreeg ik (na 5 jaar) in het bijzondere pastoraat een baan in een psychogeriatrisch verpleeghuis te Laren. Leren omgaan met en luisteren naar mensen die in een soort cryptogram leven. Ik heb altijd gezegd: "Dement is geen goed woord voor deze mensen. Dit betekent eigenlijk geen geest. Dat klopt niet." Je moest altijd op zoek gaan naar een ingang en soms was een hand vasthouden veelzeggend en troostend. Wat heb ik daar veel geleerd en wat had ik daar een geweldige pastoor als collega. Soms wilde een rk mevrouw alleen de ziekenzegen van mij en de pastoor werd beurtelings gevraagd bij een protestants iemand die een vrouw in het ambt echt niet zag zitten. Toen ging ik in Berg en Bosch werken, daarna 22 jaar Lorentz ziekenhuis, het tegenwoordige DiakZeist.

Ondertussen werd ik lid van de pastoraatgroep van de OLV als theoloog. Toevallig, ja echt toevallig, was Philip daar actief als vrijwilliger. We zeiden (of zeggen) weleens: "Hij doet de eerste hulp en ik de laatste". Tegenwoordig is het meer andersom omdat hij de meeste uitvaarten begeleidt die vanuit de OLV gebeuren. Wat kijk ik dankbaar terug op al die jaren, wat was/is het bijzonder om met het Woord van God te leven dat zo actueel blijft en dat blijft vragen om een vertaalslag naar nu.

Wat me het meeste heeft getroffen en mij nog treft is dat de kerken leger zijn geworden en de vragen eigenlijk groter. Met collega van den Beld in gesprek merkten we beiden op: de kerk is ons zo dierbaar. Het is zo kostbaar, wat gaan sommigen daar slordig mee om en wat laat je niet allemaal los? Menigeen zegt: "Waar is God? Geloof JIJ nog?" Geloven blijft een werkwoord maar begint het niet met het aanvaarden, het ontvangen dat GOD jou zoekt door alles heen?

Het kan zover weg zijn – en dat kan ik me zo voorstellen bij alle levensvragen rondom ons. Dan past het zwijgen en geen pasklaar antwoord. Samen zoeken naar een antwoord of samen beamen dat het er niet is op die manier, is een vorm van pastoraat die ik al die jaren heb geleerd en nog steeds leer van mensen die mij in vertrouwen nemen. Dat heb ik intens ervaren in hospice Demeter in De Bilt waar ik nu afscheid heb genomen als geestelijk verzorger.

40 jaar in het ambt - 40 jaar woestijntijd? Soms, maar de oases zorgen ervoor dat je een spoor vindt: Hem achterna, zoals pastor Gerard Oostvogel mij altijd ontroerde bij zijn slotgebed na een overweging.

## NBV21, DE BIJBEL VOOR DE 21E EEUW



De NBV21 wordt overhandigd aan de koning

Op 13 oktober jl. is het eerste exemplaar van de NBV21 bijbel overhandigd aan koning Willem-Alexander door Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

'De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw', aldus Buitenwerf. 'Daarom zijn we vereerd dat onze beschermheer, Zijne Majesteit de Koning, de Bijbel in ontvangst wilde nemen. De Bijbel is voor veel mensen een boek met een diepe betekenis. Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God.'

De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat er nog beter kon. Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt en als nieuw.

Dit is dé bijbel voor de 21e eeuw.

Dominee Karin van den Broeke, voorzitter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, heeft die dag 12 representanten van kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen een NBV21 Bijbel uitgereikt en een zegen uitgesproken over de Bijbel.

De NBV21 is verkrijgbaar bij uw boekhandel in de buurt of in de webshop van het NBG.

# LEES DE BIJBEL OP WWW.DEBIJBEL.NL

De experts van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap hebben honderden onderwerpen geschreven over de tijd en cultuur van de Bijbel. Hier is jarenlang aan gewerkt en dat blijft het NBG ook de komende jaren doen. De Bijbel dichtbij, altijd en overal. Met debijbel.nl van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vindt u razendsnel bijbelteksten op uw computer, tablet of smartphone. U ontdekt van alles over bijbelse onderwerpen, plaatsen en tijden. De wereld van de Bijbel komt tot leven!

Op debijbel.nl is het volgende te vinden:

- Verschillende vertalingen (waaronder De Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal en de Herziene Statenvertaling)
- 4000+ aantekeningen bij de Bijbel
- 500+ onderwerpen met achtergrondinformatie bij de Bijbel
- 200+ historische tekeningen, kaarten, filmpjes en foto's

## Bijbelwerk digitaal

debijbel.nl wordt gebruikt door een miljoen unieke bezoekers per jaar. Vooral voor jongere generaties is dit een uitkomst. Ondertussen is het platform ook in het buitenland in gebruik, voor armere bijbelgenootschappen stelt het NBG het gratis ter beschikking.

Bij debijbel.nl hoort de app Mijn Bijbel. In deze gratis bijbel app lees je de Bijbel ook offline. Zo heb je altijd de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling bij de hand. Download de app in Google Play of de App Store.

Ontdek meer van het NBG, [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

- [debijbel.nl](http://debijbel.nl)
- Dagvers - [debijbel.nl](http://debijbel.nl)
- Webshop – [shop.bijbelgenootschap.nl](http://shop.bijbelgenootschap.nl) (o.a. met alle edities van de NBV21)

NBG-vrijwilliger Centrumkerk

Mieneke van Oord

Kwaliteitsslagerij  
**VAN LOO**



***Op één na de beste!***

Je bent wat je gelooft  
en je gelooft wat je bent

Kwaliteitsslagerij R. van Loo

Hessenweg 193, De Bilt

Tel. 030 2203813



# CENTRAAL

DS. C.H. OECHIES

## *Doordenkers...*



*foto: Harold Oechies*

Op maandag avond 27 september vulde de Centrumkerk zich met een oecumenisch gezelschap om te gaan luisteren naar publiekstheoloog Erik Borgman. Hij was uitgenodigd door de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouwe en onze commissie inspireren om te vertellen over zijn nieuwste boek: 'Alle dingen nieuw, een theologische visie voor de 21ste eeuw'. Met zijn kenmerkende witte hardos duikt Erik Borgman regelmatig op in de media en weet de aandacht te trekken met een combinatie van humor en diepgang. Zo viel het hem aan het begin van zijn verhaal in onze kerk gelijk al op dat de Paaskaars niet brandde. 'Is God vanavond dan niet aanwezig', was zijn reactie. Direct schoot de koster naar voren om de Paaskaars alsnog aan te steken. Uit zijn bevlogen betoog haal ik een aantal citaten die ik u graag meegeef om over door te denken en op te kauwen. \* De kerk is van onze lieve Heer, wij hoeven haar niet te redden. Het enige dat van ons

gevraagd wordt is te doen wat we moeten doen (Micha 6: 8). \* Wij willen alles plannen, van te voren weten waar het uitkomt. Als je dat echt wilt doe je niets meer. Denk maar aan trouwen of kinderen krijgen. Als je daaraan begint weet je ook niet of het goed gaat. \* Wat is geloof? Geloven is je overgeven, je toevertrouwen aan iemand die je te boven gaat en waar je geen grip op hebt. Dat is in tegenspraak met een cultuur die zegt dat we alles zelf in de hand hebben en zelf moeten doen. In de kerk weten we dat we het niet zelf kunnen en daar zijn we niet bang voor.\* Geloof is een traditie die niet altijd hetzelfde is. In onze tijd geloven we anders dan in de 19e eeuw of in de Middeleeuwen. Waarom heeft Jezus geen boek geschreven? Omdat het geloof levende getuigen nodig heeft en geen dode letters. \* God is nog altijd onder ons. Zijn Geest werkt onder ons en ook buiten de kerk op een manier die wij niet begrijpen. Ook in vormen die wij niet als gelovig herkennen is God aan het werk. Dat kun je niet bewijzen maar is een manier om naar de wereld te kijken. \* God leek Jezus te laten vallen aan het kruis, maar heeft hem toch opgevangen. In dat opvangen zijn wij inbegrepen. Wij zijn niet alleen, zelfs niet onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Dat is de kern van het verrijzenisgeloof: zelfs in de dood zijn we niet van God los. Tot zover wat prikkelende zinnestukjes uit het betoog van Erik Borgman om als 21e-eeuwse gelovigen over door te denken. Bent u nieuwsgierig geworden naar alles wat hij gezegd heeft? Googelt u dan op Centrumkerk en Erik Borgman en u kunt zijn lezing in zijn geheel terugzien op YouTube.

Een hartelijke groet,

Ds. Harold Oechies



## CENTRAAL

DS. M.T. CEVAAL-ERBRINK

Ds. Marjolein is met  
zvangerschapverlof

## SEIZOENSGESPREK 23 NOVEMBER

Op dinsdagmorgen 23 november is er om 10.00 uur weer een seizoensgesprek. Gespreksleider is ondergetekende. Rond 11.30 uur sluiten we af. In december zal er vanwege de kerstdrukke geen seizoensgesprek zijn.

Ds. Harold Oechies

## De barmhartige Samaritaan - een reisverhaal uit de Bijbel

Een man is op reis van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg wordt hij overvallen door een bende rovers. Ze slaan hem neer, pakken hem alles af en laten hem halfdood achter. Toevallig komt daar een priester langs. Hij ziet die man wel liggen, maar loopt met een grote boog om hem heen. Even later komt er weer iemand langs. Het is een leviet, iemand die de priesters helpt bij hun werk in de tempel. Hij ziet de man wel liggen, maar ook hij loopt met een grote boog om hem heen. Maar dan komt er een vijand aan, een Samaritaan, die op reis is. Hij ziet die man liggen en krijgt medelijden met hem. Hij gaat naar hem toe. Hij doet zelf op zijn wonden en doet er een verband om. Dan tilt hij hem op zijn ezel en brengt hem naar een herberg. Daar blijven ze die nacht. De Samaritaan zorgt goed voor de man.

Jezus vertelde dit verhaal om uit te leggen wie de naaste is die je moet liefhebben als jezelf.





(C)

## Om te knutselen



Vouwen

(B)



Vouwen

Hierboven en hiernaast zie je een plakwerkje om mee te nemen op reis, of om gewoon thuis te maken in de vakantie.

Deze jeugdpagina's verschenen in Samen op Weg van juli/augustus 2004 en werden verzorgd door Ben en Ineke Pater en Piet Stammes

# INTERVIEW.



Het is een rustige ochtend als de eindredacteur van ons Kerkblad bij mij op bezoek komt.

Er volgt dan een goed en warm gesprek tussen twee mensen die allebei de langste tijd van leven achter de rug hebben.

Bij mij op bezoek is Wiebe Aaldert Oost, een geboren Amsterdammer uit 1938 en vernoemd naar zijn grootvader.

Wiebe is een nakomertje, er zijn twee oudere kinderen en als hij nog maar negen jaar oud is overlijdt zijn moeder. Hoe erg is dat!

Zijn vader hertrouwt in 1948 en dan komt er nog een stiefzusje dat met Wiebe een leeftijdsverschil heeft van twaalf jaar!

Maar ze zijn blij met elkaar en na al het verdriet op zo'n jonge leeftijd gaat het goed

met Wiebe en gaat hij studeren. Het wordt natuurkunde en hij promoveert in dat vak.

Op de dansschool leert hij een lief meisje kennen, Thea Knaup, en het wordt een lang, gelukkig huwelijk want de bruidsklokken luiden in 1963 en zij worden gezegend met een zoon en een dochter....hoe mooi is dat!

Wiebe gaat het grootste deel van zijn leven werken bij het KNMI en dat is een begrip in heel Nederland.

Hij beschrijft zichzelf als een gelukkig mens, dankbaar voor het lange huwelijk met zijn Thea en het geluk van samengaan en nog steeds samen zijn. De zoon en dochter krijgen hun relaties en dan in de loop van de tijd wordt Wiebe, naast alle andere dingen die hij doet, eindredacteur van ons protestantse kerkblad.

Eerst met Hans Bouma en later komt Maarten van der Bijl erbij met het ontwerpen en als dan eindelijk de kerken samen gaan en de Centrumkerk is "geboren" is er na veel commotie een mooi en verzorgd Kerkblad voor ons allemaal.

Toch werpt ook Corona zijn schaduw ver vooruit want de "Gemeentebrief" wordt geboren en dat maakt dat het kerkblad wat overbodig lijkt te worden. Dat is jammer want het begon al zo'n veertig jaar geleden.

Echter, onze eindredacteur heeft er vrede mee en zo constateren wij beiden dat er op zeker moment aan alles een einde komt.

Wiebe heeft met veel plezier als hoofdredacteur het mooie en goede blad verzorgd. Zeker ook de voorplaten met zorg en oog voor detail in het kerkelijk leven, uitgezocht. Met vele mensen goed samengewerkt.

Wij hebben beiden het langste deel van ons leven geleefd en het is goed en warm om met elkaar van gedachten te wisselen en wij praten over liefde, geloof, de kinderen en ....niet onbelangrijk!....de kerk. Wij voelen beiden de liefde voor die kerk en zijn gelukkig in ons geloof.

En zo gaan wij uit elkaar, allebei blij en dankbaar voor dit gesprek.

Wiebe Oost, trouwe dienaar, eerst als ouderling en toen kwam het Kerkblad. Als kerkelijke gemeenschap hebben wij veel aan hem te danken want zeventien jaar.....het is niet niets! Ons rest hem te danken voor al die jaren trouwe dienst en wij zullen het mooie kerkblad missen .....

Laten wij hopen en bidden dat er nog goede jaren voor hem en zijn Thea zullen volgen.

Ik dank Wiebe Aaldert Oost voor de goede ochtend waarop dit interview tot stand kwam.

Femke Helsdingen



Binnenkort collecteren we huis-aan-huis voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De situatie van deze kwetsbare kinderen is urgenter dan ooit. Kerk in Actie helpt hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Geef aan de collectant of via de QR-code hieronder. Hartelijk dank!



kerk in actie Huis-aan-huiscollecte

22 t/m 27 november 2021



Protestante Kerk

## HUIS-AAN-HUISCOLLECTE KERK IN ACTIE VOOR VLUCHTELINGENKINDEREN IN GRIEKENLAND

Kerk in Actie organiseert van 22 t/m 27 november 2021 (week 47) een landelijke huis-aan huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. De nood blijft hoog: gammele tenten, extreme kou of juist ondraaglijke hitte, onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen, soms helemaal alleen, zonder familie, in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie en organiseren we in 2021 opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

*We hopen op uw gulle gift!*

# ROUWGROEP 2021/22

Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met de dood van vader, moeder, partner of soms ook een (klein)kind. Wie met zo'n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het land van het verlies, een land waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken. Als predikant heb ik gemerkt dat mensen met een pijnlijk verlies, niet gemakkelijk andere mensen opzoeken. Wanneer ze echter anderen ontmoeten die hetzelfde meegemaakt hebben, kan dat een gevoel van herkenning geven. 'Die weet ook wat het is: te moeten leven met een lege plaats'. Dat kan helpen om de weg te vinden in het onbekende land van de rouw. Van november tot en met maart 2022 zijn er vijf bijeenkomsten voor mensen, die de afgelopen jaren met zulk verlies te maken hebben gehad. Iedere bijeenkomst heeft zijn eigen thema. Centraal zal het uitwisselen van ervaringen staan. Of u gelovig bent of lid van een kerk maakt hierbij niet uit. Iedereen is welkom. De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Harold Oechies. Woensdagmorgen 10 november 2021 is er om 10.30 uur een informatiebijeenkomst in de serre van de Centrumkerk. U bent van harte welkom om kennis te komen maken en om te zien of het u zou kunnen helpen. Voor vragen, opgave en meer informatie: ds Harold Oechies (030-6966497 of [haroldoechies@kpnplanet.nl](mailto:haroldoechies@kpnplanet.nl)) Van harte welkom!

## GESPRESAVOND 15 NOVEMBER:

### *vaccineren, vrijheid en verantwoordelijkheid*

Niet alleen als samenleving maar ook als kerkelijke gemeente worstelen we met de vraag hoe op een verantwoorde manier om te gaan met gevaccineerden en niet-gevaccineerde leden. We willen niet bij de deur van de kerk om uw vaccinatie- of test bewijs vragen en tegelijk willen we dat de kwetsbaren onder ons zich ook veilig voelen in ons gebouw en er geen besmetting oplopen. Als commissie inspireren organiseren we daarom een gespreksavond. Er zullen twee sprekers zijn. Ons gemeentelid Jan Maarseveen zal als (oud)huisarts spreken over de praktische kant van vaccineren. Daarna is het woord aan dr. Jacques Schenderling, predikant en docent. Hij is gepromoveerd op de Christelijke Ethiek en heeft geschreven over vaccineren. Hij zal ingaan op de vraag hoe vrijheid en verantwoordelijkheid zich vanuit christelijke oogpunt tot elkaar verhouden als het om de coronavaccinaties gaat. Beide sprekers hebben ieder 20 minuten toebedeeld gekregen en na iedere spreker is er alle gelegenheid vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Aanvang 15 november om 20.00 uur in onze Centrumkerk. Allen van harte welkom!

# 17 JAAR KERKBLAD

Omdat Jannie Boudewijn het na 18 jaar welletjes vond moest er in juni 2004 een opvolger komen als eindredacteur van 'Samen op Weg', het gemeenschappelijke kerkblad van Hervormd en Gereformeerd Bilthoven.

Ondergetekende, in die tijd ouderling met bijzondere opdracht voor PR, moest er op uit om die te vinden. Op een zonnige dag kwam ik

toen, ergens op de Leyenseweg, Hans Bouma tegen, een oude kennis uit ons beider Amsterdamse tijd, die net van De Bilt naar Bilthoven was verhuisd. Na enig babbelen spraken we af dat we samen die eindredacteursklus zouden gaan klaren.

Jannie Boudewijn had niets met computers en het eerste wat we dan ook veranderden was de manier van kopij insturen: per e-mail, of, bij uitzondering, getypt. De overgrote meerderheid van de schrijvers bleek over een PC te beschikken, want het aantal getypte velletjes dat we ontvingen was miniem. Die ingreep stroomlijnde het proces aanzienlijk.

Roland Schneider, die al vanaf 1998 in de redactie zat, en ondergetekende hadden een jaar of twee eerder samen een website gebouwd voor onze gezamenlijke kerken en die gebruikten we om 'Samen op Weg' ook on line

beschikbaar te maken.

De basisrubrieken van het blad waren toen Overdenking, Kerkdiensten, 'Samen op Weg', Zuiderkapel, Noorderkerk, Julianakerk en Hervormd Gereformeerde kring (in deze volgorde), aangevuld met informatie van kerkelijke gremia als de

Diaconie en het (huidige naam!) College van

Kerkrentmeesters. En er was een rubriek 'Mededelingen' voor al het overige. Tot september 2006 was er ook een vaste

jeugdtribune van vier pagina's, in het midden van het blad, verzorgd door Ben en Ineke Pater en Piet Stammes.

Het blad heette niet voor niets 'Samen op

Weg': op 1 april 2004 waren de landelijke kerken gefuseerd tot de PKN en het hoofdonderwerp van de rubriek met die naam waren de activiteiten om die landelijke stap naar een plaatselijke te vertalen.

In maart 2008 moest Bea Kuus, die de lay-out verzorgde, om gezondheidsredenen stoppen met haar werk voor 'Samen op Weg'.

Ondergetekende heeft dat toen 'tijdelijk' van haar overgenomen.

8 juli 2009 valt het besluit om te gaan fuseren. De Hervormde en Gereformeerde groepen per kerkgebouw worden opgeheven en er



komt een wijkindeling met twee wijken op basis van modaliteit die past bij de nieuwe, gemengde situatie.

Het kerkblad moet dus ook anders. Op de uitnodiging daar ontwerpen voor in te sturen komen er twee binnen, waarvan dat van Maarten van der Bijl, de koster/cantor/duizendpoot van de Julianakerk, de voorkeur krijgt.

In september verschijnt het kerkblad in de nieuwe uitvoering die enthousiast ontvangen wordt.

Maarten geeft aan ook de website wel te willen verzorgen. Op basis van een proefopzet dragen we vol vertrouwen ook het beheer daarvan aan hem over. Met een geheel verfriste website als gevolg!

8 September 2013 legt Maarten het overgrote deel van zijn bezigheden voor de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. neer. Wel blijft hij het Kerkblad verzorgen.

Op 1 april 2015 is het grote moment daar: de fusie is rond! De stukken zijn getekend: de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk van Bilthoven bestaan nu ook formeel niet meer en zijn vervangen door de Protestantse Gemeente Bilthoven, met de wijkgemeentes Oost en West. De Ark blijft kerken in de Zuiderkapel en de wijk Oost/West heeft haar erediensten voorlopig in de Noorderkerk tot de verbouwing van de Centrumkerk tot een eigentijds gebouw in het centrum van de burgerlijke gemeente klaar is. Met het wegvallen van de kopij met betrekking tot de fusie komt er ruimte voor andere onderwerpen. Daar willen we gebruik van maken door interviews

te plaatsen met kerkleden, zodat de ex-Hervormde en ex-Gereformeerde leden wederzijds wat meer bekend met elkaar kunnen raken. En dus doen we in het juli/augustus nummer een oproep voor een interviewer (m/v). Die oproep is direct succesvol: Femke Helsdingen wil wel reporter van het kerkblad zijn! En ze laat er ook geen gras over groeien: in het septembernummer staat meteen een interview met Kees de Waal. Haar interviews worden een vast en alom gewaardeerd item in het blad. Femke treed ook toe tot de redactie. September 2015 is ook de maand waarin de wijk Oost/West overstapt van de Noorderkerk naar de Centrumkerk, zoals de omgebouwde Julianakerk is genoemd. Ook de naam van de wijk verandert: vanaf dat moment hebben we het over de Centrumkerk gemeente.

In de loop van 2016 wordt er vanuit het CvK steeds sterker op aangedrongen dat de redactie de lay-out en productie van het blad in eigen hand neemt. Maarten van der Bijl krijgt voor zijn werk een leuke vergoeding en het CvK geeft niet graag geld uit als het ook gratis kan. Aan het eind van het jaar neemt ondergetekende het lay-out werk van Maarten over; het bedienen van de printer blijft in handen van Wim Zaal en Piet van Vuuren.

Hans Bouma zorgt er vanaf 2008 voor dat er maandelijks een overdenking in het blad staat, die hij ook nogal eens zelf schrijft. Daarnaast verzorgt hij regelmatig boekbesprekingen en zorgt hij er, vaak met een puzzel, voor dat

we op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van het Nederlands – tegenwoordig: Nederlands Vlaams – Bijbelgenootschap. En als ondergetekende met vakantie is neemt hij diens taken waar. Maar december 2017 stopt Hans om gezondheidsredenen met zijn redactionele activiteiten.

Hans verving ondergetekende waar nodig - behalve voor het lay-out werk van Kerkblad dan.

Dat laatste baart wat zorgen. Er is wat dat betreft geen

vervanger voor

ondergetekende. Roland kan

wel met het gebruikte

computer programma

omgaan, maar mist door

zijn werk de tijd om echt

als vervanger op te

treden. Dus doen we

een oproep voor een

lay-out

medewerker. Daar

wordt lang niet op

gereageerd, maar uiteindelijk

komt in juli 2018 Piet van Vuuren het

redactieteam versterken. Hij verzorgt

het blad enkele keren.

In september 2017 gaat Aukje

Hoeksema met pensioen, na vele, vele

jaren zorg voor eerst het Hervormde

kerkelijk bureau, later voor dat van

onze hele kerkelijke gemeente. Na de zorg voor de verspreiding van het kerkblad vindt ze het nu wel een aardige klus om de tekstcontrole van het blad te doen. Wat de redactie in dank accepteert.

Het kerkblad gaat dan zonder grote veranderingen door tot corona toeslaat. In verband met de vele en snelle veranderingen die dat met zich brengt is een maandblad te traag en wordt vanuit de wijkraad Centrumkerk

het wekelijkse Gemeentenieuws

gestart. Door die hogere

frequentie verliest

Kerkblad zijn

nieuwswaarde – en

daarmee een

belangrijk deel van zijn

bestaansrecht. We

wensen het

Gemeentenieuws dan ook

alle goeds; hopelijk zal de

redactie van dat periodiek

daar net zoveel voldoening

aan beleven als wij al die jaren

hebben gehad aan Samen op

Weg en Kerkblad!

Wiebe Oost



PS: Realiseert u zich dat Roland

Schneider maar liefst 23 jaar in

verschillende functies aan de redactie

heeft meegewerkt? Hulde!

WO

# WEEK VAN DE DUURZAAMHEID... ...LIJKT DUURZAAM TE WORDEN!

Wat mooi, dat 65 mensen één week geen vlees aten en zo samen

1024 kg CO<sub>2</sub> = 8530 autokilometers  
= 8% van de uitstoot per persoon

512.000 liter water = 8209 douchebeurten

37 dieren

1024 m<sup>2</sup> land

bespaarden! Samen hebben we onze voetafdruk kleiner en groener gemaakt.

Wat mooi, dat Emmaus wil samenwerken aan een volgende kledingmarkt, net als één van de boekverkoopsters, die bij WVT een kledingmarkt wil organiseren.

Wat mooi, dat Kirsten Vonkgeeftvuur een duurzaamheidsmarkt wil organiseren in Den Dolder en het draaiboek van de Centrumkerk al in huis heeft.

Wat mooi, dat wildvreemden samen een kop koffie dronken en het goede gesprek voerden, zittend in het zonnetje voor de kerk.

Wat mooi, dat één van onze reparateurs gevraagd is mee te draaien in het repaircafé van WVT en dat nog toegezegd heeft ook.

Wat mooi, dat bezoekers terug gingen naar huis om nog meer te herstellen kleding op te halen.

Wat mooi, dat een moeder en dochter wel 1.5 uur kleding gepast hebben en met tassen vol “vintage” kleding naar huis gingen.

Wat mooi, dat er zo veel belangstelling was voor de workshop “duurzaam ontpullen”, dat Machteld van den Berg de extra aanmelders een uur persoonlijk advies geboden heeft.

Wat mooi, dat de lezing over “verantwoord vegetarisch koken” niet paste in de agenda van de belangstellenden, maar uitmondt in twee persoonlijke gesprekken.

Wat mooi, dat we een boeiende lezing van Ebbe Rost van Tonningen hoorden met een goed gesprek na afloop.

Wat mooi, dat Ekoplaza de lunch van de marktmedewerkers sponsorde.

Wat mooi dat de collecte opbrengst € 503.55 bedraagt, opgebracht door u, de verkoop van kleding, donaties voor reparatieklussen en een deel van de boekenverkoop van de Biltsche Boekhandel.

Wat mooi, dat we samen een steentje mochten bijdragen aan een duurzaam en sociaal leefklimaat!

Namens het hele team:

Dankuwel !

Ellen Kieviet



# IN MEMORIAM JAN PRINS



Op woensdag 20 oktober overleed plotseling ons gemeentelid Jan Hendrik -Jan- Prins op de leeftijd van 69 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Ella op de Rontgenlaan 34. Jan werkte jarenlang samen met Ella op de Julianaschool. Als zoon van een dominee was hij net zo'n mensenmens als zijn vader. Jan genoot als hij voor anderen kon zorgen en met hen plezier kon maken. In zijn werk in het onderwijs kwamen zijn gaven helemaal tot zijn recht. Hij wist leerlingen en mededocenten te inspireren en tot hun recht te laten komen. Wars van dikdoenerij ging hij zijn eigen weg door het leven.

Authenticiteit was daarbij de rode draad. Kerkelijk was hij niet meer, maar hij zocht en vond zijn eigen

spiritualiteit in de muziek. Geheel in zijn stijl vond Jan zijn afscheid plaats in de kelder van de Bilthovense Boekhandel waar hij op de avond van zijn dood nog geweest was. Er klonk muziek die hij zelf had uitgekozen. Zijn vrouw Ella typeerde haar man met diverse anekdotes. Daarna vond de crematie in besloten kring plaats. Dat zijn gedachtenis tot zegen mag zijn. Dat wensen we in het bijzonder Ella toe.

Ds. Harold Oechies

## DANK

Op deze plek wil ik graag iedereen bedanken voor het meeleven , op welke manier dan ook, bij het overlijden van mijn dierbare vriend Nico. Vijftien jaar geleden leerden we elkaar kennen als weduwnaar en weduwe. Heel bijzonder was dat. Hij als Limburger en een echte katholiek en ik als protestant .



Hij kwam "omhoog", zei hij, uit Sittard naar Bilthoven en kocht een huis in de Jan Provostlaan. De Katholieken in Bilthoven kenden hem niet, maar de gemeenteleden in de Centrumkerk leerden hem kennen , trouw naast mij in de kerkdiensten en bij de koffie.

Wat hartverwarmend voor mij dat velen hem gezien hebben en meeleven met dit verdriet. Het steunt me en daarvoor mijn dank.

Marijke Duijs

# AFRIKA REIS: CARE FOR CAPE TOWN - *Beste jongeren, gaan jullie mee?*



De eerste open avond verliep heel gezellig, met een aantal geïnteresseerde jongeren en ouders. Omdat we weten dat er ook geïnteresseerde jongeren zijn die op de eerste avond niet konden, organiseren we een tweede open avond! In 2023 organiseren we van 25 februari tot 8 maart een jongerenreis naar Kaapstad in Zuid-Afrika. In Kaapstad zullen we meebouwen aan een kinderdagopvang en kennismaken met de cultuur, historie en apartheid van Zuid-Afrika. Eerdere reizen naar Kaapstad hebben veel energie losgemaakt en daar horen we nu nog de positieve verhalen van!

De reis is bedoeld voor enthousiaste jongeren die op het moment van vertrek tussen de 16 en 21 jaar zijn, en wordt begeleid door ds. Marjolein Cevaal, Joost Kieviet, Jeroen Bransen en Ellen Bransen. Ben jij geïnteresseerd in deze unieke reis en wil je meer weten? Kom dan naar de open avond op donderdag 18 november van 20 - 21 uur in de Centrumkerk. Daar zullen wij het project verder zullen toelichten en kun je vragen stellen. Via onze eigen website [www.careforcapetown.nl](http://www.careforcapetown.nl) is alle informatie terug te lezen en kun je jezelf aanmelden.

Graag tot dan, of spreek gerust één van ons op een ander moment aan. Wij hebben er alvast veel zin in, maak je vrienden enthousiast en neem ze mee!

Marjolein Cevaal, Joost Kieviet, Jeroen Bransen en Ellen Bransen

# ZONDAG 7 NOVEMBER: GEDENKEN OVERLEDENEN

Dit jaar staan we in de kerkdienst van 7 november stil bij wie ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Van de overledene zal de naam genoemd worden en daarbij wordt voor ieder een kaars ontstoken aan de Paaskaars: teken van het licht van Christus. Wij doen dat in het geloof en in het vertrouwen dat mensen die geborgen zijn in de liefde van de eeuwige God niet vergeten raken. Familieleden van de overledenen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze kerkdienst. Bent u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid om naar de dienst te komen dan kunt u hem volgen via de kerkomroep of onze livestream op YouTube. Wij hopen zo een goede vorm gevonden te hebben om de familie te steunen bij hun verlies en onze overleden gemeenteleden waardig te gedenken.

Ds. Harold Oechies

## STEEK EEN KAARSJE AAN – STA EVEN STIL BIJ IEMAND DIE JE MIST

Als Centrumkerk willen we graag kerk zijn voor het hele dorp. Dat is ook een van de speerpunten in ons nieuwe beleidsplan. Daarom zetten we in de middag van 7 november van 16.00 – 18.00 uur onze kerkdeuren open voor een ieder die een kaarsje wil aansteken voor een overleden geliefde. In de kerk klinkt muziek en bij het liturgisch centrum staan twee tafels waarop een kaarsje kan worden aangestoken. Ook staan er stoelen om even op te zitten. Op twee tafels liggen boekjes om te lezen en eventueel mee te nemen. Buiten op het kerkplein is er koffie en thee en de mogelijkheid om je verhaal kwijt te kunnen aan een luisterend oor. Leden van de Open kerk groep zijn hiervoor aanwezig. Bent u niet in de gelegenheid om de kerkdienst in de ochtend te bezoeken of vindt u dit te bezwaarlijk dan bent u ook van harte uitgenodigd om in de middag een kaarsje te komen aansteken. Dit geldt ook voor familieleden van overledenen die niet in de kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Van harte welkom!

Ds. Harold Oechies

## ZONDAG 28 NOVEMBER: JEUGDDIENST MET ROCK SOLID

Op de eerste zondag van de advent is er een bijzondere dienst voorbereid met de jongeren van Rock Solid. Over de inhoud kan ik nu nog niet veel zeggen.

Ds. Harold Oechies

# DIGITALE ADVENTSKALENDER 2021

Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar graag met een digitale adventskalender elke dag een klein lichtpuntje brengen in de donkere adventstijd. Vanaf 1 december tot en met 25 december kunt u een kijkje nemen op onze website. Daar vindt u de digitale adventskalender zoals hieronder te zien.



Elke dag komt daarop een creatieve bijdrage, beschikbaar gemaakt door één of meer van onze gemeenteleden. We hopen op deze manier de verbinding met elkaar te versterken, en samen volop toe te leven naar kerst. Voor deze adventskalender zijn we op zoek naar gemeenteleden van alle

leeftijden die hieraan een bijdrage willen leveren. Heeft u een leuk idee voor een bijdrage, zoals bijvoorbeeld een wens, een overdenking, een gedicht, een lied, een recept of een mooi verhaal, neem dan contact op met Martine van Aalst (Martine.vanaalst@hotmail.com).

Groet van Liesbeth Verweij en Martine van Aalst

## MUTATIES T/M 20 OKTOBER

### Overleden:

Dhr. N.M.W. Foppen, WEST-2. \*10-05-1941 †28-09-2021

### Nieuw ingekomen:

Mevr. G. Wille – Hazeleger van Alphen aan den Rijn naar OOST-1

Dhr. H. Wille van Alphen aan den Rijn naar OOST-1

Mevr. W. Kooijman van Utrecht naar WEST-2

Mevr. A.M. Verweij van Utrecht naar OOST-2

Mevr. S.D. Huisman van Arnhem naar WEST-3

Dhr. S.W.B. de Beer van naar OOST-3

Mevr. E.P. Schoonderbeek – Blanckestein van Zeist naar OOST-3

### Verhuizing naar elders

Mevr. E.P. Schoonderbeek - Blanckestein van OOST-3 naar Zeist

Mevr. C.H.C.L. Vogelij van OOST-2 naar Rotterdam

Mevr. M.A. Kits - Wiersema van Huize Het Oosten naar Bunnik

### Verhuizing binnen wijkgemeente:

Mevr. J.N. van Ginkel WEST-1 van Maartensdijk naar Bilthoven

# WIJKGEMEENTE "DE ARK"

## Bij de diensten

We hoorden de preek waarin de farizeeën komen opdruven met een overspelige, om Jezus een verkeerd antwoord te ontlokken. Ze citeren uit de wet: "moet overspel niet met steniging worden gestraft"? Jezus komt echter met de profetie: Hij schrijft in het zand. In Jeremia 17 staat: "Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven". Wie schrijft Jezus in de aarde? Alle mensen lopen weg (keren zich af), als Jezus zegt: "wie zonder zonde is werpe de eerste steen". Door zich af te keren worden hun namen uitgewist. Alleen de overspelige blijft staan bij Jezus, zij keert zich niet af! Maar is dat niet gevaarlijk voor haar, want Jezus is zonder zonde. Dus hij kan de eerste steen werpen..... Wat doet Jezus? Hij veroordeelt niet! De overspelige (wij) mogen uit het midden en Jezus gaat in onze plaats staan. Hij draagt onze zonden aan het kruis. Ga dus niet weg bij Jezus maar laat je door Hem aankijken. En zondig niet meer.

Jezus is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Te midden van al onze vragen en moeilijke situaties die we mee kunnen maken. We moeten door lijden heen, zoals Jezus door lijden ging. En Jezus gaf alles prijs om ons te redden. God kan het kwade in je leven mee laten werken ten goede. We werden daarbij gewezen op Jakobus 5: 7-11. Volhard en blijf bij God, die vol ontferming en barmhartig is.

## Bijzondere diensten

In november zijn er een aantal bijzondere diensten. Op 3 november is het dankdag. We danken God voor gewas en arbeid. Voor alles wat groeit en voor ons dagelijks werk. We leven nog steeds in overvloed in Nederland.

Op 21 november is het eeuwigheidszondag. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarna de adventstijd begint. We zien uit naar de wederkomst van Christus, het laatste heilsfeit. Eeuwigheidszondag bepaalt ons ook bij de eeuwigheid, die al aanbreekt op het moment van ons sterven. We willen in de kerkdienst denken aan de overledene(n) in onze gemeente:

Op 31 maart overleed de heer H. (Henk) Westeneng van de Tolakkerlaan in Zeist in de leeftijd van 85 jaar. Op de rouwkaart werd getuigd uit psalm 23: "De HEERE is mijn Herder". In de rouwdienst werd gemediteerd uit psalm 121:2 "Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft". Wij bidden de hulp van de HEERE toe aan de nabestaanden, mevrouw M.M. (Mijnie) Westeneng-Baelde, de kinderen en kleinkinderen.

Jezus heeft gezegd: "Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid."

Op 28 november mogen we het Heilig Avondmaal vieren, als teken en zegel. We mogen de liefde van Christus voor ons zien en smaken.

### **Meeleven**

We ontvingen het aangrijpende bericht dat na een ziekbed is overleden op 9 oktober Aafke Westeneng, dochter van mevrouw M.M. (Mijnie) Westeneng-Baelde. Na het overlijden van haar man is nu ook haar dochter overleden. Wat een groot verdriet is er dit jaar in de familie gekomen. We denken ook aan het gezin van Aafke en de verdere familie die achterblijft.

We denken aan Petra en Klaas-Cor Verheij. Petra moet meerdere medische ingrepen ondergaan.

We zijn dankbaar met Jaap en Marieke den Butter. Tot het laatste moment bleef het onzeker, maar op wonderlijke wijze is voorzien in een woning voor hun kinderen in Amersfoort.

### **Verkiezing ambtsdragers**

We zijn dankbaar dat John Rijksen zijn verkiezing tot ouderling heeft aangenomen. Johan de Gier heeft zijn verkiezing tot diaken niet kunnen aannemen.

### **Jarigen november en december 2021**

- 15 november: de heer J.J. Burghout, 80 jaar (Utrechtseweg 375, 3731 GB De Bilt).
- 30 november: mevrouw L.G.M. Groothedde-van Rossum, 77 jaar (Noordeinde 12, 3738 VT Maartensdijk).
- 1 december: mevrouw H.G. Rijksen-Landman, 78 jaar (Prinses Marijkelaan 55a, 3738 DX Maartensdijk).

### **Gemeenteleden die worden verpleegd of elders wonen**

- Henk Brouwer, Bartimeüs. (Forêtweg 15, 3941 XM Doorn)
- Frederik de Geus. (Hobbemastraat 178, 3443 CP Woerden)
- Marinus van Ginkel, Amandelboom. (Noord-Houtringelaan 82, 3722 BT Bilthoven)
- Mevrouw C. de Bruijne-Schmelter, De Koperwiek. (Koperwieklaan 3, kamer 417, 3722 CB Bilthoven)
- De heer D. van Maanen, De Wijngaard (Tuinkamer). (Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin)

### **Tot slot**

Voor alle genoemde data geldt: Deo volente.

We wensen u Gods zegen en nabijheid toe.



STEENHOUWERIJ  
**JONGERIUS**

(voorheen steenhouwerij Eben Haëzer)

- een zeer breed assortiment grafwerken, steensoorten en accessoires.
- eigen steenhouwerij voor het vervaardigen van persoonlijke wensen.
- complete verzorging van vergunning tot plaatsing



Bezoek onze uitgebreide showroom en showtuin.

internet:

**[www.steenhouwerij.nl](http://www.steenhouwerij.nl)**

Schaverijstraat 59, 3534 AS, Utrecht  
tel.030-2444004, [info@steenhouwerij.nl](mailto:info@steenhouwerij.nl)

Dag en nacht  
bereikbaar  
voor directe hulp  
na overlijden  
030-221 7229

Bezoek ook eens  
onze PCB Uitvaartwinkel  
Geopend op:  
dinsdag, woensdag en vrijdag,  
van 10.00 tot 17.00 uur

**PCB**  
UITVAARTZORG

Meer informatie:  
[pcbuitvaartzorg.nl](http://pcbuitvaartzorg.nl)



PCB Uitvaartwinkel  
Vilcnpad 1  
3722 AW Bilthoven

BGNU



**HIER IS  
RUIMTE  
GEKOMEN  
VOOR UW  
ADVERTENTIE**



**Samenwerken  
brengt ons verder!**

JULIANALAAN 52  
3722 GR BILTHOVEN  
030-2287130  
[WWW.JULIANASCHOOL.INFO](http://WWW.JULIANASCHOOL.INFO)



Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs