

Even centraal



maart 2024

In dit magazine onder andere:

- Maak kennis met ons bloementeam
'Een boeket van hoop en blijdschap'
- Paasmeditatie
- Onderwijs en kerk rode draad in leven Van Veelen
- Highlights



Protestantse Gemeente
Bilthoven



Colofon

Centrumkerk, Julianalaan 42, Bilthoven
Kerkdienst 's zondags om 10.30 uur

Kerkelijk Bureau

Coen Helsdingen
Julianalaan 42, 3722 GR, Bilthoven
Tel. 030-228 28 66
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
www.pgbilthoven.nl

Predikanten

- ds. Harold Oechies, 030-6966497
dsoechies@pgbilthoven.nl
Willem de Zwijgerlaan 2, 3722 JR, Bilthoven
- ds. Marjolein Cevaal, 030-6336151
dscevaal@pgbilthoven.nl
Prins Hendriklaan 43, 3721 AP, Bilthoven

Omzien naar elkaar

Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of predikanten, neem dan contact op met één van de predikanten.

Kopij-adressen

- Website: webteam@pgbilthoven.nl
- Gemeentenieuws: gemeentenieuws@pgbilthoven.nl
- Kerk Magazine: redactie@pgbilthoven.nl

Dagkapel

Open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 – 15.00 uur.
Kom tot bezinning, steek een kaarsje aan of schrijf in het voorbedenboek.

Collectes

- Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven:
- Diaconie | NL 37 INGB 0395 8204 64
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven
 - Kerkrentmeesters | NL21 RABO 0373 7164 27
t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

Redactie

Marijke Duijs, Walter Eijndhoven, Wim de Kruijf, Harold Oechies en Ella Prins

Ontwerp en drukwerk

Quick Scan! communicatie, De Bilt

Bijzondere diensten

- Zondag 24 maart | 10.30 uur
Palmzondagviering met Palmpasen optocht
- Maandag 25 maart | 19.30 uur | Avondgebed
- Dinsdag 26 maart | 19.30 uur | Avondgebed
- Woensdag 27 maart | 19.30 uur | Avondgebed
- Donderdag 28 maart | 19.30 uur
Witte Donderdagviering
- Vrijdag 29 maart | 19.30 uur
Goede Vrijdag viering met kamerkoor
- Zaterdag 30 maart | 21.30 uur | Paaswake viering
- Zondag 31 maart | 10.30 uur
Paasochtend viering met muziekgroep en cantorij
- Zondag 21 april | 10.30 uur | "Black Gospel" viering
- Zondag 19 mei | 10.30 uur
Pinksterviering met muziekgroep en kamerkoor
- Zondag 23 mei | 10.30 uur
Jeugdviering met de stepgroep "So Double U"
- Zondag 9 juni | 10.30 uur | Kerk en schoolviering
- Woensdag 17 juli t/m woensdag 28 augustus
10.30 uur | korte zomervieringen door gemeenteleden
- Zondag 15 september | 10.30 uur
Startzondag met middagprogramma

Voor zover niet anders is aangegeven zijn alle vieringen in de Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven.

Ook te bekijken/te beluisteren via:

www.pgbilthoven.nl of
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10521



De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Jouw gift helpt ons om hiermee door te gaan. Dank je wel!



Protestantse Gemeente
Bilthoven

Actie
Kerkbalans

Sta op en doe met ons mee!

Het is bijna Pasen; krokussen en narcissen bloeiden al heel vroeg dit jaar. We hopen dat het voorjaar kleurrijk en zonnig wordt met wat minder regen zodat we er op uit kunnen gaan en elkaar kunnen ontmoeten. Hopen op: dat is waar we mee op pad gaan. Hopen op mooie gesprekken met mensen in onze buurtkamer op vrijdagochtend. Hopen op goede taallessen voor onze Oekraïense ontheemden die graag onze taal willen spreken. Hopen op weer mooie momenten in onze kerk op zondag en door de week. Hopen op vrede dichtbij en ver weg.

Er hangt een nieuwe banner voor de kerk met de tekst: Pasen: Hoop breekt door alles heen! Pasen is het feest van de opstanding van Jezus. Het is een nieuw begin. Met veel vrijwilligers dragen we bij om, dat wat we hopen, ook werkelijkheid te laten worden. Lees in dit magazine wat erin en rondom de Centrumkerk gebeurt. We hopen dat je enthousiast wordt en ons komt helpen. Sta op en doe met ons mee!

Foto

De foto op de voorkant is gemaakt bij de in- en uitgang van de Centrumkerk. Onze wijkpredikanten ds. Marjolein Cevaal en ds. Harold Oechies delen bloemen uit. De bloemen staan voor hoop en nieuw leven. Het is zonnig weer, zij roepen: "Pak aan en doe met ons mee!"

De bloemen zijn ter beschikking gesteld door Groen Flora B.V. uit Bilthoven. Bedankt!

Communicatiemiddelen

De website www.pgbilthoven.nl/centrumkerk van de Protestantse Gemeente Bilthoven en de nieuwsbrief zijn de eerste bronnen voor actuele informatie. Daarnaast is er ook behoefte aan verdiepende stukken, interviews, fotoreportages e.d. Deze meer naar buiten gerichte informatie vind je in dit magazine. Uiteraard zijn reacties op en ideeën voor de invulling van harte welkom via redactie@pgbilthoven.nl.

Inhoud

In gesprek met Maak kennis met ons bloementeam	4
Uit de gemeente Banners	6
Centrum Kids	7
Uit de gemeente Wist u dat	8
Meditatie Paasmeditatie	9
Recept Smakelijke paaschocolaatjes	10
Gedichten	11
In gesprek met Onderwijs en kerk rode draad in leven Van Veelen	12
Highlights	14
Uit de gemeente Maak kennis met Rock Solid	16
Uit de gemeente Buurtkamer	17
Uit de gemeente Dodenherdenking met gelegenheidskoor	18
Centrum Kids	19
Pasen Opstaan	20

Maak kennis met ons bloementeam:

‘Een boeket van hoop en blijdschap’



Loes Homminga, Sea Bijlsma, Klarie den Hollander, Jeannet Zeelenberg. Margje Brummel staat niet op de foto.

Een boeket van hoop en blijdschap, geduld en gebed, geven en gastvrijheid. Veel kerken hebben de gewoonte ‘de bloemen van de kerk’ naar een zieke te brengen, of naar iemand, die een hart onder de riem nodig heeft.

Zij brengen daarmee méér dan alleen maar een bos bloemen. Zij dragen in hun woorden en in wie en wat zij zijn ook iets mee van wat zij die betreffende zondagmorgen in de kerk hebben gehoord. Zo ook in onze Centrumkerk. In de serre van de kerk vindt een gesprek plaats met ons zeer enthousiaste en gedreven ‘Bloementeam’.

Klarie den Hollander, Margje Brummel, Jeannet Zeelenberg, Loes Homminga en Sea Bijlsma zijn enkele gemeenteleden, die hier actief mee bezig zijn en bezig waren. Maak kennis met ze.

‘De medewerking van alle vrijwilligers is fantastisch’

Geschiedenis

Bij de Zuiderkapel aan de Boslaan werd dit fenomeen al 25 jaar geleden gedaan door Jan en Guusje van Hilten en Alice van Herwijnen en daarna door Sea Bijlsma. In de Noorderkerk heeft Loes Homminga het heel lang gedaan.

Jeannet Zeelenberg regelde het 25 jaar in de Juliana-kerk, onze voormalige Centrumkerk. Jeannet maakte voor het hele jaar een lijst waar de bloemen naar toe gingen. Gemeenteleden, die ouder dan 75 jaar waren kregen bijvoorbeeld rond hun verjaardag de bloemen; ook werd rekening gehouden met mensen, die in een verpleegtehuis zaten. Jeannet moest het hele jaar door zorgvuldig volgen of het met de gemeenteleden, die op deze lijst stonden nog wel goed ging. In de Zuiderkapel en Noorderkerk werd per week bepaald waar de bloemen naar toe gingen.

Naast de bloemen op zondag waren anderen bezig met kerstversieringen of de tafel voor de oogstdienst. Hennie de Waal wordt speciaal genoemd voor haar aandeel bij de oogstdienst. Mariëtte Venema heeft meerdere liturgische bloemstukken gemaakt rondom advent en de veertigdagentijd. Vaak met eenvoudige materialen en natuurproducten, die passen bij het thema. Al voor de kerkelijke fusie kwamen de ‘bloementeams’ bij elkaar aanvankelijk via de gezamenlijke HVD, Hervormde Vrouwendienst. De HVD was landelijk bekend en deed nog veel meer activiteiten. Het samengaan ging heel natuurlijk en constructief.

Als bloemen konden spreken

Dat boeket staat er zomaar weer iedere zondag en het is goed om daar eens bij stil te staan: wat gaat er schuil achter dat boeket. Als de bos bloemen zou kunnen spreken dan vertelde het over de aankoop bij een lokale bloemist, het schikken in de vaas en de prachtige gesprekken met de ontvanger(s). En over de energie van de bloemen-vrijwilligers.

Elke zaterdag zet één van de vrijwilligers de bloemen in de kerk. Wij noemen graag hun namen: Ellen, Lummy, Hannie, Klarie, Anneke, Herman, Juul, Tony, Hennie, Margje, Tini, Margriet, Jeannet, Endry, Susanne, Loes, Gerrie, Laurien, Ariënne, Sea, Margrit en Nanda. Je ziet ze allemaal op de foto! In dit interview komt naar voren dat het fijn en goed is als er zo regelmatig 'fris' bloed binnen komt en dat gebeurt ook. Het 'bloementeam' regelt het boeket, maar weet van tevoren niet naar wie het boeket zal gaan; het moet immers voor iedereen toegankelijk zijn. Iedere bloem is mooi. De vrijwilliger is vrij om zelf een mooi boeket uit te zoeken.

In de Centrumkerk zijn de bloemen bestemd voor iedereen, waarvan de predikanten en scriba weten, dat hij of zij dat ene boeket net even nodig heeft. Zij schrijven dit in een schrift en tijdens de dienst wordt gevraagd wie dat boeket naar de betreffende persoon wil brengen. Daarbij wordt vaak genoemd waarom de bloemen nu juist naar die persoon toe gaan.

Er wordt een jaarrooster gemaakt en alle vrijwilligers komen aan de beurt om het boeket te verzorgen naar eigen inzicht. Zij kunnen zelf aangeven wanneer zij willen. Klarie en Margje maken het rooster. Op deze manier loopt het vanzelf. Het 'bloementeam' houdt zich wel aan verschillende afspraken. Zo worden de bloemen aangepast aan de kleuren van het kerkelijk jaar. Dat lukt altijd, maar is soms wat lastiger uit te zoeken, omdat je dan aan één kleur bent gebonden. Paars en wit zijn vaak moeilijk. De contacten met de lokale bloemisten zijn goed. Vaak wordt ook genoemd dat het voor de kerk is en wordt er meegedacht.

Verrassing

De vrijwilligers krijgen als ze aan de beurt zijn een schrift en sleutel van de kerk. In het schrift staat wat er de week ervoor is gebeurd. Zij schrijven de gemaakte kosten voor de bloemen in dit schrift en één per maand wordt met hen afgerekend. De financiën zijn heel goed geregeld. De diaconie reserveert een bedrag en twee leden vanuit het team regelen de afwikkeling zelf. Het zijn dus niet alleen de bloemen in de kerk, maar vooral ook de bloemen uit de kerk. Samen met het boeket wordt een kaart overhandigd met daarop alle namen van



de gemeenteleden, die bij de kerkdienst aanwezig waren. Vooral de persoonlijke kaart bij het boeket wordt door de ontvangers altijd zeer gewaardeerd. Zij zijn vaak heel verrast en blij.

Marijke Duijs, lid van de redactie van dit blad, heeft tijdelijk in een zorghotel gerevalideerd. Zij geeft aan hoe de bloemen, maar vooral ook de kaart zoveel bij haar losmaakte! Daarnaast zijn ook veel ontvangers van het boeket verbaasd, dat aan hen op deze manier wordt gedacht.

In de Stille Week regelen Klarie en Margje een liturgisch bloemstuk. Dat is vaak heel sober, zoals een 'doornenkruis/krans' van braamtakken. Dit blijft in de kerk staan en gebeurt naast het verzorgen van de boeketten.

Op Eerste Paasdag zijn er meestal twee boeketten extra, bestemd voor beide predikanten. De witte roos, die de kerk wordt ingebracht als een gemeentelid is overleden, wordt verzorgd door de predikanten, de scriba en dienstdoende diaken. De roos gaat als teken van verbondenheid met de mensen van de Centrumkerk mee op de kist van de overledene.

Aan het einde van het interview praten we ook nog over de bloementuinen bij diverse kerken, waar 'geplukt' kan worden! Dromen en toekomstgericht denken en bezig zijn met de natuur en duurzaamheid is altijd goed om te doen. Het bloementeam benadrukt dat de medewerking van alle vrijwilligers fantastisch is en hoopt dat de bloemen "in" en "uit" de kerk er altijd zullen zijn. 'Zeg het met bloemen' en 'elk boeket is mooi' blijft het motto van dit geweldige bloementeam.

Banners



Oekraïne

Met de banner in de kleuren van de vlag van Oekraïne wensen we Vrede voor iedereen.



Kaarsje aansteken

Op 5 november 2023 konden de inwoners van Bilthoven een kaarsje aansteken voor een overledene. Piano- en dwarsfluitmuziek zorgden voor een ingetogen sfeer.



Advent (vrede)

Tijdens Advent en kerst 2023 hing de Banner Geloof in Vrede.



Tentoonstelling

Kunstenaars van Kunstkring Beekk exposeerden tijdens de tentoonstelling Kunst die troost.



Pasen

In de lijdenstijd en Paastijd hangt een nieuwe banner met de tekst: Pasen: hoop breekt door alles heen!



Kerkbalans Februari 2024

Ieder jaar vraagt de kerk tijdens de actie Kerkbalans om een financiële bijdrage.

Sta op en doe mee!

Paaschallenge

Wat is een challenge? Dit betekent in het Engels een uitdaging aangaan. Ik heb voor jullie een uitdaging voor Pasen. Ik heb een opdracht bedacht die jullie thuis kunnen uitvoeren eventueel samen met je ouders. Stuur van de opdracht een foto naar jjj.mieke@gmail.com of een whatsappfoto naar 06-22042054 vóór zondag 31 maart 2024. In de Paasdienst van 31 maart wordt de prijswinnaar bekend gemaakt en ontvangt een leuke Paasprijs thuis!

Opdracht

- Maak een Kijktafel op de kast of tafel op weg naar Pasen

Wat moet er in ieder geval staan?

- Een kaars, een kruis (mag je ook zelf maken), en een (voorjaars)tak waar je iets in kunt hangen.
- In de tak moet minstens één hanger hangen die zelf is gemaakt. Bijvoorbeeld een bloemetje van papier, paaskuikentje of tekens van geloof.



Paashanger

Je kunt deze hanger kleuren of verven voor aan de paastak. Ook leuk voor op de kijktafel.

- Kleur of verf de hanger;
- Knip de hanger uit en plak deze op iets dikker papier;
- Maak er een gaatje in, hang er een touwtje aan en hang deze aan de paastak.

Wist u dat...

1. Dominee Marjolein Cevaal het preken over 'moeilijke' Bijbelverhalen aandurft; en dat ze dat heel dapper, duidelijk en verhelderend doet;
2. zeg het met bloemen' zo past bij onze Centrumkerk;
3. dat onze oud-organist Han Simons, iedere woensdagmorgen een uur op het orgel speelt en dat we daar heel blij mee zijn;
4. dat de keuken van de kerk er zo ordelijk, georganiseerd en schoon uit ziet;
5. dat Coen, onze koster, iedere keer na een lange werkdag zijn rondje loopt;
6. en dat iedereen, die gebruik maakt van onze keuken zich zo goed aan de afspraken houdt;
7. ieder kopje dus ook meteen in de vaatwasser gaat;
8. de kleine kerstboompjes weer buiten staan en vast weer volgend jaar gebruikt kunnen worden (over duurzaamheid gesproken);
9. er in de week altijd wel iets te doen is in de serre;
10. dat de leerlingen van de Julianaschool één dag in de week muziek maken in alle ruimtes van de kerk en wij als gemeenteleden hier wellicht wel een voorbeeld aan kunnen nemen;
11. je ook nog, als je rustig wilt vergaderen, beneden in de kelder kan gaan zitten en het daar ook lekker warm is;
12. Dominee Harold Oechies de Preek van de Leek in onze kerk heeft ingevoerd en dat dit nog steeds een succes is;
13. Wim Brands voor de 4 mei vieringen in 2024 in Bilthoven en Maartensdijk een projectkoor aan het oprichten is;
14. en dat iedereen, die mee wil zingen zich bij hem kan opgeven;
15. Mar Scheffelaar open staat voor iedere extra klus in en om de de Centrumkerk;
16. steeds meer inwoners van Bilthoven onze kerk weten te vinden en zomaar aan komen lopen;
17. de workshop van Ellen Kieviet over de duurzame ontwikkelingsdoelen veel duidelijkheid heeft gegeven ook voor ons als kerk;
18. Palmpassen altijd een succes is in samenwerking met de school;
19. Gluren bij de Buren, mede georganiseerd door Marieke de Kruijf een Biltse activiteit is en dat ook veel gemeenteleden hier aan deelnemen;
20. er zelfs heel laagdrempelig in onze kerk onbepert pannenkoeken wordt gegeten en dat je daar twee hele uren de tijd voor krijgt;
21. dat Peter Baas nu heel veel kopieerwerk doet;
22. dat het nieuwe doopvont gebruikt wordt door het dopen van twee dopelingen;
23. we inmiddels vele nationaliteiten in onze vieringen mogen ontvangen en dat dit herkenbaar is als wij het Onze Vader bidden;
24. als u de komende maanden nog toepasselijke 'wist u datjes' te binnen schieten u dat kunt melden bij iemand van de redactie van dit blad, spreek ze aan of mail naar redactie@pgbilthoven.nl.

**Als veel mensen
dezelfde richting oplopen
ontstaat de weg vanzelf.**

Dag Hammerskjöld



Paasmeditatie

Het witte licht van Pasen

Met Pasen is de kleur in de kerk wit, want wit is de feestkleur. Eigenlijk vind ik dat maar raar. Wit als feestkleur: is dat niet een beetje saai? Mag het niet een bonte verzameling zijn, of lentegeel, of vrolijk paars? Of allemaal kleuren frisgroen bij elkaar, zodat de lente ons tegemoet spat? Maar toch, als je even nadenkt over de kleur wit, en de symboliek, is het eigenlijk prachtig dat wit straks de kleur is van Paasmorgen.

Wit staat voor zuiverheid, reinheid en onschuld. Het is de kleur van een nieuw begin zoals een wit doek waar nog van alles op kan gebeuren. Maar wit is geen kleur die wij zelf kunnen maken. Al meng je alle kleuren verf door elkaar, wit zal het nooit worden. Het is dus iets wat ons gegeven wordt. Dat vieren we ook met Pasen: het nieuwe begin dat in Jezus Christus gegeven is, doordat Hij opstond uit de dood. Het nieuwe begin vol hoop, omdat alle kwade machten in onszelf en in de wereld niet zullen winnen.

Tegelijk weten we ook dat wit juist een kleur is waarin alle kleuren samengevat zijn. Je oog ziet wit. Maar het is een optelsom van alle kleuren bij elkaar. Het feest van Pasen bestaat uit allemaal verschillende invalshoeken van Gods goedheid: Hij maakt ons vrij, vergeeft, verlost, geeft genade, overwint de dood, overwint het kwaad. Alles komt samen op die ochtend! Het feest spat er vanaf.

Dat zijn grote woorden. Raken ze ook aan ons leven? Misschien wel ja. Want waar zijn we als mensen naar op zoek? Je wilt graag zuiver zijn als mens. Je wilt dat je zó leeft dat het klopt met je verlangens en overtuigingen. Je wilt niet afgeleid leven en steeds weer dingen doen die niet de kern raken. Je wilt al helemaal geen vuile handen maken. Je wilt niet leven onder een schuldenlast, tegenover anderen, jezelf en God. Wat bijzonder, dat in

het christelijk geloof dit alles je gegeven wordt. Je mag er heel hard aan werken, iedere dag weer, maar wel vanuit de ontspanning dat het niet meer perfect moet zijn. Jezus heeft je schuldenlast al weggedragen, de zwarte aarde in. En Hij stond op in het witte morgenlicht. De stralende Morgenster¹, die ons nieuwe kracht geeft om te werken aan een zuiver, rein en onschuldig leven.

In Psalm 51 is het prachtig verwoord: "Was mij, zodat ik wit zal zijn vanbinnen, zelfs witter dan de witste sneeuw kan zijn."² Een gebed voor Paasmorgen. Ja, ik zie uit naar Paasmorgen, het witte feest!

Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink



© Anneke Kaai. Bron | www.annekekaai.nl | Credo
**Ik geloof in het weer opstaan van het lichaam.
 (uit de dood)**

We zien een impressie van het opstaan van het aardse lichaam en de verandering van een aards- in een hemels lichaam, Het licht van de nieuwe aarde en hemel straalt hen toe en transformeert hen.

¹ Openbaring 22:16.

² De Nieuwe Psalmbereijming: Ps. 51:2.

Smakelijke Paaschocolaatjes

Om op Paasmiddag bij de thee iets lekkers te presenteren gaan we deze keer aan de slag om een duurzaam hedendaags product en Bijbelse ingrediënten samen te voegen en maken we een lekkernij van chocola, pistachenoot, vijgen en dadels!

De chocola

De chocola kopen we fairtrade. Zo maken we de wereld eerlijker. Chocola zonder slavenarbeid en zonder kinderarbeid. Ik gebruik puur 70%; 180 gram.

De pistachenoot

Jacob geeft zijn zoons geschenken mee als ze voor de tweede keer naar Egypte reizen. We lezen erover in Genesis 43:11. In de hedendaagse bijbel staat noten. In de Staten Vertaling staat terpentijn-noot, maar we weten dat dat de pistachenoot is.

De vijgen

Verschillende teksten verwijzen naar de vijg, onder andere Richteren 9:10. Toen vroegen de bomen aan de vijgenboom: "Wil jij onze koning worden?"

De dadel

Johannes 12 en 13: daarin wordt verteld over Jezus intocht in Jeruzalem. De mensen trokken takken van de dadelpalmboom en riepen: "Hosanna, gezegend Hij die komt!"



Bereiden

- In een pannetje verwarmen we een laag water.
- Laat het zachtjes tegen de kook aan blijven pruttelen.
- In dat pannetje water zetten we een vuurvaste schaal met een theelepel boter, om vervolgens stukje voor stukje, al roerende, de chocola te smelten tot een gladde massa.
- We maken een mix naar wens – 200 gram – van pistache, dadels en vijgen en snijden het in kleine stukken. Je kan natuurlijk ook een molen gebruiken.
- De mix gaat door de chocola: goed roeren.
- Maak hoopjes op bakpapier en laat het opstijven in de koelkast.
- Of schenk de massa in een cakevorm, op bakpapier en laat het afkoelen in de koelkast, daarna in stukken snijden.



Geniet ervan!



Opstanding

Ik houd van kerken
gericht op het oosten
met vensters die troosten kunnen
en zeggen: Wacht maar,
straks gaat de zon weer op.

Ik houd van een kerk
waar de kansel uit het midden
iets terzijde is gezet,
een plaats om te bidden
een plek om te dromen
van Licht dat zal komen,
een huis van gebed.

Ik houd van kerken
gericht op de zon
waar we zien wat we lezen
het Licht van Pasen
de dag die begon.

André F. Troost.

“Geloof is aannemen
wat wij niet zien,
en de beloning voor geloof
is zien wat wij aannemen”.

Augustinus
Romeins filosoof, theoloog en kerkvader

Onderwijs en kerk rode draad in leven Van Veelen

Wie kent hem niet binnen onze gemeente De Bilt? Martin van Veelen is een veelzijdige duitzendpoot en onder andere voorzitter van het CvK van PKN De Bilt, mede-oprichter van het Platform Respectvol Samenleven, voormalig voorzitter van FC De Bilt én directeur-bestuurder bij Stichting Delta De Bilt.

Van onderwijzer...

Hij groeide op in Vlaardingen. Zijn vader was bovenmeester. Op de middelbare school was Van Veelen goed in wis- en natuurkunde en hij wilde na de middelbare school daarom aanvankelijk in Delft gaan studeren. Het liep echter anders. Zijn vader, zelf geen voetballiefhebber, vroeg hem

om zijn schoolteam te leiden en strikte hem ook als leider in het schoolkamp. "Ik was verkocht. Het beroep van leraar trok mij erg aan en al snel zette ik een eventuele studie in Delft aan de kant en besloot ik naar de pedagogische academie te gaan. Het 'voor de klas staan' was de mooiste tijd van mijn leven. Kinderen iets leren, maar ook iets terugkrijgen van hen. Dat beschouw ik als heel waardevol."

...tot bestuurder in het onderwijs

Na ongeveer vijf jaar als onderwijzer werd hij schooldirecteur in Rotterdam. Dat heeft Martin daar bijna dertien jaar gedaan; toen begon het te kriebelen bij Van Veelen, want hij was toe aan



een nieuwe uitdaging. Precies in die tijd (1997) was de Groen van Prinstererschool in De Bilt op zoek naar een nieuwe schooldirecteur. Hij solliciteerde en kreeg de baan. Van Veelen: "Ook als hoofd van de school gaf ik het eerste jaar les aan groep zes. Vanaf 1998 had ik geen eigen klas meer doordat ik meer managementtaken op meerdere scholen op mijn bordje had. In die tijd leerde ik Ella Prins, directeur van de Julianaschool, kennen. Wij konden het goed vinden met elkaar en mede door onze samenwerking ontstond in 2008 Stichting Delta De Bilt, waar ik sindsdien directeur-bestuurder ben."

‘Het ‘voor de klas staan’ was de mooiste tijd van mijn leven’

Ups and downs

Twee jaar geleden, op zijn 64e jaar, constateerden artsen nierkanker bij Van Veelen. Een moeilijke tijd brak aan. "Het moest blijkbaar zo zijn", vertelt hij. "Op mijn 32ste kreeg ik zaadbalkanker en 32 jaar later dus nierkanker. Wie weet op mij 96e? Gelukkig ontvang ik veel liefde en warmte van familie en vrienden, maar ook vanuit mijn werk, de voetbalclub en de kerk. Ik ben een echt mensenmens, dus voor mij is deze steun heel waardevol."

Martin vervolgt: "De kerk speelt een grote rol in mijn leven. Ik kom uit een protestants milieu. In de puberteit zette ik me af tegen de kerk, maar dankzij het begrip en het geduld van mijn ouders, haakte ik enkele jaren later weer aan. Rond mijn twintigste ontmoette ik Marijke, dochter van een dominee, we gingen trouwen en kregen samen vijf kinderen. We vinden het allebei fijn om betrokken te zijn bij de kerk. Marijke is niet voor niets diaken in de Oosterlichtkerk in Bilthoven."

Positieve blik op toekomst

Van Veelen: "Helaas loopt het aantal leden bij de meeste kerken terug, maar misschien valt het in de gemeente De Bilt toch nog mee. Ik hoop echt dat er minimaal drie protestantse kerken blijven bestaan in de Bilt en Bilthoven. De kerken zijn immers heel belangrijk voor de samenleving; helaas wordt dat door veel mensen onderschat. Denk bijvoorbeeld eens aan de hulp aan vluchtelingen; onze kerken doen daar supergoed werk voor, maar wordt dat wel voldoende gezien?"

Graag noemt Martin een lichtpuntje uit een andere hoek: "In het basisonderwijs in onze gemeente zit ongeveer 75% op een school met een religieuze identiteit. Dus ongeveer drieduizend kinderen krijgen toch de mooie verhalen en feesten uit de bijbel mee. Prachtig toch?"

Door zijn ziekte keek Van Veelen een tijdje niet langer dan een maand vooruit. Nu het gelukkig goed gaat, is het tijd om weer naar de toekomst uit te kijken. Hi gaat bijna met pensioen en hopelijk mag hij dan nog genieten van een mooie tijd met Marijke, de (klein)kinderen en alle andere lieve mensen om hem heen. De Centrumkerk wenst hem dat van harte toe.

‘Kerken zijn heel belangrijk voor de samenleving, helaas wordt dat door veel mensen onderschat’

Highlights

Kerstmusical , 24 december 2023

Kinderen van de kinderkerk en van de Juliana-school hadden een schitterende kerstmusical.



Lessons and Carols, 24 december 2023

Op kerstavond werden in een volle kerk lezingen afgewisseld met veel liederen gezongen door de cantorij en de gemeente.



Presentatie doopvont, 7 januari 2024

De nieuwe doopvont werd gepresenteerd aan de gemeente. De schaal is van glas en gemaakt door de glasblazer Marco Lapulalan.



Gemeentemiddag, 14 januari 2024

Op de gemeentemiddag werden alle vrijwilligers bedankt voor het werk dat zij het hele jaar doen in onze gemeente. Het duo Janine van Wingerden en Gerard Stoker zorgden voor een jazzy sfeer en de winnaars van de quiz gingen met een rol drop naar huis.



Buurtkamer Julianalaan, 2 februari 2024

In februari zijn we gestart met een buurtkamer. Iedere vrijdagochtend is iedereen welkom voor een kopje koffie of thee en een gezellig gesprek.



Dienst Huub Oosterhuis, 4 februari

In deze viering zongen we van zijn honderd liederen in ons liedboek vooral de onbekende nummers.

Maak kennis met Rock Solid

Ken jij het al? Rock Solid! Om de week komen de jongeren van Rock Solid bij elkaar Letterlijk in de Kelder van onze Centrumkerk. Het is een groep van ongeveer tien kinderen die in groep 7 t/m tweede klas middelbare school zitten. Hoe gaaf is het dat iedereen welkom is en dat we zien dat er vaak ook een vriendje of vriendinnetje mee komt. Elke bijeenkomst behandelen we een nieuw thema, variërend van klimaat en oorlog tot vriendschap. Echt actuele thema's dus.

Hoe ziet de bijeenkomst er uit? De avond wordt geopend in een kring. We vertellen in het kort hoe het met ons gaat. Daarna steken we een kaars aan. Daarbij denken we aan kinderen die er die avond niet bij kunnen zijn en ook aan jongeren die het moeilijk hebben. Tijdens de avond doen we veel spelletjes rondom het thema. Zo versieren we een overheerlijk cakeje zo lekker mogelijk, we spelen met ballonnen of we maken tekeningen: er is altijd wat leuks te doen!

Klaagmuur

Weet je dat we ook onze eigen 'klaagmuur' gemaakt hebben? We schrijven dan bijvoorbeeld op wat er allemaal in ons op kwam bij het denken aan de oorlog in Oekraïne en we klaagden volop op de 'klaagmuur'. Denk hierbij aan boosheid, angst, verdriet. Daarnaast hadden we ook heel veel vragen. Dit bespreken we vervolgens met elkaar.



Daarna keken we naar onze eigen 'oorlogjes': wat doe je zelf als je ruzie hebt? Hoe ga je daar mee om? We voeren zo prachtige gesprekken met veel oog voor elkaar en de wereld om ons heen.

Bij elk thema hoort ook een Bijbeltekst. We lezen samen het stuk voor, stellen onze vragen en bespreken wat God ons hiermee zou willen zeggen. Iedereen mag vertellen wat hij wil, denkt en gelooft en dat vinden we heel prettig.

Tot slot spelen we een spel voordat we met elkaar de avond beëindigen en de kaars weer uitblazen. Wil je nog even blijven hangen om te spelen met de pooltafel, te kletsen of te tafelvoetballen? Dat kan natuurlijk! Kortom: voel je welkom bij Rock Solid!

Jeugdwerk Centrumkerk PG Bilthoven

KALENDER MET EVENTS 2024

JEUGDKAPEL VOOR WIE: JONGEREN 12-18 JAAR WAAR: JEUGDKELDER CENTRUMKERK LEIDING: PATRICK, THEA EN MIEKE	ZONDAG 10:30 28 JANUARI 25 FEBRUARI 24 MAART 21 APRIL 26 MEI 30 JUNI
ROCK SOLID VOOR WIE: KINDEREN GROEP 6, 7 EN 8 EN KLAS 1 MIDDELBARE SCHOOL WAAR: JEUGDKELDER CENTRUMKERK LEIDING: WILLEMIJN, RUTH, ELLEN, MADELERIE	VRIJDAG 19:00 12 JANUARI UITJE 26 JANUARI 9 FEBRUARI 1 MAART 15 MAART 22 MAART PANNENKOEKENRESTAURANT 12 APRIL 26 APRIL 17 MEI 31 MEI 14 JUNI
14+ CLUB VOOR WIE: JONGEREN 14+ (KLAS 2 MIDDELBARE SCHOOL) - 18+ JAAR WAAR: BIJ GASTGEZINNEN THUIS 12 JANUARI OM 18:00 UUR BIJ MATTY VROOM PRINS BERNHARDLAAN 30 LEIDING: DS. MARJOLEIN EN MIEKE	VRIJDAG 18:00 12 JANUARI 2 FEBRUARI 1 MAART 22 MAART PANNENKOEKENRESTAURANT 12 APRIL 17 MEI 21 JUNI SLOTAVOND

Buurtkamer

Als kerk in het hart van Bilthoven willen we graag wat betekenen voor de mensen in ons dorp. Daarom zijn we gestart met een zogenaamde Buurtkamer. Een Buurtkamer is een ontmoetingsplek op een vaste locatie in een wijk van een stad of in een dorp. Ze biedt een makkelijke manier om in contact te komen met (nieuwe) mensen. Een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Buurtkamer Julianalaan: kerkelijk of niet, u bent iedere vrijdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur welkom in de serre van onze kerk voor een kop koffie en een gezellig gesprek.



Buurtkamer Julianalaan



De Heer is waarlijk opgestaan!
Halleluja!

Het leven wint het van de dood!
Halleluja!

De Heer is waarlijk opgestaan!

Lied 638 uit het Liedboek
Tekst Ronald da Costa
Melodie Jan Marten de Vries

**Jeugdwerk
Centrumkerk
PG Bilthoven**

KALENDER MET EVENTS 2024

<p>OPPAS VOOR WIE: KINDEREN VAN 0-4 JAAR WAAR: RUIMTE BSO COÖRDINATOR: WASTY VAN MAARSEVEEN</p>	<p>ZONDAG ELKE ZONDAGMORGEN TIJDENS DE KERKDIENT</p>						
<p>KINDERKERK VOOR WIE: KINDEREN GROEP 1-8 WAAR: JEUGDKELDER CENTRUMKERK COÖRDINATOR: ELSKE KRAAN</p>	<p>ZONDAG ELKE ZONDAGMORGEN TIJDENS DE KERKDIENT</p>						
<p>KINDEREVENTS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <p>KERK- EN SCHOOLDIENST VOOR WIE: KINDEREN GROEP 1-8 WAAR: CENTRUM KERK</p> </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> <p>ZONDAG 11 FEBRUARI 10:30</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"> <p>ZONDAG 9 JUNI 10:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 10px;"> <p>PALMPASEN VOOR WIE: KINDEREN GROEP 1-8 WAAR: CENTRUMKERK</p> </td> <td style="text-align: right; padding-top: 10px;"> <p>ZONDAG 24 MAART 10.30</p> </td> </tr> </table>		<p>KERK- EN SCHOOLDIENST VOOR WIE: KINDEREN GROEP 1-8 WAAR: CENTRUM KERK</p>	<p>ZONDAG 11 FEBRUARI 10:30</p>		<p>ZONDAG 9 JUNI 10:30</p>	<p>PALMPASEN VOOR WIE: KINDEREN GROEP 1-8 WAAR: CENTRUMKERK</p>	<p>ZONDAG 24 MAART 10.30</p>
<p>KERK- EN SCHOOLDIENST VOOR WIE: KINDEREN GROEP 1-8 WAAR: CENTRUM KERK</p>	<p>ZONDAG 11 FEBRUARI 10:30</p>						
	<p>ZONDAG 9 JUNI 10:30</p>						
<p>PALMPASEN VOOR WIE: KINDEREN GROEP 1-8 WAAR: CENTRUMKERK</p>	<p>ZONDAG 24 MAART 10.30</p>						
<p>VOOR MEER INFO: MIEKE WIEGERAAD JEUGDWERKER PG BILTHOVEN CENTRUMKERK 0622042054 JJJ.MIEKE@GMAIL.COM</p>							

Highlights

Preek van de Leek, 4 februari 2024

Marieke van Nimwegen vertelde ons over 'Samenwonen, een oefening in delen'.



Een zondagochtend

Op zondagochtend zijn veel kinderen in de kerk. Na het praatje met de dominee gaan ze naar de kinderkerk. Eind van de dienst komen ze weer terug in de kerk

Dodenherdenking met gelegenheidskoor

Wat een prachtig initiatief. Onze Cantor Wim Brands heeft het initiatief genomen een gelegenheidskoor samen te stellen voor de twee herdenkingen op vier mei in Maartensdijk en De Bilt. Wim heeft twee liederen uitgezocht, die bij beide ceremonies gezongen worden. Iedereen uit de gemeente De Bilt (dus uit alle zes de kernen) kan meezingen.

De repetities vinden plaats in de Centrumkerk op **17 en 24 april** en zo nodig op **1 mei**; aanvang 20.00 uur. Het is nog niet precies bekend waar het projectkoor gaat zingen. In de Sint Maartenskerk of op het Sint Maartensplein.

Wie mee wil zingen kan zich aanmelden bij Wim Brands: awbrands@ziggo.nl. Van harte aanbevolen!



Sta op en doe mee!

Recept

Met Pasen eten we vaak Matzes; meestal met veel (room) boter en suiker.



Weetje

Matzes bestaan uit water en meel (en mag tijdens het bakken niet rijzen). Matze betekent eigenlijk: brood der ellende. De reden dat rond Pasen vooral matzes worden gegeten, heeft alles te maken met de bevrijding van de slaven in Egypte. Volgens de Thora (dit beschrijft hoe volgens het jodendom de wereld en de mensheid zijn ontstaan: de schepping door God) gaf God voor het vertrek van de slaven de opdracht om nog snel een brood te bakken waar geen zuurdesem aan toegevoegd mocht worden

Nodig

500 gram meel (tarwemeel) en 200 ml water

Bereiding

- Kneed het water en het meel tot een mooi deeg en maak er platte schijven van. Prik er wel een paar gaatjes in om opbollen te voorkomen.
- Leg de schijven nu op een bakplaat in een voorverwarmde oven van 250 graden. In tien minuten zijn de matzes klaar. Laat ze goed afkoelen, daardoor worden ze hard.



Knip de cirkel uit met een schaar en knip of prik daarna het lammetje eruit. Smeer je matze in met een beetje boter. Leg de cirkel erop en strooi er bruine suiker overheen. Smullen maar van je matze met lammetjes suiker.

Gebed voor Pasen

Lieve God,
 We vieren het feest van Pasen omdat Jezus niet dood is gebleven maar is opgestaan en leeft bij U. Dat is een nieuw begin. En wij mogen erbij zijn, bij dit nieuwe begin. Wij mogen weten dat U altijd weer met ons verder gaat. Nooit iets bij het oude laat, maar ons en uw schepping vernieuwt, telkens weer. We danken U. Amen.

ENGEL GRAF VROUWEN LEEFT SOLDATEN
 STEEN LEEG JEZUS ZON BLIJ



Paaspuzzel Jezus leeft!

Los de puzzel op en met de letters die je overhoudt komt de boodschap van Pasen tevoorschijn.

Opstaan

Opstaan, Paasmorgen! Weg je sluiers, dans,
en dauw, daal neer en geef het leven glans.

Jij, lijster, zing, en wek in ons een lied
dat morgenlicht begroet, Gods melodie.

Lang leve God, die ons de morgen geeft,
leve die warme vlam, Gods eigen Geest,
leve de Zoon die opstaat als de zon,
Zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.

Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan,
Jij bent een teken van de tijd die komt,
een zee van vrede, alle haat verstomt.

Lang leve God, Zijn boodschap lenen wij,
leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!
Leve de Zoon, Zijn woord, Zijn wil biedt hoop,
samen met Hem loopt hier geen weg meer dood.

Tekst John L. Bell en Graham Maule
Nederlandse tekst, vrij naar Roel Bosch
Melodie John L. Bell
Zie ook lied 223 uit het Liedboek

Sta op
en doe met
ons mee!

Gezegende
Paasdagen.

Pasen: hoop breekt door alles heen!

