



Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 28 maart 2024

Beste gemeenteleden, lieve kinderen

Na een drukke, feestelijke zondagochtend met Palmpasenstokken en een zondagmiddag met Songs of Praise zoeken we de stilte op in de Stille of Goede week voor Pasen. We volgen de weg van Jezus, op witte donderdag en op goede vrijdag. Op zaterdag wordt het licht van Christus opnieuw de kerk ingedragen en zondag vieren we de opstanding van Jezus, een nieuw begin. Ik wens jullie allen gezegende Paasdagen!
Hartelijke groet, Wim de Kruijf

Spardoosjes 40 dagentijd

Als u een spaardoosje thuis heeft kunt u dat op 1^e Paasdag meennemen naar de kerk. Op de liturgische tafel staat een mand waar ze in kunnen.

Paaseitjes zoeken!

Komende zondag, Paasmorgen, is er na de dienst voor alle kinderen gelegenheid om paaseitjes te zoeken. Verzamelen bij de deur naar de tuin in de serre, en daarna goed zoeken!

Bericht van overlijden

Op vrijdag 22 maart is rustig ingeslapen Apolonia Henriette -Lony- van Laar - van Wijlen op de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde met haar man Hans aan de Ruijsdaellaan 12 in Huis ter Heijden en daarvoor lange tijd aan de Parklaan in Bilthoven. De dankdienst voor haar leven vindt plaats op Goede Vrijdag 28 maart in de Centrumkerk, waarna haar begrafenis volgt op Den en Rust. We wensen Hans, de kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij dit verlies. In het volgende gemeentenieuws leest u haar in memoriam.

Ds. Harold Oechies

In memoriam Jacoba Gerarda Kapsenberg

Op dinsdag 12 maart overleed dr. Cootje Kapsenberg. Ze werd 99 jaar. Cootje werd geboren als 5e kind in een gezin waarvan vader bacterioloog was en moeder kinderarts. Cootje was een vrolijk kind, met fantasie en intelligentie. Ze wilde graag in Groningen studeren maar door de Duitse bezetting, en haar weigering om daarvoor papieren te ondertekenen, ging dit niet door. Uiteindelijk lukt het haar toch om een studie

Agenda

- Elke vrijdag 10.00 - 12.00
Buurtkamer Julianalaan
Vrijdag 29 maart in de
Julianaschool
- 6 april 11.00-16.00
Vintage (kleding)markt
- 7 april 15.00-17.00
Workshop duurzaam
ontspullen
- 10 april 10.30 uur
Bijbelgespreksgroep
- 12 april Rock Solid
19.00 uur Jeugdkamer
- 12 april 2024 14 + groep
(let op van 17.00- 19.00
uur bij fam. Soede) Jan
Gossaertlaan 21.

Kerkdiensten Centrumkerk

- 29 maart 19.30 uur
Goede vrijdag
- 31 maart 10.30 uur
Pasen
ds. Harold Oechies en
ds. Marjolein Cevaal
- 7 april 10.30 uur
ds. Harold
- 14 april 10.30 uur
ds. Harold

geneeskunde in Groningen te volgen en in 1956 gaat ze werken bij het RIVM in Bilthoven. Ze is gedreven in haar werk en zorgt ervoor dat tijdens een polio-uitbraak een aantal ouders op de Veluwe alsnog hun kinderen laat vaccineren doordat ze binding heeft met het christelijk geloof. Ze is actief in de politiek, bij de PvdA, en is voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente Zuid in de Zuiderkapel. Na haar pensioen vult ze haar tijd met familiebezoeken, reizen en culturele uitstapjes. We hebben haar herdacht op maandag 18 maart in de Centrumkerk, met woorden uit Psalm 119: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Die tekst had ze zelf uitgekozen, want: christen zijn is een manier van leven, het is leven met een opdracht. Met dankbaarheid keken we terug op de manier waarop zij die opdracht heeft vervuld. Daarna is Cootje begraven op begraafplaats Brandenburg. We wensen haar neven, nichten en verdere betrokkenen sterkte toe en Gods nabijheid in dit verlies.

Opbrengsten

Voor Rwanda (lekkers bij de koffie na de dienst) € 162,30.

Voor Roemenië (de eierverkoop) € 161,-.

Leerhuis 18 april: moeilijke Bijbelverhalen

We kennen ze allemaal wel die bijbelgedeeltes die je liever overslaat omdat we er niets mee kunnen. Verhalen over wreedheden in Gods naam. Marjolein preekte laatst nog over dat verhaal van de profeet Elisa die uitgescholden wordt door een aantal kinderen en hen vervolgens met Gods hulp door beren laat verscheuren. In dit leerhuis behandelen we nog een aantal van deze gruwelverhalen. Hoe moeten we ze verstaan? Hebben ze ons misschien toch iets te zeggen? Aanvang 20.00 uur in de serre. Leiding: ds. Harold Oechies

Nieuws van de jeugdwerker



Afgelopen weekend waren er twee grote activiteiten. Ongeveer 60 mensen hebben genoten van de pannenkoeken die grotendeels door de jongeren zijn gebakken. Dank je wel, iedereen die zich heeft ingezet om deze avond

tot een succes te maken. De opbrengst voor het Rwanda project voor deze avond is € 352,96.

De kinderen van de Julianaschool en de Kinderkerk hebben Palmvasen gevierd. Eerst op school met een filmpje over het verhaal van Palmvasen en de uitleg van de Palmvasenstok. Daarna druk aan de slag met het maken van de stok. Wat en enthousiasme. In optocht naar de kerk waar de kinderen zongen: Een koning op een ezel die naar Jeruzalem wil gaan. Hosanna, hosanna gezegend is Hij.



Kerkdiensten Koperwiek

2 april 19.00 uur

Ds. F. Pitstra

4 april 19.00 uur

Pastor M. Agterberg

11 april 19.00 uur

Ds. H. Oechies

18 april 19.00 uur

Dhr. F. Werkman

Autodienst

Als u niet meer zelfstandig naar de kerk toe kunt komen, dan kunt u vooraf contact opnemen met John van Zijl,

☎ 030-2280033,

e-mail: zijlvj@ziggo.nl

Kerkelijk bureau

☎ 030-228 28 66

kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

Dagkapel



Moment van bezinning of aansteken van een

kaarsje. Open van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 15.00 uur.

Pasen: hoop breekt door alles heen!

Protestante Gemeente
Bilthoven



Paaschallenge

Heb je al over de Paaschallenge gelezen in het magazine “Even Centraal”. Er staat een challenge in die je thuis kunt uitvoeren en waar een prijs mee te winnen is. Stuur van de opdracht een foto naar jjj.mieke@gmail.com of een whatsappfoto naar 0622042054 voor zondag 31 maart 2024. In de Paasdienst van 31 maart wordt de prijswinnaar bekend gemaakt die een leuke Paasprijs thuis ontvangt! Voor meer informatie kijk in het magazine “Even Centraal”.

Hemelvaartsdag 9 mei

We gaan op pad met ouders en kinderen in kader van geloofsopvoeding naar de Zandverhalen-tentoonstelling in Elburg <https://zandverhalen.nl/>. We vertrekken gezamenlijk om 13.00 uur vanaf de Centrumkerk. Aankomst Elburg is ca. 14.00 uur. Bijbelverhalen en boten komen tot leven via zandsculpturen. Voor kinderen is er een speciale speurtocht met aan het einde een verrassing. Daarna gaan we met elkaar naar het Spijkstrand om te picknicken aan strand. Rond 18.30 uur zijn we dan weer in Bilthoven. Bij slecht weer verzinnen we een ander plan m.b.t tot de picknick. Heb je zin om mee te gaan, geef op met hoeveel personen je meegaat door aan Mieke jjj.mieke@gmail.com. Opgeven kan tot 6 mei.

Bijbelgespreksgroep 10 april

In de maand april komen we voor deze keer bij elkaar op de tweede woensdag van de maand. Op 10 april ben u van harte welkom om 10.30 uur in de serre. We lezen dan verder vanaf Genesis 23.
Ds. Harold Oechies

Vintage (kleding)markt Centrumkerk Bilthoven

Zoekt u ook een nieuwe kledingoutfit, kindergewagen of huishoudelijke artikelen etc. voor een leuke prijs? Bezoek dan 6 april de markt in de Centrumkerk Bilthoven, Julianalaan 42. De markt is bij goed weer buiten, bij slecht weer in de kerkzaal van 11.00 tot 16.00 uur. De opbrengst is voor de aanschaf van medische hulpmiddelen voor Oekraïne. We kijken uit naar uw komst!

Workshop duurzaam ontspullen Centrumkerk Bilthoven

Op 7 april kunt u in de Centrumkerk Bilthoven aan de Julianalaan 42 terecht voor advies over het duurzaam opruimen van uw huis of bedrijf. Weet u ook niet goed waar u moet beginnen? Machteld van den Berg van Duurzaam Opgeruimd Leven verzorgt dan een workshop van 15.00 – 17.00 uur met aandacht voor uw vragen. Omdat Machteld aandacht wil besteden aan uw vragen kunt u deze noteren bij het inschrijven via dit [formulier](#), dat te vinden is op de website van PG Bilthoven.

80+ ochtenden

Elke maand krijgen de gemeenteleden van 80 jaar of ouder in de maand van hun verjaardag een uitnodiging voor een gezellige ochtend met

Collectes



of



Diaconie:
NL37 INGB 0395 8204 64
t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Bilthoven
Kerk: (Kerkrentmeesters)
NL21 RABO 0373 7164 27
t.n.v. CVK Prot. Gemeente
Bilthoven – actierekening

Collecterooster

31 maart
Diaconie
Colombia KIA.



Het bedrag
mag u zelf
nog invullen.
+

Kerk



Het bedrag
mag u zelf nog
invullen.

Omzien naar elkaar

Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of predikanten, neem dan contact op met één van onze predikanten:
ds. Harold Oechies
☎ 030-6966497
ds. Marjolein Cevaal
☎ 030-6336151

koffie en gebak in de serre. Marjolein of Harold hebben een onderwerp waar we met elkaar over praten. De vrijwilligers maken de serre gezellig, heten u welkom en maken een praatje. Graag horen we of u wel of niet komt. 030-6037667 henjvanwingerden@gmail.com. Wij hopen u daar te ontmoeten.

De vrijwilligers van de 80+ ochtenden, Jennie, Toos, Sophie, Eve

Ter inspiratie: Zoeken naar de essentie: Ramadan en 40 dagentijd

Dinsdagavond 26 maart was ik te gast in de nieuwe Arrahman moskee aan de Tweeling in de Bilt. Vele vrijwilligers hebben zich twee jaar lang ingespannen om er een prachtig multifunctioneel gebouw van te maken met een gebedsruimte, diverse zalen en een keuken. Als voorzitter van het convent van pastores was ik samen met andere vertegenwoordigers van de Biltse gemeenschap uitgenodigd voor de Iftar maaltijd. De maaltijd die door moslims in de vastenmaand Ramadan wordt gegeten na zonsondergang. We werden gastvrij ontvangen en maakten eerst een korte gebedsdienst mee. Als afsluiting daarvan wensten de deelnemers elkaar vrede toe, eigenlijk net als wij dat doen met de vredesgroet in een avondmaalsdienst. Daarna werd het vasten onderbroken en volgde er een maaltijd waarbij er alle gelegenheid was om elkaar te ontmoeten. De voorzitter van het moskeebestuur vertelde over de gedachte achter het islamitische vasten tijdens de Ramadan. Het is een maand van inkeer en



zelfonderzoek, bedoeld om je te bepalen bij waar het in geloof omgaat. Je leeft sober, onthoud je van overdaad en plezier en geeft aalmoezen (zie plaatje). Als gelovigen oefen je je daarmee in

zelfbeheersing en medemenselijkheid. Opvallend vond ik de overeenkomsten met onze 40 Dagentijd. Net zo goed een periode van inkeer en zelfonderzoek waarin we ons spiegelen aan de weg die Jezus gegaan is. Ook velen van ons leven dan sober en het geldt dat je hiermee bespaart gaat naar goede doelen. Bijzaken vallen in deze zes weken weg en je wordt bepaald bij waar het in het leven ten diepste omgaat. Alles waar Jezus voor stond en waarvoor hij aan het kruis de hoogste prijs betaalde. In deze Goede Week mogen we ervaren dat de weg van Jezus niet doodliep maar vrucht droeg. Op de Paasmorgen blijkt de liefde sterker dan alle doodsmachten.

Ds. Harold Oechies

Vertrouwenspersonen

Als u zich niet veilig voelt bij of geïntimideerd door iemand uit onze kerkelijke gemeenschap, als er volgens u sprake is van machtsmisbruik, zijn zij voor u beschikbaar. Zij bieden allereerst een luisterend oor en proberen u te ondersteunen en te helpen. Ook willen zij met u meedenken over een eventuele oplossing. Beiden hebben geheimhoudingsplicht, dus wat u vertelt komt zonder uw toestemming niet verder. Ds. Koosje Vos-Butijn tel. 06 38 9128 38 Mr. Cees de Jong tel. 030-22 52 911

Website

www.pgbilthoven.nl

