

# Even centraal

april 2022



In dit magazine:

Burenpraat: de Bilthovense Boekhandel  
In gesprek met Koosje Vos-Butijn en Philip Vos  
Paasmeditatie  
Inzamelingsactie voor Oekraïne



Protestantse Gemeente  
Bilthoven



### Colofon

Centrumkerk, Julianalaan 42, Bilthoven  
Kerkdienst 's zondags om 10.30 uur

### Kerkelijk Bureau

Coen Helsdingen  
Julianalaan 42, 3722 GR, Bilthoven  
Tel. 030-228 28 26  
[kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl)  
[www.pgbilthoven.nl](http://www.pgbilthoven.nl)

### Predikanten

- ds. Harold Oechies, 030-6966497  
[dsoechies@pgbilthoven.nl](mailto:dsoechies@pgbilthoven.nl)  
Willem de Zwijgerlaan 2, 3722 JR, Bilthoven
- ds. Marjolein Cevaal, 030-6336151  
[dscevaal@pgbilthoven.nl](mailto:dscevaal@pgbilthoven.nl)  
Prins Hendriklaan 43, 3721 AP, Bilthoven

### Omzien naar elkaar

Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of predikanten, neem dan contact op met één van de predikanten.

### Kopij-adressen

- Website: [webteam@pgbilthoven.nl](mailto:webteam@pgbilthoven.nl)
- Gemeentenieuws: [gemeentenieuws@pgbilthoven.nl](mailto:gemeentenieuws@pgbilthoven.nl)
- Kerk Magazine: [redactie@pgbilthoven.nl](mailto:redactie@pgbilthoven.nl)

### Dagkapel

Open van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 15.00 uur.  
Let op RIVM richtlijnen.

### Collectes

- Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven:
- Diaconie  
NL93 INGB 0000 3808 17  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven
  - Kerkrentmeesters  
NL21 RABO 0373 7164 27  
t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

## Kerkdiensten Centrumkerk

- 10 april | Palmpasen | ds. Marjolein Cevaal

### Stille week

- 11 april | 19.00 uur | Avondgebed
- 12 april | 19.00 uur | Avondgebed
- 13 april | 19.00 uur | Avondgebed
- 14 april | 19.00 uur | Witte donderdag
- 15 april | 19.00 uur | Goede vrijdag
- 16 april | 22.00 uur | Paaswake
- 17 april | Eerste Paasdag | ds. Harold Oechies en ds. Marjolein Cevaal
- 18 april | Tweede Paasdag | Oecumenische Viering ds. Gert Landman en pastor Astrid Veldhuis

### 5 juni Oecumenische Pinksterviering

Van harte welkom! Op Pinksterzondag vindt voor het stadhuis een viering plaats met als thema: 'Pinksteren, 'n lopend vuurtje!' Bijna alle kerken uit de gemeente de Bilt en haar kernen doen mee; hun kerkgebouwen zijn dan ook gesloten. Zeven voorgangers verzorgen een inspirerende en laagdrempelige dienst voor jong en oud. Muzikale medewerking verleent het Nederlands Brandweer Orkest en het Oecumenisch Projectkoor. Na afloop is er koffie, thee en limonade. Net als de vorige editie in 2018 hopen we op een vrolijk Pinksterzonnetje, zodat het lopend vuurtje van Pinksteren zijn werk kan doen. Een ieder, kerks of niet, is van harte welkom.

- 10.30 uur | Gemeentehuis Jaglust  
Soestdijkseweg Zuid 173 Bilthoven

Ook te bekijken/te beluisteren via:

[www.pgbilthoven.nl](http://www.pgbilthoven.nl) of  
[www.kerkomroep.nl/Centrumkerk/Bilthoven](http://www.kerkomroep.nl/Centrumkerk/Bilthoven)



# Nieuw: Even centraal

Dit is het tweede magazine van de Centrumkerk, met een nieuwe titel: 'Even Centraal, nieuws uit de Centrumkerk'. Als werkgroep Communicatie hebben we deze naam gekozen uit de suggesties die we ontvangen hebben na onze oproep in ons eerste uitgave. Deze naam geeft in onze ogen beter weer dat dit magazine bedoeld is voor zowel de leden van de Centrumkerk als voor de inwoners van Bilthoven. Dit kerkmagazine komt drie keer per jaar uit: met Kerst, met Pasen en met de start van het nieuwe kerkelijke seizoen in september. Het bevat achtergrondinformatie, gericht op de gemeenteleden en geïnteresseerden in ons dorp.

## Communicatiemiddelen

In deze tijd van veranderingen is snelle communicatie van groot belang. De website van de Protestantse Gemeente Bilthoven – [www.pgbilthoven.nl/Centrumkerk](http://www.pgbilthoven.nl/Centrumkerk) – en het tweewekelijkse Gemeentenieuws, zijn daarvoor uitstekend geschikt. Onze website en nieuwsbrief zijn voor de actuele informatievoorziening van onze gemeente de eerste bron. Daarnaast is er ook behoefte aan verdiepende stukken, interviews, fotoreportages, en dergelijke. Deze meer naar buiten gerichte informatie vindt u in dit magazine. Uiteraard zijn reacties op en ideeën voor de invulling van harte welkom via [redactie@pgbilthoven.nl](mailto:redactie@pgbilthoven.nl).

De werkgroep Communicatie

## Inhoud

Burenpraat De Bilthovense Boekhandel	4
Column Paasmeditatie	6
In gesprek met... Koojse Vos-Butijn en Philip Vos	7
Centrumkerk in actie Succesvolle inzameling voor Oekraïne	10
Uit de gemeente Redactieleden gezocht	11
Uit de gemeente Even voorstellen: Beamteam	11
Uit de gemeente Maak kennis met Rock Solid	12
Centrum Kids	14
Kergemeenschap in Coronatijd	14
Wens Paasgroet 2022 & Ontroerend spandoek	16



**‘Mijn droom ging 12 jaar geleden in vervulling’**

# De Bilthovense Boekhandel

Rondom de Centrumkerk zijn veel gedreven en succesvolle ondernemers. Wat weten we eigenlijk van hen? Maak kennis met de zeer gedreven ondernemer Ike Bekking van de Bilthovense Boekhandel; Nanda en Marc Krijger van Bakkerij Krijger gingen haar voor in het eerste nummer van ons nieuwe tijdschrift.

Het gesprek vindt plaats bij Brasserie Olivier aan het Emmaplein. Een collega-ondernemer van Ike. Ike staat open voor samenwerking met haar collega's in het Centrum. "Samen sta je sterk. Wij hebben elkaar hard nodig. Samenwerking staat voor het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van de ander."

## Historie

Twaalf jaar geleden ging de wens van Ike in vervulling. In 2010 nam zij boekhandel Jongerius over op het Emmaplein in Bilthoven. In 2012 is de boekhandel verhuisd naar het pand op de hoek van de Julianalaan tegenover het station, waar Ike nu zit. Maar niet meer voor lang.

Want precies tien jaar later verhuist de Bilthovense Boekhandel. En wederom een klein stukje verder, namelijk naar het pand op de hoek van de Julianalaan en de Vinkenlaan. Dit is het voormalige pand van de ABN AMRO.

Trots vertelt Ike dat zij dit pand heeft gekocht en dat zij het nu zo kan inrichten, zoals zij dat helemaal zelf wil. Naar eigen inzicht en creativiteit. Ike houdt van vernieuwing en is innovatief. Zij zoekt, met haar nieuwsgierige geest, altijd naar nieuwe producten, diensten en markten om continu haar klanten te verrassen. Historie, het nu en vooral de toekomst, zijn sleutelwoorden voor Ike. En dan heel terloops, met een vrolijke knipoog, vertelt Ike enthousiast: "En ik word ook oma! Hoe leuk is dit?"

### Integer en klantgericht

Ike weet wat ze wil. Ze vindt daarbij integriteit heel belangrijk en probeert zelf zo integer mogelijk te zijn. Zij houdt van sociale en ethische normen. Juist ook bij druk van buitenaf. Soms houdt Ike zich dan afzijdig; ze is niet zo'n type om de barricades op te gaan.

Naast integriteit staat klanttevredenheid hoog op de agenda bij deze enthousiaste ondernemer. Verschillende keren in dit gesprek laat ze dit woord vallen. Goede service aan haar klanten staat centraal. Regelmatig zie je Ike laat op de avond nog snel een besteld boek afgeven thuis bij de klant.

Bij klantvriendelijkheid past ook gastvrijheid. "Dit geeft zo'n goed gevoel en het is – in mijn ogen – het allerhoogste goed", zegt Ike zeer beslist "Als er iemand bijvoorbeeld vraagt naar een 'voetbalboek' zal ik alles op alles zetten om dit te bemachtigen. Iedereen moet zich thuis voelen bij ons in de winkel: ook tijdens alle lezingen, die we regelmatig organiseren." Dat geldt ook voor haar medewerkers: ze wil dat haar collega's zich ook gehoord en prettig voelen.

De voortreffelijke service kan ze mede bieden door de fijne samenwerking met haar leverancier Riemer in Ermelo. De boeken worden zaterdags geleverd waardoor haar klanten niet lang hoeven te wachten op een besteld boek. Aan alles merk je dat Ike zich als een spin in het web en als een vis in het water in het Centrum van Bilthoven voelt; niet voor niets kent praktisch iedereen Ike.

### Onafhankelijkheid

Ike onderneemt op basis van beleid en normen en waarden binnen de gestelde kaders. Zij kent haar eigen rol in iedere situatie en kan zeer loyaal zijn naar anderen. Daarnaast kan ze zich makkelijk aanpassen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en inmiddels ook aan lockdowns. Dit siert haar en is een reden dat Ike het zo goed doet in onze gemeente De Bilt.

"Zelfstandig zijn en je eigen koers varen zonder je te laten beïnvloeden door anderen, dat is fijn. Het is dan ook een geweldig vooruitzicht dat ik binnenkort mijn eigen pand betrek en niet meer afhankelijk ben van een verhuurder. Met dank aan Josta Koot, die mij tipte", zegt Ike dankbaar. Natuurlijk zijn er ook teleurstellingen en bedreigingen in Ike's werkzaam leven. "Soms is het dan even 'struisvogelen', maar daarna zonder zorgen de uitdaging aanpakken", is haar werkwijze.

### Centrumkerk

Ike heeft goed contacten met de mensen van de Centrumkerk. Zo verzorgt zij bij activiteiten een boekentafel en staat ze altijd open voor vragen of een toelichting. Ike is echt een dorpsmeisje, zoals ze dat zelf zegt. Ook al woont zij in Amersfoort: "Bilthoven is mijn dorp." Zo voelt ze zich dan ook nauw betrokken bij de Centrumkerk. "De kerk is een plek voor ons allemaal. Samen maatschappelijk betrokken met oog voor duurzaamheid."

De kerk heeft Ike overigens gevraagd of ze binnenkort DE PREEK VAN DE LEEK wil houden. Heel eerlijk gezegd ziet Ike daar wel tegenop. Maar Ike kennende zijn we ervan overtuigd dat het een mooie preek zal worden waar wellicht geen predikant tegenop kan! Wij kijken er in ieder geval naar uit en hebben het volste vertrouwen in Ike en haar Biltovense Boekhandel.

### Ella Prins

**'Het is een geweldig vooruitzicht dat ik binnenkort mijn eigen pand betrek'**



# Paasmeditatie

Op onze koelkast hangt een poster van de zogenoemde leerkuil voor onze kinderen, maar we vinden hem zelf ook nog heel leerzaam. Het laat zien wat leren is: moeilijk, doorzetten, een weg naar beneden van ontmoediging, zoeken, willen opgeven, maar gelukkig toch een ommekeer en weg omhoog.

Soms wijzen we even op de leerkuil, als het huiswerk tegen staat bijvoorbeeld. Als het rekenen moeilijk is. Of als er iets niet lukt, maar al wel beter gaat dan de keer ervoor. De leerkuil helpt om de kinderen te bemoedigen.

Als ik naar de poster kijk, denk ik ook aan Pasen. Hoe Jezus een weg ging naar beneden; hij ging een zware weg op van verraad, verlatenheid, eenzaamheid en werd verslagen en vernederd. En zo stierf Hij, gespijkerd aan een houten kruis. Het is een dood van misdadigers.



Met Pasen vieren we dat Jezus leeft! Maar het betekent ook dat Hij door die kuil van de dood is gegaan; Hij koos niet voor de makkelijkste weg. Die makkelijke weg is er namelijk ook: dan spring je 'gewoon' over de kuil heen. Maar dat is een weg waarop je niets leert, vertelt de poster. Je moet er door heen.

Voor christenen is Pasen daarom juist hoopvol: Jezus is niet over alle kuilen van het leven heen gesprongen; Hij is er ook doorheen gegaan. Geen schijndood of alleen een bijna-dood-ervaring, zoals door de eeuwen heen wel bedacht is om Zijn opstanding te verklaren. Jezus stierf echt.

Dat betekent dat Hij in de diepste duisternis is geweest en ook daar mensen hoop geeft. Dat biedt troost als ik verneem dat mensen in een theater in Marieopol, Oekraïne, opgesloten zitten en gebombardeerd worden. Doodsbange vrouwen en kinderen: het is toch de hel op aarde? Daar blijven je ogen maar moeilijk droog bij. Maar Jezus zegt: "Ik ben daar. Ik ben door al die kuilen geweest. Ik kom ook daar waar het een hel op aarde is. En waar alles ten einde loopt, alle leven, hoop en goedheid. Door de kuil heen. En dan til ik iedereen op naar boven toe. Naar het leven toe, een leven met God in Zijn goedheid en licht." Dat is hoop en bemoediging voor de wereld!

En we bidden dat we dat vrolijk mogen vieren, ook in een wereld met kuilen.

ds. Marjolein Cevaal-Erbrink

## 'Voor Christenen is Pasen juist hoopvol'



**‘Een kijkje in  
de verschillen en  
overeekomsten.’**

## Ieder van een andere kerk

Hoe mooi is dit: in gesprek met één van onze gemeenteleden, Koosje Vos-Butijn, samen met haar man Philip Vos. Het gesprek gaat over wat het met je doet als je beiden kerkelijk meelevend bent, maar wel ieder van een andere kerk; dit interview geeft een inkijkje in de verschillen en overeenkomsten van beide geloofsgemeenschappen.

Koosje is lid van onze Centrumkerk en haar man Philip is lid van de OLV in Bilthoven. Zij is Protestant en predikant (emeritaat) en hij is Rooms-Katholiek. Ze wonen al tientallen jaren, gelukkig getrouwd, aan de Julianalaan in Bilthoven en besteden veel tijd aan kerkelijk werk.

### **Verzuiling**

Beiden komen nog uit een tijd dat we in Nederland hoofdzakelijk omgingen met eigen geloofsgenoten. Nederland was toen nog opgedeeld in zuilen. Protestanten en katholieken leefden veelal gescheiden van elkaar. Elke geloofsgemeenschap had zijn eigen kerk en eigen school en als je werkte bij een familiebedrijf dan kwam je ook veel gelijkgestemden tegen.

Koosje is opgegroeid op een boerderij: "We deden vooral zaken met geloofsgenoten, maar soms ook met anderen en dat gebeurde dan wel met respect voor elkaars geloofsovertuiging", zegt ze.

Bij Philip thuis was de blik toch vooral op de eigen parochieleden. Met anderen had je geen of weinig contact. De burens waren protestant en daar kwam je niet binnen. Toen Philip een keer met een vriendje de protestantse kerk in was gestapt werd ook direct gevraagd wat hij daar te zoeken had. Koosje en Philip voelden daarentegen van jongs af aan ruimte voor andere culturen, interesses en geloven. En naarmate zij ouder werden en meer in contact kwamen met andere geloofsgenoten, groeide die interesse. Zo had Philip een protestantse vriend en ging daar vaak mee op stap, ook naar elkaars kerk.

Koosje kreeg in haar opleiding theologie te maken met oecumene en vond dat een verbreding en verdieping van haar geloof. Vooral toen ze later meedeed in het leerhuis van het studentenpastoraat (Cunera) en daar actief was in de Janskerk, zelfs als diaken. Cunera was echt een begrip in die tijd: iedereen was welkom ongeacht afkomst, sekse of geloof. Dit was voor haar een nieuw begin: "Zo kan het dus ook."

Toen Philip en Koosje elkaar tegenkwamen voelde het gelijk goed, de verschillen in geloof waren voor hen geen enkele belemmering. Bij hun ouders waren wel wat vragen. Het gezegde luidt immers: "Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen." Koosje vindt dit zo'n naar gezegde: "Wij zeggen juist: 'Twee geloven op één kussen, daar slaapt de liefde tussen'."

## 'Waarom doen ze dat bij jullie zo?'



### Bijbel

Koosje: "De Bijbel zegt hier overigens helemaal niets over, we hebben allebei het Woord van God als basis en dat is de bron van alles. Geloof, hoop en liefde." Uit het gesprek met Koosje en Philip blijkt de interesse in elkaars geloofsgemeenschappen. Waarom doen ze dat bij jullie zo en waarom hebben wij dat niet?

Als betrokken gemeenteleden en ook in de tijd dat Koosje predikant was in de Morgensterkerk in De Bilt zijn zij in staat geweest om soms wat meer kleur te brengen in interieur en liturgie van de Protestantse kerk. En ook meer theologische diepgang in de liturgie van de katholieke kerk waar Philip lid van is.

Er zijn best veel verschillen maar juist ook heel veel overeenkomsten. Koosje en Philip zelf voelen het niet als een verschil. Ze komen in beide kerken en hebben ook nooit gevoeld dat de een mee moet met de ander. Sterker nog: Koosje is ook lid van de Pastoraatgroep van de OLV.





### Verschillen

Philip vindt het in de protestantse kerk maar kaal. Ook de Centrumkerk mag wat hem betreft meer kleur hebben. Gelukkig hebben de protestantse kerken sinds de jaren tachtig wel een Paaskaars. Ook de toga is vaak nog somber zwart; overigens niet bij Koosje, want zij heeft al ruim 30 jaar een witte toga. "Ook met kerst mag de protestantse kerk wel wat vrolijker worden aangekleed", vindt Philip. "Meer kaarsen, kransen en een mooie stal." In de katholieke kerk hecht Philip erg aan de traditie van Goede vrijdag. "Dan wordt om drie uur 's middags in de OLV en andere katholieke kerken de Kruishulde gehouden. Dit is op het stervensuur van Jezus. De gemeente staat bij en zit om het kruis. Er is een korte meditatie, mooie muziek en er worden bloemen gelegd bij het kruis. Het is een heel intense belevenis."

Koosje zag in het pastoraat dat veel vrouwen in de roomkatholieke-traditie steun ervaren van Maria. "Als moeder van God brengt deze hen voor hun gevoel dichterbij God."

Philip vindt het mooi dat de eigen kerkenraad van de Protestantse gemeente, als vertegenwoordiger van de gemeente, binnen kaders kan en mag beslissen over de vormgeving en inhoud van de diensten. Philip: "In de katholieke kerk is dit toch vooral opgelegd vanuit het bisdom. Dat geeft minder vrijheid en dwingt de pastoor soms ook om even de andere kant uit te kijken."

### Oecumene

Bilthoven kent een jarenlange oecumenische traditie. Vooral in de tijd van pastoor Gerard Oostvogel kon de Geest veel vrijer waaien. Beide kerkgenootschappen genoten daarvan.

Maar ook in deze tijd kennen we nog enkele oecumenische diensten per jaar. En daarnaast vinden we elkaar steeds meer in andere activiteiten. Denk hierbij aan organisatie 'Preek van de Leek', 'de wenskerstboom', en 'Rock Solid' voor de jongeren.

Bovendien hebben al een aantal jaar de protestantse en de katholieke kerk hetzelfde jaar-leesrooster.

Koosje geeft ons nog stof tot nadenken: "Een kerk is meer dan zomaar een dak boven wat hoofden. De zondagse eredienst is een mooi begin van de week, er is muziek, een hartelijk welkom, zang, een Woord van God voor onderweg- brood voor de ziel- en na de dienst is er ontmoeting met andere gemeenteleden. In deze oorlogstijd mogen we dankbaar zijn dat we in vrijheid mogen nadenken en zeggen wat we willen, ook in geloof." Philip voegt hieraan toe: "Zie overal het goede in, begin met positieve gedachten, dan kom je ver."

Prachtig hoe dit echtpaar laat zien dat het geloof in Christus niet geketend zit in een gebouw, kerkstroming of gebruiken, maar dat – om te spreken met de woorden van Huub Oosterhuis uit lied 686 'als je samen optrekt de Geest van God één maakt wat is verdeeld'.

### Wim de Kruijf

# Centrumkerk houdt een succesvolle inzamelingsactie voor Oekraïne



De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd: ook onze gemeenteleden hebben vragen, willen helpen en hun steun betuigen. Dat bracht een gemeentelid er toe om te bellen met Wim de Kruijf, onze voorzitter van de kerkenraad met de vraag of onze kerk in actie kon komen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Natuurlijk en met groot succes!

We gingen een samenwerking aan met de stichting Mehoro in Meerkerk. Dit is een stichting die al ruim 15 jaar intensieve contacten onderhoudt met kerken in Roemenië en Hongarije. De mensen uit Meerkerk houden een inzameling van lang houdbare levensmiddelen, luiers en babyvoeding. De diaconie in Satu Mare, op de grens van Roemenië en Oekraïne, heeft daar een vluchtelingenkamp ingericht en kan alle hulp gebruiken. Dit paste bij onze kerk en we kwamen dan ook in actie.

Alle gemeenteleden zijn geïnformeerd, veel WhatsAppgroepen zijn gebruikt en er is geflyerd in de winkels om iedereen te enthousiasmeren om mee te doen. Voor onze kerk hebben we tevens een informatiekraampje neergezet; dit was tevens een inzamelingspunt.

**‘... een afgeladen  
aanhangwagen en  
2 volle auto’s’**



## ‘We waren één met de mensen in Oekraïne.’

### Eén met Oekraïne

De reacties waren hartverwarmend. Mensen kwamen lopend met een tas aan de arm of op de fiets met tassen vol en auto's reden af en aan. Het was hartverwarmend. De gesprekken die we voerden, en de saamhorigheid onder de inwoners van Bilthoven – kerkelijk en niet-kerkelijk – was hartverwarmend. We waren één met de mensen in Oekraïne.

Het resultaat was dat we met een afgeladen aanhangwagen en twee volle auto's naar Meerkerk zijn gereden. We werden hartelijk ontvangen en de mensen stonden klaar om de voedingsmiddelen in ontvangst te nemen. Het enthousiasme daar, maar ook in veel andere gemeenten in Utrecht, waaronder Bilthoven heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er drie grote trailers naar Roemenië zijn vertrokken en inmiddels goed zijn aangekomen. Als Centrumkerk willen we midden in de samenleving staan en een centrumfunctie hebben in Bilthoven. We denken dat dit een mooi voorbeeld hiervan was en het is mooi om te zien wat er in korte tijd bereikt kan worden. Iedereen die heeft bijgedragen om deze actie succesvol te maken, helpers en alle mensen die de levensmiddelen zijn komen brengen willen wij heel hartelijk bedanken.



## Redactieleden gezocht!



Dit is het tweede magazine van de Centrumkerk dat uitkomt. En met een nieuwe naam Even Centraal. Fijn blad is het: het is goed ontvangen. Per jaar komen drie magazines uit. Met Pasen, voor de Startzondag in september en met Kerst.

De leden van de werkgroep Communicatie hebben de eerste twee nummers verzorgd. Maar we willen graag dat er een nieuwe redactie komt voor het vervolg. Wie heeft er zin om zo'n mooi magazine als Even Centraal te maken en vindt het leuk om mee te denken over de artikelen, foto's te maken en/of interviews af te nemen? Je hoeft echt niet jaren lid te zijn van de redactie. Het zou fijn zijn als er ieder jaar een kleine wisseling plaats vindt: goed voor de inspiratie en vernieuwing. We willen een magazine voor en door onze leden én bewoners van de gemeente De Bilt.

Doet u ook mee? Geef u op via [gemeentenieuws@pgbilthoven.nl](mailto:gemeentenieuws@pgbilthoven.nl) of spreek één van de ambtsdragers aan. Dat kan natuurlijk ook als u nog wat meer informatie wilt. We kijken naar u uit!

## Even voorstellen: Beamteam



Een enthousiaste groep mensen zorgt er iedere zondag voor dat de dienst in de Centrumkerk live wordt uitgezonden om het thuis mee te vieren. De diensten zijn namelijk te volgen via YouTube en de Kerkomroep. Tevens zorgen ze er natuurlijk ook voor dat de teksten worden geprojecteerd in de kerk zelf. Hoe geweldig is dat?

Elke dienst bemannen twee vrijwilligers onze professionele regietafel, nemen de dienst op en projecteren de liederen via een zogenoemde beamer op de muur. Zo kan iedereen de liederen heel eenvoudig volgen en – hoe fijn is dat – weer heerlijk meezingen. Piet van Vuuren maakt bijna iedere week de presentatie van de dienst als leidraad voor de uitzending.

De foto is gemaakt onder de klokken omdat het 'uitzendteam' tevens zorgt voor het luiden van de klok door op een knop te drukken. Wat jammer dat juist Piet afwezig was tijdens het nemen van deze foto.

# Maak kennis met Rock Solid

Ken jij het al? Rock Solid! Om de week komen de jongeren van Rock Solid bij elkaar Letterlijk in de Kelder van onze Centrumkerk. Het is een groep van ongeveer tien kinderen die in groep 7 t/m tweede klas middelbare school zitten. Hoe gaaf is het dat iedereen welkom is en dat we zien dat er vaak ook een vriendje of vriendinnetje mee komt. Elke bijeenkomst behandelen we een nieuw thema, variërend van klimaat en oorlog tot vriendschap. Echt actuele thema's dus.

Hoe ziet de bijeenkomst er uit? De avond wordt geopend in een kring. We vertellen in het kort hoe het met ons gaat. Daarna steken we een kaars aan. Daarbij denken we aan kinderen die er die avond niet bij kunnen zijn en ook aan jongeren die het moeilijk hebben. Tijdens de avond doen we veel spelletjes rondom het thema. Zo versieren we een overheerlijk cakeje zo lekker mogelijk, we spelen met ballonnen of we maken tekeningen: er is altijd wat leuks te doen!



Wil je ook eens komen kijken?

We zijn van 19.00-20.00 uur in de Kelder van de Centrumkerk op **22 april, 20 mei, 10 juni** en we houden onze gezellige slotavond op **17 juni**. Van harte welkom!

## Klaagmuur

Weet je dat we ook onze eigen 'klaagmuur' gemaakt hebben? We schrijven dan bijvoorbeeld op wat er allemaal in ons op kwam bij het denken aan de oorlog in Oekraïne en we klaagden volop op de 'klaagmuur'. Denk hierbij aan boosheid, angst, verdriet. Daarnaast hadden we ook heel veel vragen. Dit bespreken we vervolgens met elkaar. Daarna keken we naar onze eigen 'oorlogjes': wat doe je zelf als je ruzie hebt? Hoe ga je daar mee om? We voeren zo prachtige gesprekken met veel oog voor elkaar en de wereld om ons heen.

Bij elk thema hoort ook een Bijbeltekst. We lezen samen het stuk voor, stellen onze vragen en bespreken wat God ons hiermee zou willen zeggen. Iedereen mag vertellen wat hij wil, denkt en gelooft en dat vinden we heel prettig.

Tot slot spelen we een spel voordat we met elkaar de avond beëindigen en de kaars weer uitblazen. Wil je nog even blijven hangen om te spelen met de pooltafel, te kletsen of te tafelvoetballen? Dat kan natuurlijk! Kortom: voel je welkom bij Rock Solid!

# Centrum Kids



Kleur de narcissen in en maak een vrolijk ontwerp voor het potje!



Een kruis is een Christelijk symbool. Hoeveel kruisen tel jij hier?



Hoe loopt Maria naar het graf? Teken de route.

s	e	e
j	g	u
e	z	l

Welke kleur heeft een narcis?  
Zie jij het woord in de vierkanten?  
Je houdt 5 letters over.  
Welke naam lees je?

.....

# Kerkgemeenschap in Coronatijd



**We hebben een bijzondere tijd achter de rug, waarin niets meer hetzelfde was. Ook binnen onze kerkelijke gemeente niet. De diensten konden alleen nog online gehouden worden of met een beperkt publiek.**

De Centrumkerk heeft gelukkig de juiste apparatuur om de diensten uit te zenden en een deskundig Beamteam [zie pagina 12]. Zo kon iedereen de dienst thuis volgen op zondagmorgen of op een later moment. Het preken in een lege kerk was voor onze predikanten best zwaar. Ze waren gelukkig wel goed zichtbaar thuis op de laptop of telefoon maar de interactie was weg. Er werden geen handen geschut, ook niet aan het begin en einde van de dienst. De predikant kreeg wel een groet van de ouderling om de dienst over te dragen; ook als bemoediging. Er vond geen gemeentezang meer plaats, maar elke zondag zongen twee leden van het kamerkoor de liederen, begeleid door onze organist.



## **Veerkrachtige kerk**

Verder stopten bijna alle activiteiten of kon deze alleen nog online doorgaan. Met Zoom zijn kringen gehouden en ook alle vergaderingen van kerkenraad en commissies gingen digitaal. Het was een tijd waarin velen zich alleen voelden, maar ook een tijd waarin met creativiteit en veel enthousiasme hard is gewerkt om veel wel mogelijk te maken.

Pastoraal medewerkers bleven trouw contact houden met hun gemeenteleden, soms telefonisch of met een kaartje. Ook andere gemeenteleden keken goed naar elkaar om. En de keren dat gemeenteleden wel in de dienst mochten zijn, was het goed dat de koffie en theeploeg na de dienst klaar stond om in te schenken. Meestal gebeurde dit buiten voor de kerk, zodat dit goed zichtbaar was in onze straat, de Julianalaan, Bilthoven. Wat fijn: Coronatijd laat zien dat er in deze kerkelijke gemeente nog steeds veel veerkracht zit mede door de grote inzet van heel veel vrijwilligers. Heel veel dank!

## **Wees welkom**

Gelukkig zijn de beperkingen opgeheven en mag iedereen weer, zonder zich vooraf op te geven, naar de kerk en worden de activiteiten voor jong en oud weer opgestart. Sommige gemeenteleden zijn nog voorzichtig. Voor hen is een deel van de kerk nog ingericht op 1,50 meter afstand. Op zondagmorgen is er nog genoeg ruimte voor wie de dienst weer life wil bijwonen. Iedereen is welkom.

Van Corona stappen we over in een tijd waarin door de oorlog in Oekraïne mensen vluchten ook naar onze gemeente De Bilt. Vanaf de week na Pasen wil de Centrumkerk een ontmoetingsplek zijn voor vluchtelingen en wordt samen met de Julianaschool kleding en andere benodigdheden ingezameld. Volg de aankondigingen in de lokale winkels en bij de kerk om bij te dragen en hulp te bieden.

# Paasgroet 2022

Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Een gezegend Paasfeest toegewenst!



## Ontroerend spandoek: solidair met Oekraïne

Voor onze Centrumkerk, tussen de twee grote bomen, hangt een prachtig spandoek in de kleur van de Oekraïense vlag met 'VREDE VOOR IEDEREEN'.

We willen graag onze solidariteit laten zien met de Oekraïense bevolking die op dit moment zo lijdt onder het oorlogsgeweld. Maar met de tekst spreken we ook nadrukkelijk de hoop uit dat er vrede komt voor alle mensen op onze aarde. Het is dan wel pasen, maar de kerstboodschap Vrede op aarde, is zo actueel.

