



# Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 2 oktober 2020

Beste Gemeenteleden, lieve kinderen

Het was zondag jl. een “volle kerk” en een lokaal van de Julianaschool gevuld met gemeenteleden, doch bovenal was het een mooie dienst met een waardig afscheid en bevestiging van medewerkers en ambtsdragers. Ikzelf was aanwezig in de Julianaschool. Het opstaan aan het begin en einde van de dienst en de acclamatie werd door iedereen meegedaan alsof we in de kerk aanwezig waren. Het voelde goed om zo met elkaar samen de dienst te vieren. Na de dienst liepen we naar het kerkplein voor koffie. De nieuwe richtlijnen in het kader van Covid 19 heeft ons helaas doen besluiten om het aantal mensen binnen en buiten tot nader order te verlagen, u leest er in deze nieuwsbrief meer over en ds. Harold Oechies neemt ons in zijn overdenking mee naar de liefde en hoop die we ook in deze tijd mogen blijven houden.



Hartelijke groet Wim de Kruijf

## **Aanpassing aantal kerkbezoekers n.a.v. de gewijzigde richtlijnen van de overheid.**

De kerkenraad heeft n.a.v. de huidige ontwikkelingen in het aantal Corona besmettingen besloten het aantal kerkgangers met ingang van 4 oktober, tot nader order, te beperken tot 40. Daarnaast zullen 6 personen als ambtsdragers, predikant, koster en organist aanwezig zijn. Voor de dienst van 4 oktober en 1 november is er een “overloop” in de Julianaschool mogelijk tot een maximum van 30 personen.

Hoewel de overheid geen aanscherping van de richtlijnen voor religieuze bijeenkomsten heeft gegeven, menen wij toch, uit voorzichtigheidsoverwegingen, het aantal te moeten reduceren. De belangrijkste reden van het terugbrengen van het aantal kerkgangers is voor de kerkenraad het sterk stijgende aantal besmette personen en daarmee de toename van de kans op besmetting.

Bij goed weer blijven we voor de kerk koffiedrinken, we zullen koffie verstrekken via twee uitgifte punten. Het max. aantal mensen buiten is 40 en bij een “overloop” in de Julianaschool zal daar ook koffie geschonken worden voor de aanwezigen daar. Voor de volledigheid geven we nogmaals de richtlijnen waar iedereen zich aan dient te houden weer:

- bij symptomen niet komen
- altijd 1,5 mtr afstand houden
- volg strikt de aanwijzingen van Coen Helsdingen/Wim Zaal of de Diaken van dienst op.
- als u een plaats is toegewezen, blijf op die plaats zitten.
- geen garderobe gebruik
- geen toiletgebruik
- reinig uw handen met de aanwezige handspray

## **Kerk en schooldienst**



Op zondag 4 oktober is de eerste kerk en schooldienst van het nieuwe schooljaar. De kindercantorij oefent al heel hard en groep 3 is volop bezig met dieren. Want het thema is...van Aap tot Zebra. Want ja, 4 oktober is natuurlijk dierendag. In onze tijd zien veel mensen dieren alleen als dingen en producten. Maar dat is niet hoe God het bedoeld heeft! Hoe dan wel? Laten we luisteren naar het scheppingsverhaal én naar de kinderen. Voor iedereen (jong en oud :-)): neem een dierenknuffel mee naar de kerk, dan maken we er een vrolijke kerkzaal van! De kerkdienst begint om 10.30uur, er is oppasdienst en. Om zo veel mogelijk gemeenteleden te laten deelnemen is ook de Julianaschool weer open als overloop voor de kerk.

## **Terugblik gemeenteavond/middag**

Vorige week hebben we u van harte uitgenodigd om mee te denken in het maken van ons beleid, zodat we een door de gemeente gedragen beleidsplan kunnen maken voor de komende 5 jaar. We hebben u gevraagd om de enquête in te vullen. We hebben inmiddels enkele reacties binnen, bedankt daarvoor, doch we willen graag van veel meer gemeenteleden een reactie ontvangen, daarom plaatsen we hierbij nog een keer de oproep.

## **Enquête beleidsplan**

Om ons beleid af te stemmen met de gehele gemeente hebben we een korte enquête gemaakt. Het zijn 6 vragen die u digitaal kunt beantwoorden.

De enquête vindt u via de link <https://nl.surveymonkey.com/r/TVLFM99>

Ook met de QR code komt u direct bij de vragen.

Wilt u even met de kerkenraad meedenken en de enquête invullen?

We hopen van harte op veel mooie reacties.

namens de werkgroep, ds Marjolein Cevaal.



## **Dagkapel**



De dagkapel is open van maandag tot en met donderdag op tijden dat het kerkelijk bureau open is. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM.

## **Boekpresentatie**

Op zaterdagmiddag 10 oktober zal er een boekpresentatie zijn van mijn boek met de titel 'Je eigen weg vinden', en ondertitel Openbloeien door Gods liefde.' Het is een boek met persoonlijke verhalen over mijn levensreis hier in Nederland en over mijn verbondenheid met Tsjechië waar ik al 50 jaar kom en pastoraal werk doe. Het boek past goed in ons jaarthema 'Het goede leven.' Ik mocht in mijn leven ontdekken hoe God ons steeds dieper kan laten zien wat het betekent dat Hij bij ons is in vreugde én in moeilijke en pijnlijke situaties. Deze presentatie wordt gehouden in onze Centrumkerk vanaf 16.00 uur. Helaas is het aantal zitplaatsen beperkt door corona. Misschien komen er door afmeldingen nog plaatsen vrij maar op dit moment zijn er helaas geen plaatsen meer omdat er veel, ook uit onze kerk, opgaven kwamen. Het wordt wel opgenomen zodat het live of later te zien is via de kerkomroep en YouTube zodat toch iedereen in de gelegenheid is om dit te zien. Het is mogelijk dit boek bij mij te bestellen; het kost € 17,90. Als je aan mij je naam en adres opgeeft ([kalma@planet.nl](mailto:kalma@planet.nl)) of tel 06 54911115 dan bezorg ik het bij je thuis.

Tony Kalma

## **Tentoonstelling over "75 jaar vrijheid" in Centrumkerk**



De fototentoonstelling over 75 jaar bevrijding in De Bilt zal op drie zaterdagen te zien zijn in de Centrumkerk, namelijk op 10, 17 en 24 oktober, van 11-15 uur. Deze door de Historische Kring De Bilt samengestelde tentoonstelling werd in het voorjaar uitgesteld. Om de tentoonstelling bij te wonen moet men vrij zijn van klachten en zich tevoren opgeven bij de secretaris van de Historische Kring voor een tijdslot: [secretaris@historischekringdebilt.nl](mailto:secretaris@historischekringdebilt.nl). De toegang is gratis. Op deze manier kunnen we veilig deze interessante tentoonstelling presenteren in onze kerk.

## **"Zoom" koffiedrinken na de dienst**

Zondag 4 oktober starten we weer om 12.00 uur en stoppen na 40 minuten. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Iedereen is welkom! In de e-mail die u heeft ontvangen met de knop voor deze nieuwsbrief staat de link en het paswoord.

## **Extra aandacht voor de Collectes in de Corona tijd.**

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven en ontvangen:

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

De bijdragen worden verdeeld onder de in dit collecterooster genoemde doelen.

## **Collecterooster**

- 04 okt Israëel-zondag: Collecte Kerk en Israëel (PKN)
- 11 okt Kwartaalcollecte ZWO + Kerk
- 18 okt Werelddiaconaat (Kerk in actie) Wereldvoedseldag

## **Autodienst weer van start**

Vanaf oktober kunt u weer een beroep doen op de autodienst. Wilt u op zondag naar de kerk gebracht worden en na afloop weer terug? Belt u dan met John van Zijl, tel.nr. 030-228 00 33. Vergeet u niet een mondkapje mee te nemen voor in de auto.

## **Omzien naar elkaar**

Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of predikanten, neem dan contact op met Coen Helsdingen van het kerkelijk bureau en hij zal u helpen. Tel. Nr. 030 228 28 66; [kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl)

## **Maar de grootste van deze drie is de liefde (I Korintiërs 13: 13B)**

Om te blijven leven heeft een mens niet alleen voedsel en veiligheid nodig, maar ook een doel, iets waarop hij kan hopen, waar zij naar uit kan kijken. 'Hij die een reden tot leven heeft, kan vrijwel alle levensomstandigheden aan', schreef de filosoof Friedrich Nietzsche. Het bewijs voor deze woorden vond de joodse psychiater Viktor Frankl tijdens zijn gevangenschap in concentratiekamp Auschwitz. Het viel hem op dat niet de gevangenen die lichamelijk het sterkste waren het langst overleefden, maar juist diegenen die ondanks hun erbarmelijke omstandigheden nog een doel in hun leven hadden. Nu leven wij gelukkig vandaag de dag niet in een gevangenkamp maar ook ons leven staat onder druk. Niet door een oorlog maar door de coronaepidemie die maar niet van ophouden lijkt te weten. Hoopten we in het voorjaar nog dat die van korte duur zou zijn, nu is wel duidelijk dat we er nog lang niet van af zijn. Zelfs al wordt er snel een vaccin gevonden dan nog zullen we nog lange tijd moeten leven met dreiging en onzekerheid. Hoe houdt je dat vol? Een gevoel van zinloosheid ligt op de loer. Vragen als 'waar leef ik nog voor' en 'voor wie kan ik nog van betekenis zijn?' Wat helpt in zo'n situatie, zegt Frankl, is een doel in ons leven. In de verschrikkingen van Auschwitz ontdekte hij dat de liefde het hoogste doel is waar een mens naar kan streven. Gescheiden van zijn vrouw voerde hij denkbeeldige gesprekken met haar en voelde zich zo verbonden. Die liefde op afstand gaf zijn leven betekenis en schonk hem de kracht om vol te houden ondanks alle dood en ellende om hem heen. Viktor Frankl overleefde Auschwitz om te ontdekken dat zijn vrouw was vermoord. Maar hij vond een nieuwe levensinvulling door andere mensen te helpen betekenis in hun leven te vinden. Wat kunnen wij nu van Frankl leren? Wel stel je zelf de vraag op wie jij je liefde zou kunnen richten. Met andere woorden voor wie of wat jij van betekenis zou willen zijn? Vervolgens denk eens na wat je zou kunnen doen om daar handen en voeten aan te geven. Neem rustig de tijd om daar over na te denken. Zoek niet in je hoofd, maar in je hart naar het antwoord. Kies iets kleins, iets haalbaars, iets waar je jezelf aan wilt toewijden. Dan kan het zomaar zijn dat je je leven weer als zinvol gaat ervaren, zelfs in deze barre coronatijden.

Ds. Harold Oechies

Hartelijke groet,  
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad