



Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 25 september 2020

Beste Gemeenteleden, lieve kinderen

Afgelopen week hebben we op maandagavond en woensdagmiddag met enthousiaste gemeenteleden gesproken over het beleidsplan voor de komende jaren. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. De getoonde PowerPoint presentatie kunt u vinden op de website. Ook als u niet bent geweest, krijgt u alsnog de mogelijkheid om uw stem te laten horen via een enquête. Groeien in gemeenteopbouw kunnen we alleen met elkaar. Doet u mee?

Hartelijke groet Wim de Kruijf

Terugblik gemeenteavond/middag

Op maandagavond 21 september kwamen er meer dan 20 gemeenteleden naar de kerkzaal om mee te denken met de nieuwe plannen voor onze gemeente. Wat was het fijn om elkaar over kerk-zijn te spreken! Live! Als kerkenraad hebben we de plicht maar vooral ook de wens om een beleidsplan te maken en daarmee ons beleid te herdefiniëren. We hebben deze keer niet een paar punten en komma's in het oude beleidsplan verzet en het vervolgens weer in de kast gelegd. We kozen er juist voor om het gesprek met elkaar aan te gaan: waar willen we naar toe? Waar zijn we toe geroepen als gemeente? God draagt ons, Hij roept ons om zout en licht te zijn, en Hij voedt ons met Zijn woord. Met het Evangelie als kostbaar geschenk willen we van betekenis zijn voor mensen om ons heen.



Welke manieren sluiten aan bij onze gemeente en omgeving? Er gaat al heel veel goed, en we zijn dankbaar voor de inzet van vele ambtsdragers en vrijwilligers. Zoals u eerder gelezen hebt, kozen we voor 3 speerpunten. Op de gemeenteavond en middag hebben we reflectie en input gevraagd op deze drie punten. Er kwam per speerpunt een lijst met 5 prioriteiten die de kerkenraad meekrijgt. Een paar



ideeën uit de avond: de voorkant van het kerkgebouw meer uitnodigend maken (speerpunt centrumfunctie), wijkcentrumfunctie beter uitdragen en verder ontwikkelen, van gemeenteleden de naam leren kennen (d.m.v. foto-bord van ambtsdragers in de kerk en/of ledenlijst – speerpunt zichtbaarheid), visueel zichtbaar zijn (d.m.v. mobiel kerkje, kraampje op een markt, kruis van Paasmorgen bij de kerk zetten), variatie in de liturgie (verstaanbaarheid en jeugd),

muziekgroep door jongeren, ondersteunen van geloofsopvoeding en kort lopende kringen aanbieden (verstaanbaarheid en gezinnen). Enthousiasme genoeg, en dat was wat ons erg bemoedigd heeft. Op woensdagmiddag 23 september waren een tiental gemeenteleden naar de kerk gekomen. Uit de geanimeerde gesprekken kwamen een aantal ideeën naar voren die niet op de avond waren genoemd. Zoals meer nadruk op de P.R. We moeten onze activiteiten beter naar buiten brengen (Centrumfunctie en verstaanbaarheid). Ook meer verrassing in de kerkdienst werd genoemd. Niet iedere zondag maar af en toe mag er best wel eens buiten de gebaande paden worden gegaan. Dit houdt de kerkgangers bij de les (speerpunt verstaanbaarheid). Twee keer per jaar een dienst georganiseerd samen met jongeren en jeugd diaconaat met activiteiten die aanspreken zoals een Zuid Afrika reis. Tenslotte mag de jeugdruimte wel wat meer sfeer krijgen. Laat dat de jongeren zelf doen, was de suggestie. De avond en de middag werd ingeleid door Harold met woorden van Stefan Paas: we zijn als christenen een kleine groep in de samenleving, maar dat is niet erg. Dat is in vele tijdsvakken zo geweest en daar moeten we ook niet bang voor zijn. Laten we wel zout en licht zijn! Met deze woorden gingen we geïnspireerd naar huis. Voor iedereen die er niet bij kon zijn, wegens uiteenlopende redenen: we nodigen u van harte uit om via email/telefoon/gesprekje aan de deur mee te denken. Heeft u een opmerking bij één van de speerpunten? Of bij een idee? Heeft een zelf een idee waar u helemaal warm voor loopt? Of wilt u betrokken zijn bij een werkgroep. Laat het ons weten! En we vragen u om de enquête invullen.

Namens de werkgroep beleidsplan 2020-2025, Jan Homan, Matty Vroom, Wim de Kruijf, Ineke Stienstra, Piet Stammes, Marjolein Cevaal.



Enquête beleidsplan

Om ons beleid af te stemmen met de gehele gemeente hebben we een korte enquête gemaakt. Het zijn 6 vragen die u digitaal kunt beantwoorden.

De enquête vindt u via de link <https://nl.surveymonkey.com/r/TVLFM99>
Ook met de QR code komt u direct bij de vragen.

Wilt u even met de kerkenraad meedenken en de enquête invullen?

We hopen van harte op veel mooie reacties.

namens de werkgroep, ds Marjolein Cevaal.



Bijbelgenootschap en kerken in actie voor Beiroet

De verwoestende explosie van 4 augustus in Beiroet trof ook het Libanees Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap van Libanon en de lokale kerken zijn een hulpactie gestart voor de zwaarst getroffen gezinnen. Ook het NBG steunt de actie. Na het puinruimen kwamen de medewerkers van het Bijbelgenootschap van Libanon meteen in actie. Het interconfessionele bijbelgenootschap, opgericht in 1950, is er voor de christenen in het land, die zo'n 45% van de bevolking vormen. Het Libanees Bijbelgenootschap onderhoudt hechte relaties met de kerken in het land. Het Bijbelgenootschap van Libanon biedt samen met de kerken praktische hulp aan gezinnen die alles kwijt zijn. Ook krijgen 10.000 van deze gezinnen een bijbel. "Naast noodhulp – die andere organisaties bieden – is geestelijke ondersteuning voor deze mensen belangrijk" zegt NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth. "Ze hebben ook hoop en perspectief nodig. Onze



Libanese collega's doen daarom een dringend beroep op ons om te helpen met bijbels voor die gezinnen. Wij als NBG steunen onze Libanese collega's en zijn een financiële actie gestart om te zorgen dat de gevraagde bijbels kunnen worden verstuurd naar Beiroet". Voor meer informatie of het geven van een gift: kijk op www.bijbelgenootschap.nl/beiroet.

Dagkapel



De dagkapel is open van maandag tot en met donderdag op tijden dat het kerkelijk bureau open is. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM.

Kerk en schooldienst



Op zondag 4 oktober is de eerste kerk en schooldienst van het nieuwe schooljaar. De kindercantorij oefent al heel hard en groep 3 is volop bezig met dieren. Want het thema is...van Aap tot Zebra. Want ja, 4 oktober is natuurlijk dierendag. In onze tijd zien veel mensen dieren alleen als dingen en producten. Maar dat is niet hoe God het bedoeld heeft! Hoe dan wel? Laten we luisteren naar

het scheppingsverhaal én naar de kinderen. Voor iedereen (jong en oud :-)): neem een dierenknuffel mee naar de kerk, dan maken we er een vrolijke kerkzaal van!

De kerkdienst begint om 10.30uur, er is oppasdienst en... graag even aanmelden (uiterlijk op donderdag 12.00uur via kerkelijkbureau@pgebilthoven.nl). Om zo veel mogelijk gemeenteleden te laten deelnemen is ook de Julianaschool weer open als overloop voor de kerk.

Uitnodiging voor alle middelbare scholieren

Er is een mooi programma gemaakt voor het hele seizoen waarin de jongeren elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.

Meet and Greet presenteert		Centrumkerk Julianaschool 42 Bilthoven
 Donderdag 19 november 19:00 - 21:00	Spelletjesavond	De Kelder
 Zaterdag 9 januari 12:00 - 13:30	Nieuwjaarslunch	De Kelder
 Zaterdag 6 maart 's middags	Op bezoek bij stichting Timon	Utrecht
 Zondag 16 mei 's middags	Sportieve middag	grasveld bij Jagtlust
 Zondag 20 juni 's middags	Picknick	Biltse Duinen

Alle middelbare scholieren zijn welkom, wel graag opgeven via meetandgreet@pgebilthoven.nl
Contactpersoon is Ellen Bransen

"Zoom" koffie drinken na de dienst

Zondag 27 september starten we weer om 12.00 uur en stoppen na 40 minuten. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Iedereen is welkom! In de e-mail die u heeft ontvangen met de knop voor deze nieuwsbrief staat de link en het paswoord.

Extra aandacht voor de Collectes in de Corona tijd.

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven en ontvangen:

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

De bijdragen worden verdeeld onder de in dit collecterooster genoemde doelen.

Collecterooster

- 27 sept Diaconie + Collecte Vredeswerk (PKN)
- 04 okt Israël-zondag: Collecte Kerk en Israël (PKN)

Afscheid en bevestiging 27 september

Op deze laatste zondag van september nemen we afscheid van de diakenen Erik Jan Booij en Suzanne Heeger en het uitgestelde afscheid van ouderling Joost Kieviet. Naast deze kerkenraadsleden bedanken we ook de pastoraal medewerkers Theo Mebius en Annette Houwen voor hun jarenlange inzet. Blij zijn we dat we drie nieuwe kerkenraadsleden mogen bevestigen. Jeugdouderling Ellen Bransen en de diakenen Han Schoonhoven en Annette Houwen. We hopen er binnen alle coronabeperkingen een feestelijke dienst van te maken! Ook deze zondag kunnen we in de Julianaschool terecht voor de gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen. Samen met andere gemeenteleden wordt de dienst gevolgd op grote schermen zo zijn we toch dichtbij en verbonden met elkaar en kunnen na afloop aansluiten bij het koffiedrinken.

Omzien naar elkaar

Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of predikanten, neem dan contact op met Coen Helsdingen van het kerkelijk bureau en hij zal u helpen. Tel. Nr. 030 228 28 66; kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

Stil mijn ziel.....

Afgelopen week liep ik de Bilthovense Boekhandel binnen en kocht daar zomaar het boekje Epiloog, van Geert Mak. Dat was ik helemaal niet van plan maar het boekje trok mijn aandacht. Het was een naschrift bij zijn dikke boek Grote Verwachtingen (over Europa in de 20^e eeuw). Waarom kocht ik dit? Alle gesprekken gaan weer over corona, ik kijk vaker op het nieuws, concentratie is moeilijker, wat voor tweede golf komt er, en komt er een nieuw lockdown? Mijn hoofd zit weer vol met corona. Net als in maart van dit jaar. En blijkbaar heb ik behoefte aan reflectie daarover. Niet alleen bepaald worden door de cijfers van de dag, maar de grotere lijnen proeven.

Geert Mak schrijft "Als een donderslag bij heldere hemel waren wij aan de beurt. Wij, de zondoorstoofde generaties van deze decennia, werden in het voorjaar van 2020 uit onze roes wakker geschopt en proefden voorzichtig het vergeten woord 'noodlot' op onze tong. We waren toch onsterfelijk?"

Op dit moment wankelen we weer. En dan zoek ik ook naar God. Hij is de Rots waar we op bouwen. Maar bouw ik ook op Hem? Psalm 62 weet van de rust die bij God te vinden is (alleen bij Hem!) maar ook dat je je ziel daarna weer moet aansporen om die rust te zoeken (vers 6, zoek rust, mijn ziel, bij God alleen).

Een goede oproep aan mensen die met noodlot en sterfelijkheid moeten leren leven.

Ds. Marjolein Cevaal

Tip: Een lied om te luisteren: <https://www.youtube.com/watch?v=h1bUqf8Vlg> Stil, mijn ziel wees stil.

Hartelijke groet,
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad