



Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 11 september 2020

Beste Gemeenteleden, lieve kinderen

Terug van een heerlijke vakantie neem ik het stokje weer over van Paulien Homan. Bedankt Paulien! Zondag a.s. is het startzondag. De officiële start van het winterseizoen in de kerk. Een seizoen waarin we zoveel mogelijk activiteiten willen laten doorgaan. We weten dat niet alles kan en dat we aanpassingen moeten doen, doch met volle energie en creativiteit zal het best lukken. Ik wens u een mooi seizoen toe!

Hartelijke groet Wim de Kruijf

Dagkapel



De dagkapel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Vanaf 31 augustus is de dagkapel weer open als het kerkelijk bureau open is. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM.

Diensten in de Centrum Kerk.

De diensten worden gehouden met in aanwezigheid max. 58 gemeenteleden. Twee zangers zingen op het podium. De gemeenteleden in de kerk zingen niet mee, doch doen zachtjes mee met de acclamatie. Voor deelname aan een dienst kunt u zich aanmelden bij het kerkelijk bureau, telefonisch of per mail, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl. Doe dit voor donderdagmiddag 15.00 uur. Coen Helsdingen bericht u of u kunt deelnemen. De diensten blijven we uitzenden via Kerkomroep.

Startzondag 13 september 2020

Veel gemeenteleden hebben zich aangemeld om in de dienst van komende zondag in de kerk te zijn. Zoveel zelfs, dat we veel mensen hebben moeten teleurstellen. Natuurlijk kunt u thuis de dienst via livestream volgen. Maar je wilt juist op de startzondag ook samen zijn. We zijn dan ook blij dat we de Julianaschool bereid hebben gevonden om ruimtes ter beschikking te stellen om de dienst via live-stream te volgen en om zo toch de verbinding met elkaar te hebben. Op de begane grond van de school zijn een aantal klaslokalen met in ieder lokaal

een groot digibord dat verbinding heeft met internet. Hierop is de dienst goed te volgen. U zit op gewone (grote) stoelen en kunt na de dienst naar de kerk lopen om samen buiten voor de kerk koffie of thee te drinken. De mensen die zich hadden aangemeld en niet meer in de kerk konden hebben een e-mail ontvangen. Mocht u zich niet hebben aangemeld en toch nog willen komen, meldt u zich dan bij de hoofdingang van de Julianaschool.

Gemeenteavond en gemeentemiddag

De gemeenteavond en gemeentemiddag staan gepland op 21 september of op 23 september.

Extra aandacht voor de Collectes in de Corona tijd.

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven en ontvangen graag uw bijdragen aan de collectes op onderstaande bankrekeningen:

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

De bijdragen worden verdeeld onder de in dit collecterooster genoemde doelen.

Collecterooster

- 13 sept Startzondag, Collecte Jeugdwerk in de eigen wijkgemeente
- 20 sept Collecte Zending (Wereldwijd – Versterk de Kerk) (Kerk in actie)
- 27 sept Diaconie + Collecte Vredeswerk (PKN)
- 04 okt Israël-zondag: Collecte Kerk en Israël (PKN)

“Zoom” koffie drinken na de dienst

Deze startzondag 13 september is er geen “zoom” koffiedrinken.

Oproep voor collectanten

Kerk in Actie wil in de week van 29 november t/m 5 december 2020 een Huis –aan – huiscollecte houden voor de Vluchtelingenkinderen in Griekenland. Daarvoor zoeken zij collectanten. Wie van u wil collecteren. Ook jongeren worden van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. U kunt zich opgeven bij de heer Ron Turpijn, ellenturpyn@casema.nl of telefonisch: 030 2285477.

Omzien naar elkaar

Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of predikanten of wilt u een ander gemeentelid spreken, neem dan contact op met Coen Helsdingen van het kerkelijk bureau en hij zal u helpen. Tel. Nr. 030 228 28 66; kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

De kwetsbaarheid van het goede leven: schilderijen van Jaap Schreurs op 16 september

Via onze gemeenteleden Vincent en Jean Brummer kwam ik in aanraking met het werk van de Nederlandse schilder Jaap Schreurs (1913-1983). Hij heeft een geheel eigen beeldtaal. Uit zijn prenten en schilderijen spreekt zijn intense betrokkenheid bij wat er in de wereld

gebeurt, op wat mensen wordt aangedaan, op wat zij anderen aandoen. Schreurs focust vooral op mensen die niet gezien worden, die niet gehoord worden, die niet meetellen, die niet mee kunnen doen. Op woensdagavond 16 september bekijken we een aantal van zijn schilderijen met het oog op wat zij ons te zeggen hebben over het goede leven in tijden van corona. Aanvang 20.00 uur in de serre. Graag uiterlijk 14 september aanmelden via inspireren@pgbilthoven.nl of 06-20376730. Dan kunt u op tijd de bevestiging krijgen dat u kunt komen.

Ds. Harold Oechies

Zou het kunnen zijn. . .

“Ieder nadeel heb zijn voordeel” is een bekende zegswijze die wordt toegeschreven aan Johan Cruijff. Nu de coronaepidemie zo’n half jaar bij ons is komt er voorzichtig aandacht voor de positieve kanten ervan. Niet dat ik daarmee iets wil afdoen aan het verdriet, de angst en de onzekerheid die corona ons gebracht heeft. Het is en blijft een vloek, maar toch. Ik herinner me van het begin van de epidemie de verwondering over de plotselinge saamhorigheid van ons Nederlanders. Buren die normaal gesproken altijd druk waren en niet verder kwamen dan een opgestoken hand, belden nu spontaan aan bij hun oudere buurtgenoten met de vraag of ze boodschappen konden doen. Voor de werkers in de zorg die plotseling zo’n zware en verantwoordelijke taak kregen toebedeeld, was er opeens alle aandacht. Ze werden overstelpt met taart en dankbaarheid. Als kerk merkten we dat onze onlinediensten verrassend goed bekeken werden. Nu we weer diensten met kerkgangers hebben treffen we af en toe onbekende gezichten. Leuk is het om te merken dat onze ‘buren’ van de Centrumkerk blij zijn met al die gezellig koffiedrinkende mensen op het kerkplein op de anders zo stille zondagochtend. Corona heeft wel wat in beweging gezet! Ook onze Startzondag is anders dan anders. Noodgedwongen wel is waar maar als voorbereidingscommissie werden we wel uitgedaagd om buiten de gebaande paden te treden. Thema is het goede leven zoals God dat bedoeld heeft. Zou het kunnen zijn dat we misschien nu wel meer openstaan voor dat goede leven mede dankzij corona?

Ds. Harold Oechies

Zou het kunnen zijn...

*Dat terwijl wij ziek worden,
de aarde kan helen
Dat nu van alles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan*

Zou het kunnen zijn...

*Dat nu de wereld vertraagt,
de liefde kan versnellen
Dat druk zijn en naar buiten racen en
vliegen,
de rust vinden en naar binnen keren wordt*

Zou het kunnen zijn....

*Dat als we thuis moeten blijven,
we weer kunnen ervaren van wie we houden*

Zou het kunnen zijn...

*Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner
wordt,
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen
Dat nu we goed voor onszelf en anderen
moeten zorgen,
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde
noodzakelijk is.*

Zou het kunnen zijn...

*Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden
Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe saamhorigheid voelt*

Zou het kunnen zijn....

*Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren*

*Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is*

*Dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde
terugkeert*

Zou het kunnen zijn....

*Dat het zo moet zijn,
opdat de liefde wederkeert.*

(Rosalinda Weel)

Hartelijke groet,
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad