



Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 28 augustus 2020

Beste Gemeenteleden, lieve kinderen

Weer een nieuwsbrief uit Friesland. Na veel mooi zomerweer was 't wel even schrikken toen het buiten herfst leek.. Maar gelukkig schijnt nu t zonnetje weer...

Na het weekend gaan de scholen weer beginnen. Jongens en meisjes, jullie die weer naar school gaan: Veel succes in jullie nieuwe klas of op de nieuwe school !!

Komende zondag gaat onze eigen predikant, Marjolein Cevaal, terug van vakantie weer voor Hebt u een bericht voor de nieuwsbrief, dan kunt u dat sturen naar

gemeentenieuws@pgbilthoven.nl

Een hartelijke groet, Paulien Homan

Dagkapel



Vanaf 31 augustus is de dagkapel weer open tijdens de openingstijden van het kerkelijk bureau. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM. Als er iemand binnen is, wacht dan buiten en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Diensten in de Centrumkerk.

De diensten worden gehouden met in aanwezigheid max. 58 gemeenteleden. Twee zangers zingen op het podium. De gemeenteleden in de kerk zingen niet mee, doch doen zachtjes mee met de acclamatie. Voor deelname aan een dienst kunt u zich aanmelden bij het kerkelijk bureau, telefonisch of per mail, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl. Doe dit voor donderdagmiddag 15.00 uur. Coen Helsdingen bericht u of u kunt deelnemen. De diensten blijven we uitzenden via Kerkomroep en You Tube.

Extra aandacht voor de Collectes in de Corona tijd.

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven en ontvangen graag uw bijdragen aan de collectes op onderstaande bankrekeningen:

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

De bijdragen worden verdeeld onder de in dit collecterooster genoemde doelen.

Collecterooster

- 30 aug Diaconie + Kerk
- 06 sept Collecte Werelddiaconaat (Kerk in actie)
- 13 sept (Startzondag), Collecte Jeugdwerk in de eigen gemeente
- 20 september Collecte Zending (Wereldwijd-Versterk de kerk) (Kerk in actie)

Startzondag De startzondag staat gepland op zondag 13 september. De oproep van Wim Zaal voor 2 partytenten was succesvol., Wim heeft inmiddels 6 tenten..!

Gemeenteavond en gemeentemiddag De gemeenteavond en gemeentemiddag staan gepland op 21 september of op 23 september.

“Zoom” koffiedrinken na de dienst

Komende zondag gaan we weer Zoom koffiedrinken om 12.00 uur en stoppen na 40 minuten. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

U hoeft zich niet meer apart op te geven. In de e-mail die u heeft ontvangen met de knop voor deze nieuwsbrief staat de link en het wachtwoord.

Om deel te nemen dient u een smartphone, tablet, pc of computer te hebben met microfoon en camera. Via <https://zoom.us/> is de toegang te downloaden.

Van onze predikanten...

Afstand en nabijheid in coronatijd



De kus

Dit mag niet meer.

Maar als jullie nou even

De andere kant opkijken

Dan doen we het stiekem toch

Heel even maar. . .

Dit schilderij van de Nederlandse kunstenaar Jaap Schreurs (1913 – 1983) geeft de spanning weer van velen van ons in deze coronatijden. Afstand houden zit niet in onze aard. We hebben het liefst onze geliefden dichtbij ons.

De ogen van die twee mensen op het plaatje spieden om zich heen. Ziet niemand ons? We herkennen vast wel dat verlangen om even de coronaregels te doorbreken en een kus of omhelzing uit te delen. Of om bij het koffiedrinken op het kerkplein een paar stappen dichterbij te komen omdat de afstand niet prettig voelt. Ik betrap me zelf er ook wel eens op. Menselijke nabijheid is immers zo belangrijk. Dat geldt niet alleen tussen mensen maar ook tussen mensen en God. Psalm 139: 5 spreekt heel lichamelijk over Gods nabijheid: *U omsluit mij van achteren en van voren, u legt uw hand op mij.* Geen wonder dat de psalmschrijver zich gekend en vertrouwd voelt bij Hem en uitroept: *Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven!* Mogen wij ons nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te zijn gekend en vertrouwd voelen door Gods nabijheid.

Ds. Harold Oechies

Hartelijke groet, Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad