



Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 14 augustus 2020

Beste Gemeenteleden, lieve kinderen

Nog een paar dagen en dan fietsen Marieke en ik door Nederland, Duitsland en Denemarken. Ik ben blij dat Paulien Homan de volgende 3 nieuwsbrieven wil maken.

Tekst kunt u blijven sturen naar gemeentenuws@pgbilthoven.nl.

Omdat onze predikanten met vakantie zijn eindigt Louise Blok deze nieuwsbrief met een mooi artikel. Deze vakantieweken kunt u in dringende gevallen contact opnemen met onze scriba Lummy Blömer. Zij kan u doorverwijzen naar een vervangende predikant.

Geniet van de zomer!

Hartelijke groet Wim de Kruijf

Dagkapel



De dagkapel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Vanaf 31 augustus is de dagkapel weer open als het kerkelijk bureau open is. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM.

Diensten in de Centrum Kerk.

De diensten worden gehouden met in aanwezigheid max. 58 gemeenteleden. Twee zangers zingen op het podium. De gemeenteleden in de kerk zingen niet mee, doch doen zachtjes mee met de acclamatie. Voor deelname aan een dienst kunt u zich aanmelden bij het kerkelijk bureau, telefonisch of per mail, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl. Doe dit voor donderdagmiddag 15.00 uur. Coen Helsdingen bericht u of u kunt deelnemen. De diensten blijven we uitzenden via Kerkomroep.

Startzondag / Gemeenteavond en gemeentemiddag

De startzondag staat gepland op zondag 13 september. De gemeenteavond en gemeentemiddag staan gepland op 21 september of op 23 september.

Extra aandacht voor de Collectes in de Corona tijd.

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven en ontvangen graag uw bijdragen aan de collectes op onderstaande bankrekeningen:

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

De bijdragen worden verdeeld onder de in dit collecterooster genoemde doelen.

Collecterooster

- 16 aug Collecte Zending (Werelddiaconaat) (Kerk in actie)
- 23 aug Diaconie + Kerk
- 30 aug Diaconie + Kerk
- 06 sept Collecte Werelddiaconaat (Kerk in actie)

Verlangen naar zingen en samenzijn.....

Als kind zingen we al bij het harmonium. Vaak na het eten en de afwas gaat mijn moeder, zus of ikzelf achter het harmonium en zingen we voluit liederen. Veelal de psalmen, maar ook Johannes de Heer is helemaal in: “Veilig in Jezus armen” en “Scheepke onder Jezus Hoede” wordt veel gezongen. Mijn ouders hebben vier dochters en een zoon en vooral de vier dochters, waaronder ik zingen luid en uit ons hoofd. Niet alleen na de maaltijd, maar ook tijdens de afwas en op reis zingen we volop. We produceren tweede stem en galmen hoge noten om er bovenuit te komen. We bedenken mooie riedels. Eigenlijk een dierbare herinnering en kostbare momenten. Wat zit dat erin gebakken en wat voel je je fijn met zingen. Alsof je geloof wat sterker wordt, alsof je de emotie voelt en opeens van God meer houdt.

Nu Vanavond. Weer kijken naar Nederland Zingt, zoals altijd. Weer slikken en kijken en jaloers kijken en hopen en weer willen zingen in de kerk. Wat mis ik dat, het zingen samen. Al die liederen, soms heel bekend, gewoon uit je hoofd en soms helemaal nieuw, ook mooi. Ik wil weer zingen, niet thuis, met emotie achter de tv, maar samen in de kerk! Wat mooi zal dat zijn met onze organisten, die een voorspel laten horen en wij vallen in :

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
Toen mij men zeide “Gord U aan, om naar des Heren huis te gaan,
Kom ga met ons en doe als wij!

Trouwe God, geef ons dat weer. Ik mis het zo....Amen. (ingezonden door een gemeentelid)

“Zoom” koffie drinken na de dienst

Ook zondag 16 augustus starten we weer om 12.00 uur en stoppen na 40 minuten. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Iedereen is welkom! In de e-mail die u heeft ontvangen met de knop voor deze nieuwsbrief staat de link en het paswoord.

Omzien naar elkaar

Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of predikanten of wilt u een ander gemeentelid spreken, neem dan contact op met Coen Helsdingen van het kerkelijk bureau en hij zal u helpen. Tel. Nr. 030 228 28 66;
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

Sjefke helpt God

Het verhaal van de arme boer en zijn brief aan God om hulp te vragen uit de gemeentebrief van vorige week, deed mij denken aan een ander verhaal. Ik heb het inmiddels meerdere keren gehoord van een vrouw die al jaren in het verpleeghuis woont. Ze vertelt het met een prachtig Brabants accent. Het gaat over Sjefke.

Sjefke heeft een verwaarloosd stukje grond naast de kerk gekregen om er een tuintje van te maken. Hij werkt het hele voorjaar en de hele zomer. Hij spit, hij zaait, hij wiedt, hij geeft water en het is een hele mooie tuin geworden. Op een dag komt mijnheer pastoor weer eens langs. Sjefke is bezig en mijnheer pastoor ziet dat het een mooie tuin is geworden. Hij zegt tegen Sjefke: " Zo zie je maar, wat je met hulp van God kunt doen". Waarop Sjefke zegt: "Mijnheer pastoor heeft het toch ook wel gezien toen God het nog alleen deed?"

God kan niet zonder hulp van mensen, is ook de bedoeling van dit verhaal. Dat geldt niet alleen voor wat mensen voor elkaar betekenen en doen, zoals de postbode in het verhaal van vorige week. Het geldt ook voor het mooi maken van de wereld. God zag dat het goed was, staat in Genesis 1. Dat was het ook: de natuur, de zeeën, het land, de dieren, de mensen. Gelukkig is er veel goed en mooi, nog steeds. Maar er zijn ook plekken, mensen en dieren die wel wat hulp kunnen gebruiken. Waar God wel wat hulp kan gebruiken om te zorgen dat het goed blijft of weer goed wordt.

Waar het verhaal ons ook aandachtig voor maakt, is dat het gezien en gezegd mag worden als mensen een bijdrage leveren aan het werk van God. Dat Sjefke de natuur een handje heeft geholpen en God het niet alleen heeft gedaan, dat vergeet deze mijnheer pastoor eventjes. Zonder boos te worden maar met humor maakt Sjefke mijnheer pastoor daarop attent. Het zou goed zijn als we God helpen om elkaar te zoeken, te zien, aan te spreken en te helpen op de weg van de vrede. Hartelijke groet Louise Blok

Uit een lied gemaakt bij de lofzang van Zacharias:

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

(Lied 158b, zondag te horen in de dienst)

Hartelijke groet,
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad