



# Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 7 augustus 2020

Beste Gemeenteleden, lieve kinderen



Op dit moment breng ik veel tijd door in eigen tuin. Naast erin werken kan ik ook erg genieten van alles wat bloeit, zoals deze prachtige anemonen. De bijen vliegen af en aan. In deze nieuwsbrief leest u van een tuingsprek van pastoraal medewerkers.

Omdat onze predikanten met vakantie zijn eindigt Matty Vroom deze nieuwsbrief met een mooi artikel. Deze vakantieweken kunt u in dringende gevallen contact opnemen met onze scriba Lummy Blömer. Zij kan u door verwijzen naar een vervangende predikant. Geniet van de zomer!



Hartelijke groet Wim de Kruijf

## Dagkapel



De dagkapel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM. Als er iemand binnen is, wacht dan buiten en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

## Voorzichtige herstart Diensten in de Centrum Kerk.

De diensten worden gehouden met in aanwezigheid max. 58 gemeenteleden. Twee zangers zingen op het podium. De gemeenteleden in de kerk zingen niet mee, doch doen zachtjes mee met de acclamatie. Voor deelname aan een dienst kunt u zich aanmelden bij het kerkelijk bureau, telefonisch of per mail, [kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl). Doe dit voor donderdagmiddag 15.00 uur. Coen Helsdingen bericht u of u kunt deelnemen. Soms komen

mensen die zich niet hebben aangemeld. Als niet alle 58 stoelen bezet zijn, dan kan de kosten de mensen binnenlaten. Wel wordt dan de vraag gesteld of men geen klachten heeft en worden de namen op de aanwezige namenlijst vermeld, zodat we later altijd weten wie er in de dienst is geweest. De diensten blijven we uitzenden via Kerkomroep.

### Terrasgesprek



Op een prachtige juni-avond kwamen we bij elkaar. Leden van de pastorale teams van Oost 1 en West 1. Daar zaten we met 8 vrouwen in de tuin van Paulien en Jan Homan. Op ruim anderhalve meter van elkaar. Voor de meesten van ons was dit weer de eerste keer dat we elkaar zagen en ook konden spreken. We hadden in de afgelopen maanden contact gehouden via de mail of door een

telefoongesprekje. We hadden vaak tegen elkaar gezegd, dat het pastorale werk heel lastig was geworden door alle coronamaatregelen. Maar ook, dat het voor onszelf niet eenvoudig was een weg te vinden in deze veranderde samenleving.

We hadden uitgekeken naar dit moment. Ieder van ons vertelde wat deze coronatijd voor ons eigen leven betekent. Thuisblijven om geen risico op besmetting met het coronavirus op te lopen, gedoe met boodschappen, kleinkinderen alleen zien via computer of telefoon, niet spontaan naar een verjaardag kunnen, een uitvaartplechtigheid via een stream meemaken, uitgestelde zorg. Zomaar een handvol herkenbare zaken. We konden er rustig over praten en stilstaan bij de zo herkenbare gevoelens. Maar ook de positieve ervaringen als; het rust hebben om stil te staan bij de dingen die er in het leven echt toe doen, geen volle agenda, die de dagen onrustig en jachtig maakt. Heel andere contacten met burens.



We stonden ook stil bij de gevolgen voor ons pastorale werk. We willen zo graag dienstbaar zijn aan de mensen uit onze wijken. Maar hoe bereiken we hen als we van een aantal geen telefoonnummer of mailadres hebben. Even aanbellen en een praatje maken is lastig geworden. We praatten over alle manieren waarop de kerkenraad, Coen en veel vrijwilligers er zorg voor dragen, toch de kerkdiensten door te laten gaan in een andere vorm. Veel respect voor al die vormen die gemeente-zijn op veilige afstand mogelijk maken. Met elkaar hadden we plezier om de haken en ogen die zitten aan koffie met cake en een drankje met een knabbeltje als er anderhalve meter afstand moet worden gehouden. Een dienblad van ruim een meter maakte dat ook mogelijk. Het was een ontspannen avond waarbij we eigenlijk ook onderling aan elkaar pastorale zorg en steun gaven.

Met een hartelijke groet, mede namens onze pastorale teams, Marie Anne de Bruin

## **Startzondag / Gemeenteavond en gemeentemiddag**

De startzondag staat gepland op zondag 13 september. De gemeenteavond en gemeentemiddag staan gepland op 21 september of op 23 september.

## **Extra aandacht voor de Collectes in de Corona tijd.**

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven en ontvangen graag uw bijdragen aan de collectes op onderstaande bankrekeningen:

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

De bijdragen worden verdeeld onder de in dit collecterooster genoemde doelen.

## **Collecterooster**

- 9 aug Diaconie + Kerk
- 16 aug Collecte Zending (Werelddiaconaat) (Kerk in actie)
- 23 aug Diaconie + Kerk
- 30 aug Diaconie + Kerk

## **“Zoom” koffie drinken na de dienst**

Ook zondag 2 augustus starten we weer om 12.00 uur en stoppen na 40 minuten. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Iedereen is welkom! In de e-mail die u heeft ontvangen met de knop voor deze nieuwsbrief staat de link en het paswoord.

## **Omzien naar elkaar**

Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of predikanten of wilt u een ander gemeentelid spreken, neem dan contact op met Coen Helsdingen van het kerkelijk bureau en hij zal u helpen. Tel. Nr. 030 228 28 66; [kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl)

## **Het licht en de liefde van God**

Er is een Mexicaans verhaal over een boer die door de aanhoudende droogte zijn oogst volledig dreigt te verliezen. Zijn gezin is arm en heeft geen ander inkomen. Als het ook nog gaat regenen en hagelen is de ramp compleet: ze zullen volgend jaar honger lijden. Ze hadden nog maar één hoop in dat arme bestaan: de hulp van God.

Op een dag schrijft de vader een brief aan God. Hij schrijft: “God, als u me niet helpt, zullen mijn vrouw en kinderen dit jaar honger lijden. Ik heb honderd pesos nodig om opnieuw te zaaien en te leven tot dat de volgende oogst komt..” Op de enveloppe schrijft hij: “Aan God”, deed het vel papier erin en bracht de brief naar het postkantoor in het dorp.

De postbode vond de brief en hij moest er hartelijk om lachen. Zoiets had hij nog nooit mee gemaakt. Maar tegelijk werd hij getroffen door het geloof van de briefschrijver. Hij besloot de brief te beantwoorden en er nog wat geld bij te doen. De andere dag werd de brief bezorgd bij de wanhopige boer, die zoals hij had verwacht, antwoord gekregen had van God....

Je kunt bij dit verhaal van alles denken, maar ik denk ook: God verscheen in die postbode. Hij spreekt tot ons via mensen. Zijn aanwezigheid onder ons gaat eigenlijk bijna altijd via andere mensen. Ik durf zelfs te zeggen: als we op zoek zijn naar God moeten we op zoek gaan naar mensen. In een mens tegenover en naast mij, kan de Eeuwige verborgen aanwezig zijn.

Keer op keer overkomt het me dat ik bij een ontmoeting met iemand besef: in dit samen zijn breekt iets van het licht van God door. Hoe beter je mensen leert kennen, des te meer herken je in hen het licht en de liefde van God. Ook als die ander beschadigd is, of ontspoord of schuldig. Want ook daar is Gods liefde aanwezig in kwetsbaarheid en afhankelijkheid.

Gods aanwezigheid ervaar ik vooral in groepsverband. Op plekken waar gemeenschap voelbaar is en waar mensen elkaars tegoed en tekort delen, in vieringen, gesprekken, vergaderingen, kerkdiensten, al zijn ze nog zo beperkt. In de gemeenschap met anderen werkt de Geest van Christus. Zelfs “waar twee of drie in mijn Naam bij elkaar zijn”. En zelfs voel ik mij met hen verbonden in mijn eentje achter de laptop en bij het zoomkoffie drinken.... Want Zijn aanwezigheid kan overal ervaren worden!

Een goede voortzetting van uw zomer.  
Hartelijke groeten, Matty Vroom

Hartelijke groet,  
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad