



Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 24 juli 2020

Beste Gemeenteleden, lieve kinderen

Afgelopen zondag waren we weer met 50 mensen bijeen in de kerk. Het was mooi weer, de deuren stonden open. In de verte hoorden we het geluid van een schuurmachine. De schuurder heeft vast voor aanvang van de dienst onze klok gehoord en bij het bidden van het Onze Vader. Zo heb je als Centrumkerk toch contact met elkaar zonder elkaar te spreken. Ook de komende zondagen zullen we tijdens de dienst deuren open laten staan om door te luchten. Het kan een beetje waaien, neem gerust een sjaal mee. Onze predikanten gaan op vakantie, van 27 juli tot en met 16 augustus zijn zij beiden weg. We wensen Harold en Marjolein en hun gezinnen een mooie tijd toe en een behouden terugkomst. In dringende gevallen kunt u in deze periode contact opnemen met onze scriba Lummy Blömer. Zij kan u door verwijzen naar een vervangende predikant.

Hartelijke groet Wim de Kruijf

Dagkapel



De dagkapel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM. Als er iemand binnen is, wacht dan buiten en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Voorzichtige herstart Diensten in de Centrum Kerk.

De diensten worden gehouden met in aanwezigheid max. 58 gemeenteleden. Voor deelname aan een dienst kunt u zich aanmelden bij het kerkelijk bureau, telefonisch of per mail, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl. Doe dit voor donderdagmiddag 15.00 uur. Coen Helsdingen of Lummy Blömer berichten u of u kunt deelnemen. Kom daarom alleen na bevestiging van deelname aan de dienst. De diensten blijven we uitzenden via Kerkomroep. De Protestantse Kerk Nederland wijst op het advies van de overheid voor deelname aan activiteiten en geeft het advies aan mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen om zelf te beslissen of zij aan de kerkdienst willen deelnemen.

Zang en acclamatie in de dienst

In de zondagse eredienst staan nu 2 zangers op het podium, die op veilige afstand zingen. De gemeenteleden in de kerk zingen niet mee, omdat dat risico nog te groot is. De gemeente

mag nu ook zachtjes meedoen met het uitspreken van bemoediging en groet en met het bidden van het Onze Vader. Dit is ook in lijn met de richtlijnen van PKN. De gemeente gaat weer staan in de dienst bij de intochtspalm en bij het slotlied en de zegen.

Extra aandacht voor de Collectes in de Corona tijd.

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven en ontvangen graag uw bijdragen aan de collectes op onderstaande bankrekeningen:

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

De bijdragen worden verdeeld onder de in dit collecterooster genoemde doelen.

Collecterooster

- 26 juli Diaconie + Kerk
- 2 aug Diaconie + Kerk
- 9 aug Diaconie + Kerk

Startzondag

De startzondag staat gepland op zondag 13 september. Een werkgroepje is gestart met de voorbereiding, u leest er in een latere nieuwsbrief meer over.

Gemeenteavond en gemeentemiddag

Heeft u de datum voor de gemeenteavond of gemeentemiddag al in uw agenda staan?

We zien u graag op 21 september of op 23 september en nodigen u daarvoor van harte uit.

We bespreken dan het nieuwe beleidsplan met als speerpunten voor de komende jaren:

- De centrumfunctie van onze gemeente - Verstaanbaarheid - Jeugd, jongeren en gezin -

De bijeenkomsten worden gehouden in de kerkzaal. Eind augustus wordt u verder geïnformeerd.

“Zoom” koffie drinken na de dienst

Ook zondag 25 juli starten we weer om 12.00 uur en stoppen na 40 minuten. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Iedereen is welkom! In de e-mail die u heeft ontvangen met de knop voor deze nieuwsbrief staat de link en het paswoord. Om deel te nemen dient u een smartphone, tablet, pc of computer te hebben met microfoon en camera.

Via <https://zoom.us/> is de toegang te downloaden.

Omzien naar elkaar

Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of predikanten of wilt u een ander gemeentelid spreken, neem dan contact op met Coen Helsdingen van het kerkelijk bureau en hij zal u helpen. Tel. Nr. 030 228 28 66;

kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

Zomer 2020: Heer ontferm U!

Ondertussen kunnen we alweer enige tijd naar de kerk. Voorzichtig zie je het aantal bezoekers stijgen. Er is een vaste kern die er elke zondag zit en er zijn er die eens poolshoogte komen nemen. Samen de kerkdienst meebeleven, al is het dan op 1.5 meter, blijkt toch wel een meerwaarde te hebben en bij het koffiedrinken na afloop op het kerkplein is het bijna net weer als vroeger. Voor even ben je het hele coronagedoe vergeten. Toch merk je ook dat hoe meer ruimte we krijgen door de versoepelingen van de coronamaatregelen hoe lastiger het wordt. Velen laten de teugels vieren met als gevolg dat het aantal besmettingen alweer oploopt. Hoe kun je onder deze omstandigheden naaste voor elkaar zijn? Ik las een gebed dat het dilemma van deze zomer heel raak weet te typeren. Het is geschreven door ds. Sophie Bloemert. Grappig detail is dat ik haar in 2006 heb opgevolgd als predikant in Uithoorn. "Zomer 2020" is een kyriegebed dat woorden geeft aan onze nood en moeite. Dat lucht op!

Ds. Harold Oechies

Lieve God,
hier zijn we, met alles wat ons bezighoudt:
de zorgen van ons eigen bestaan en
die van de wereld waarin wij leven.
Want we worden het zo beu,
corona blijft ons dagelijks leven bepalen,
zelfs al wordt de speelruimte groter.
Juist nu merken we hoe lastig samen leven eigenlijk is:
we zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om elkaar
heen.
Hoe kunnen we zo elkaar tot naaste zijn?
We ervaren moeite en ongemak:
elkaar kunnen ontmoeten, maar nog steeds zonder
liefdevol aanraken,
wel naar de kerk mogen, maar zo anders en zonder zang.
Erop uit willen trekken en tegelijk: pas op voor veel
mensen!
Hier mensen die elkaar bemoedigen en naar elkaar
omzien,
daar mensen die elkaar uitsluiten en kwaad doen.
Hoe kunnen we zo genieten van wat goed is?
Omwille van moeite, onrecht en teleurstelling bidden we:
Heer ontferm U.

Trouwe God,
onze samenleving onder druk,
medemensen in nood:
zo machteloos kunnen we ons daarbij
voelen.
En toch, ondanks alles:
we mogen geloven in uw
aanwezigheid,
dat u onze eenzaamheid en stilte wilt
doorbreken,
dat u met uw Geest dichtbij ons wilt
komen.
Daarom bidden we uit de grond van
ons hart:
Heer ontferm U,
Christus ontferm U,
Heer ontferm U.
Amen

Hartelijke groet,
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad