



Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 31 juli 2020

Beste Gemeenteleden, lieve kinderen

Het is volop zomer deze dagen. Onze predikanten genieten van een fijne vakantie. Veel anderen zijn of gaan even weg. Maar ook als u thuis blijft is het met dit weer heerlijk op je balkon, in je tuin of tijdens een wandeling of fietstocht in de bossen rondom ons dorp. De nieuwsbrief is zomers kort, veel werk ligt nu even stil, doch de diensten gaan gelukkig iedere zondag door. Deze vakantieweken kunt u in dringende gevallen contact opnemen met onze scribea Lummy Blömer. Zij kan u door verwijzen naar een vervangende predikant. Geniet van de zomer!

Hartelijke groet Wim de Kruijf

Dagkapel



De dagkapel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM. Als er iemand binnen is, wacht dan buiten en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Voorzichtige herstart Diensten in de Centrum Kerk.

De diensten worden gehouden met in aanwezigheid max. 58 gemeenteleden. Twee zangers zingen op het podium. De gemeenteleden in de kerk zingen niet mee, doch doen zachtjes mee met de acclamatie.

Voor deelname aan een dienst kunt u zich aanmelden bij het kerkelijk bureau, telefonisch of per mail, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl. Doe dit voor donderdagmiddag 15.00 uur. Coen Helsdingen berichten u of u kunt deelnemen. **Kom daarom alleen na bevestiging van deelname aan de dienst.** De diensten blijven we uitzenden via Kerkomroep.

Extra aandacht voor de Collectes in de Corona tijd.

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven en ontvangen graag uw bijdragen aan de collectes op onderstaande bankrekeningen:

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

De bijdragen worden verdeeld onder de in dit collecterooster genoemde doelen.

Collecterooster

- 2 aug Diaconie + Kerk
- 9 aug Diaconie + Kerk

Startzondag / Gemeenteavond en gemeentemiddag

De startzondag staat gepland op zondag 13 september. De gemeenteavond en gemeentemiddag staan gepland op 21 september of op 23 september.

“Zoom” koffie drinken na de dienst

Ook zondag 2 augustus starten we weer om 12.00 uur en stoppen na 40 minuten. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Iedereen is welkom! In de e-mail die u heeft ontvangen met de knop voor deze nieuwsbrief staat de link en het paswoord.

Omzien naar elkaar

Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of predikanten of wilt u een ander gemeentelid spreken, neem dan contact op met Coen Helsdingen van het kerkelijk bureau en hij zal u helpen. Tel. Nr. 030 228 28 66;
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

NBG-actie Wat deel jij? inspireert tot omzien naar elkaar

Het coronavirus liet zien dat zorgzaamheid, saamhorigheid en aandacht voor elkaar onmisbaar zijn in de samenleving. Daarom lanceren het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap vanaf deze maand de campagne Wat deel jij? Met blogs, producten, teksttegeltjes en verhalen wil het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot barmhartigheid.

Tweewekelijkse inspiratie

Meedoen kan door je aan te melden voor de speciale nieuwsbrief die het Bijbelgenootschap vanaf half juli tweewekelijks verstuurt. Deze bevat een bijbelse blog of podcast, een aansprekend persoonlijk verhaal, een praktische activiteit en/of een teksttegeltje met waardevolle woorden. Wat je zelf ontvangt, kun je delen met mensen die bemoediging, troost of hulp kunnen gebruiken. Aanmelden kan via bijbelgenootschap.nl/watdeeljij



Voor vakantiegangers en thuisblijvers!

Laatst was ik even terug in Varik, ons oude dorpje. Een plek waar we met hart en ziel gewoond hebben. Een dorp met kersen, eindeloze inzet van een paar mensen en overall rust. Ik reed terug na een begrafenis en zette muziek aan. BLØF met het nummer 'Vreemde wegen' kwam uit de speaker. Het refrein gaat zo: *vreemde wegen brachten me tot hier/ en straks nog verder en verder en verder van huis / maar het antwoord is ja / jij zou me vinden.*

En ik moest denken aan de vakantie: mensen onderweg op vreemde wegen. En ik dacht terug aan onze verhuizing van afgelopen jaar: verder en verder en verder van huis. En ik dacht aan al die mensen die onderweg zijn in hun leven, van hun thuis van vroeger naar allerlei wegen (ik was in een weemoedige stemming).

De vraag die gesteld wordt in dit liedje is steeds 'zou je vinden?' Wie er moet zoeken, weten we niet. En ook niet waarom. Maar dat lijkt me duidelijk: er is een verbondenheid die belangrijk is. Waar ik ook ben, ik ben toch wel met jou verbonden? En hoorde in het nummer het verlangen naar gekend zijn. Als je rondzwerft op aarde...in het leven ... langs allerlei wegen... ben je dan tenminste thuis bij iemand? Is er dan tenminste iemand met wie je lief en leed deelt? Is er dan tenminste iemand die met je meegaat en je weer opzoekt en je vindt? Misschien heeft u zo iemand. Thuis. Of als vriend. Of als vader. Zulke mensen weerspiegelen Gods nabijheid. God heeft gezegd : 'Ik ben erbij'. En als je zo iemand niet hebt, nu niet of nooit niet: zoek het bij God! Hij is toch die Herder die het ene schaap zoekt? En Hij is toch de koopman die alles verkoopt om die ene parel te krijgen? En Hij is toch die alles opgaf om ons? Welke wegen ook bij jouw leven horen, Hij zou je vinden. Dat is het vrolijke in dit lied van BLØF, het antwoord is ja, en het vrolijke van het Evangelie. Voor vakantiegangers en thuisblijvers!

Ds Marjolein Cevaal-Erbrink

*hier te beluisteren: <https://www.youtube.com/watch?v=H1fwGQcZl98>

Hartelijke groet,
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad