



Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 22 mei 2020

Broeders en zusters van de Centrumkerk,

In deze Coronatijd krijgt u al 10 weken achter elkaar de informatie uit onze kerkelijke gemeente om op de hoogte te blijven. Voorzichtig mogen we elkaar weer wat meer ontmoeten. Voor u ligt alweer de 10^e nieuwsbrief en we beginnen deze brief met de goede wensen die geschreven zijn door de gespreksgroep van 30-40 jarigen en die door ds. Marjolein in de mooie dienst op Hemelvaartsdag zijn uitgesproken in de voorbeden.



Mijn wens is...

dat mijn kinderen hun spontane knuffels, die juist nu zo goed doen, zullen blijven durven geven in hun leven

dat wij allemaal, in de kerk, in ons land en in de wereld er weer op zullen vertrouwen en ervaren, dat aanraking en nabijheid goed doen

dat zolang dat niet kan, we er toch voor onze naasten kunnen zijn, ook op afstand, en we ons aangeraakt blijven voelen door God

Voor mijn alleenstaande moeder. Dat zij in deze tijd lichtpuntjes blijft zien.

Dat we ondanks de afstand, verbinding met elkaar blijven houden. We blijven uitreiken naar de ander, dichtbij en ver weg.

dat we weer heel snel samen mogen zingen in de kerk!

Mijn verlangen in deze tijd is voor iedereen om zich gezien te voelen. De omstandigheden zorgen ervoor dat onze zichtbaarheid beperkt is. Een aantal mensen heeft deze contacten wellicht niet. Mijn verlangen is daarom dat ze weten dat God er altijd voor hen is en dat er veel mensen zijn die ook aan hen denken.

mijn wens/verlangen is dat we na Corona aandacht blijven houden voor de kleine dingen om ons heen, en ons daarmee gelukkig mogen voelen. Gelukkig leren zijn met wat je hebt!

Voor ons en anderen: dat een ieder die een dierbare moet missen in deze tijd, of dat nu voor even of voor altijd is, steun mag zoeken en vinden, bij wie of wat dat ook maar is.

Dat we snel weer terug kunnen naar normaal.
Voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren.
Voor de eenzame oudere zonder bezoek.
Voor iedereen die een knuffel mist om te geven en te ontvangen.

Dagkapel



De dagkapel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM. Als er iemand binnen is, wacht dan buiten en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Minderjarige asielzoekers in overvolle kampen

Wellicht heeft u onlangs in de media de oproep gelezen aan het kabinet om 500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit de overvolle Griekse kampen in Nederland op te nemen. Duitsland, Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië en Luxemburg gaan al extra kinderen opnemen, maar Nederland is nog niet bereid om dit te doen. De Protestantse Kerk in Nederland, en haar diaconale poot Kerk in Actie, roepen het kabinet op om 500 minderjarige vluchtelingen uit de kampen in Griekenland naar Nederland te brengen. Scriba ds. René de Reuver en directeur Jurjen de Groot roepen daartoe op in een gezamenlijke brief aan minister-president Rutte en staatssecretaris Broekers-Knol. De Reuver: “De Protestantse Kerk doet dit appèl vanuit haar roeping om op te komen voor menselijke waardigheid en verantwoord samenleven.” Daarnaast is Kerk in Actie samen met een aantal andere maatschappelijke organisaties een initiatief begonnen om gemeenten in Nederland te vragen om een deel van die 500 alleenstaande kinderen op te vangen. Zo hebben Amsterdam, Arnhem, Coevorden, Culemborg, Den Haag, Enschede, Groningen, Haarlem, Houten, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Overbetuwe, Roosendaal, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Vijfheerenlanden, Wageningen, Zeist en Zwolle zich daartoe bereid verklaard. Voor de gemeente De Bilt is ook zo’n petitie gestart door Stichting Vluchteling. Als diaconie vragen wij u om deze [petitie](#) mede te ondertekenen en daarmee burgemeester Potters op te roepen om zich aan te sluiten bij deze groep gemeenten die deze kinderen een veilige plek willen geven.

Voorzichtige herstart Diensten in de Centrum Kerk.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de kerkenraad heeft besloten dat we, naast de videodiensten ook willen herstarten met de diensten in de Centrumkerk. Het is de bedoeling om de laatste twee zondagen van Juni (21 juni en 28 juni) met het op dit moment toegestane aantal van 30 bezoekers bij wijze van proef te starten. Lees voor herinrichting kerk en procedure a.u.b. de vorige nieuwsbrief.

Voor deelname aan een dienst kunt u zich aanmelden bij het kerkelijk bureau, telefonisch of per mail. Doe dit voor vrijdagmiddag 15.00 uur. Coen Helsdingen bericht u of u kunt deelnemen. Kom daarom alleen na bevestiging van deelname aan de dienst. De diensten blijven we uitzenden via Kerkomroep.

Collectes

In de periode 16 april t/m 17 mei heeft u € 1.178 overgemaakt naar de Diaconie. Dat zal verdeeld worden over: Diaconie, Kwartaalcollecte ZWO + Kerk, Noodhulp in Nigeria (Kerk in actie), Jeugdwerk in de eigen wijkgemeente.

Naar de rekening van de kerkrentmeesters is € 600 overgemaakt.
Kerkrentmeesters en diakenen willen u hiervoor hartelijk dankzeggen.

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven.

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. DIAKONIE PROT GEM BILTHOVEN.
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening



HOUD MOED HEB LIEF

Deze tekst staat op een gevel in een straat in Leidsche Rijn, Utrecht.

Ds. Marjolein heeft het een keer aangehaald in een dienst.
Onze cantor / organist Wim Brands maakte de foto, het is hemelsbreed 500 meter bij zijn huis vandaan.

Omzien naar elkaar

Heeft u behoefte aan contact met één van de pastoraal medewerkers, ouderlingen of predikanten of wilt u een ander gemeentelid spreken, neem dan contact op met Coen Helsdingen van het kerkelijk bureau en hij zal u helpen. Tel. Nr. 030 228 28 66;
kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

Doe mee en maak een kijkdoos voor Pinksteren!

Wie is er begonnen aan de Pinsterkijkdoos? Kinderen en ook volwassenen? Elke week maken we iets dat in onze kijkdoos gezet wordt en in de filmpjes van de kinderkerk vertel ik wat dat is en waarom. We hopen dat we er in de Pinksterdienst een paar kunnen laten zien. Je kunt de kijkdoos altijd brengen bij dominee Marjolein (Prins Hendriklaan 43 in Bilthoven) of bel/mail haar even om iets anders af te spreken. Door het coronavirus is de kerk namelijk veel minder open. domineecevaal@gmail.com / 030-6336151 . In de Pinksterdienst zal de afsluiting van dit project plaatsvinden.

“Zoom” koffie drinken na de dienst

Mist u het ook zo, het koffie drinken na de dienst? Op zondag 24 mei willen we een proef doen om elkaar te spreken via Zoom. We willen starten om 11.30 uur en stoppen na 40 minuten. Om deel te nemen dient u een smartphone, tablet, pc of computer te hebben met microfoon en camera. Via <https://zoom.us/> is de toegang te downloaden.

Als u mee wilt doen geef u dan uiterlijk 23 mei voor 13.00 uur op via gemeentenieuws@pgbilthoven.nl . U krijgt dan voor zondag 24 mei een link en paswoord om mee te doen met Zoom. Als het voor u allemaal nieuw is en u hulp nodig heeft of vooraf wilt uitproberen of het lukt, geef dat even aan in uw e-mail.

Als een brug over woelig water

Is de titel van een bekend lied (Bridge over troubled water) uit 1970 van het Amerikaanse zangduo Simon & Garfunkel. Het is niet voor niets zo geliefd want de combinatie van de muziek en de heel persoonlijke tekst weet je te raken. Ondanks haar leeftijd is de inhoud van het lied vandaag de dag hoogst actueel. Door de coronacrisis lijken de vanzelfsprekendheden van vroeger welhaast verdwenen. Ons leven zal harder worden, "ruige tijden" breken aan, "duisternis" en "pijn" alom. De toekomst is onpeilbaar en net zo woelig als het water waar ons lied over zingt. Hoe komen we daar veilig doorheen? Hoe komen we daar overheen? Ons lied spreekt troostende woorden en de "ik" figuur legt zich als een brug over het woelige water van onze tijd en biedt zo een weg naar de toekomst. We lezen over een "zilveren meisje" in haar boot zeilend op weg om haar dromen te vervullen. Een inspirerend beeld over leven dat doorgaat, God zij dank! Nu is er nog iets bijzonders met ons lied aan de hand. Als je waar in de tekst "ik" staat God of Jezus invult zou het zo maar een bijbels lied kunnen zijn. Een psalm bijvoorbeeld of een lied uit ons liedboek. De Bijbelse associaties komen haast vanzelf. Jezus die zegt: "Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven". Of Openbaring 21: 4 waar God alle tranen uit de ogen wist. Bij de brug zie ik het volk Israël door de Dode zee trekken en Jezus over het water lopen en de storm tot rust brengen. In dat zinnetje "ik vaar vlak achter je" hoor ik "Scheepken onder Jezus hoede". Als je ons lied met een gelovige bril leest krijgt het misschien nog wel extra zeggingskracht en kan het ons helpen om de brug naar de toekomst te vinden in onze onzekere tijd. Of met een variatie op een bekende Bijbeltekst: Jezus als de brug, de waarheid en het leven. Niet dat het woelige water daarmee weg is maar het kan je wel rust en vertrouwen geven, Hij is de brug.

Ds. Harold Oechies

1. Als je vermoeid bent en je je klein voelt
Als de tranen in je ogen staan, zal ik ze allemaal drogen
Ik sta aan jou kant, oh, als er ruige tijden zijn
En je geen vrienden kunt vinden

2. Als een brug over woelig water
Zal ik mij neerleggen
Als een brug over woelig water
Zal ik mij neerleggen

3. Als je uitgeput bent en op straat staat
Als de avond je zwaar valt, ik zal je troosten
Ik zal jouw deel overnemen, oh, als de duisternis valt
En de pijn alom is

4. Als een brug over woelig water
Zal ik mij neerleggen
Als een brug over woelig water
Zal ik mij neerleggen

5. Zeil door, zilveren meisje, Zeil voorbij
Jou tijd is gekomen om te stralen
Al je dromen zijn op weg uit te komen
Zie hoe ze stralen, oh, als je een vriend nodig hebt
Ik vaar vlak achter je

6. Als een brug over woelig water
Zal ik je geest tot rust brengen
Als een brug over woelig water
Zal ik je geest tot rust brengen

Tekst: Paul Simon

Hartelijke groet,
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad