



Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 8 mei 2020

Broeders en zusters van de Centrumkerk,

Welkom bij deze 8^e nieuwsbrief. Het is de week waarin de eerste voorzichtige stappen genomen worden naar het nieuwe normaal. Dinsdag 12 mei vergadert de kerkenraad online via Zoom. Het is de eerste keer dat we zo als kerkenraad vergaderen maar goed om elkaar te spreken en van elkaar te horen hoe ieder deze tijd ervaart in onze gemeente. En natuurlijk spreken we ook over wanneer en hoe we weer met gemeenteleden in de kerk kunnen zitten. Een werkgroepje is al bezig om te kijken hoe dit kan met 1,50 meter afstand. We volgen daarin de richtlijnen van PKN en zullen u tijdig informeren. Het is geen gemakkelijke opgave en voorlopig blijft het nog bij de huidige afspraken. Activiteiten en kerkdiensten alleen online. We houden vol.

Geef mij nu je angst

Met dit lied: 'Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Geef mij de nacht, ik geef je de morgen terug', eindigde The Passion die vóór Pasen op TV werd uitgezonden. Het lied raakte mij en ik realiseerde mij dat veel mensen in angst leven in deze tijd. Ik heb dit lied gezongen als een lied van hoop, soms zomaar bij het begin van een dag, en ook als ik in een verlaten ziekenhuis liep op weg naar de dagbehandeling voor immuuntherapie.

Maar aan wie geef je je angst? Ik realiseerde me dat het een groot voorrecht was om mijn angst te kunnen delen met degenen die mij lief waren en dat helpt; ook is er op dit moment een campagne om mensen aan te moedigen hun angst voor corona of voor veel andere dingen met elkaar te delen. Ik werd me weer bewust, juist in deze dagen tussen Pasen en Pinksteren, wat het betekent dat we een adres hebben voor onze angsten. Jezus wist wat angst was en Hij ging door de diepste angsten heen zodat wij onze angst aan Hem kunnen geven, met Hem kunnen delen en zo kan er hoop komen en méér leven. Mooi vind ik het verhaal uit Johannes 21 als Jezus verschijnt aan zijn bange discipelen en Hij begint met uit te spreken: 'Vrede zij jullie' en Hij blies op hen zeggende 'Ontvangt de heilige Geest. 'Hij wilde hen vullen met leven, hoop, een nieuwe opdracht.'

Zo kunnen we op weg gaan naar Pinksteren en Zijn vrede, leven en hoop ontvangen in onze levenssituatie, en wat kan dat een vreugde en kracht geven, ook nu.

Tony Kalma

Dagkapel



De dagkapel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM. Als er iemand binnen is, wacht dan buiten en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Kerkomroep Kijktip

De uitzendingen van de Centrumkerk op de Kerkomroep kunnen bekeken worden via de website of via de app van de Kerkomroep. Dat betekent dat u een computer, tablet of smartphone nodig heeft om te kunnen kijken. Maar de schermen van die apparaten zijn meestal beperkt van afmetingen. Wilt u liever de dienst volgen op uw TV dan is dat in sommige gevallen mogelijk. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden:

- Op een smart-tv via de ingebouwde webbrowser. Dat werkt net al op de computer: u vult het webadres van de Centrumkerk of de Kerkomroep in.
- De uitzending draadloos doorsturen naar uw TV (streamen). Dat kan als u de beschikking heeft over een apart apparaatje dat is gekoppeld aan uw TV: een ChromeCast of een AppleTV.
- Uw computer met een kabel verbinden aan uw TV (meestal HDMI).

Mocht u hierbij hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Dirk Verburg, Dirk.j.verburg@kpnmail.nl 06 51944880

Collectes

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven.

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. DIAKONIE PROT GEM BILTHOVEN.
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

Solidariteitskas 2020

Hierbij graag uw aandacht voor de actie Solidariteitskas 2020.

Het motto voor de actie Solidariteitskas is: “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen scheidt.” (Hebreeën 13:16) Zo ondersteunen Gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. In de 2e week van juni zult u de envelop Solidariteitskas 2020 ontvangen. Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Nooit lichter ving de lente aan



Afgelopen zondag (3 mei) hebben we het lied ‘Nooit lichter ving de lente aan’ (NLB 709). Tijdens het spelen en begeleiden bedacht ik dat het wel leuk is om wat achtergrondinformatie met u te delen. Harold heeft in het vorige gemeentenieuws al een en ander verteld over de dichter en de ontstaansgeschiedenis van de tekst. Ik wil u graag, aanvullend, iets vertellen over de melodie. De componist van dit lied is Willem Vogel, cantor-organist van de Oude Kerk in Amsterdam. De melodie van dit lied is namelijk heel bijzonder. Willem Vogel heeft de melodie

opgebouwd uit 'citaten' van andere liederen (waarbij hier en daar het ritme wel is aangepast). In het overzicht staat van welke liederen Vogel citaten heeft gebruikt. Misschien leuk om dit eens na te zoeken in het liedboek.

Wim Brands

Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei. 'Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op [debijbel.nl](https://www.debijbel.nl/blog/) en in de *Mijn Bijbel*-app. <https://www.debijbel.nl/blog/>



Voedselbank

De mand in de kerk bestemd voor de voedselbank kan nu niet gevuld worden, maar de voedselbank is wel blij met donaties. De vrijwilligers van Voedselbank De Bilt helpen wekelijks meer dan 125 huishoudens/gezinnen met voedselhulp.

DONEREN. Wilt u ons werk steunen? Graag! <https://voedselbankdebilt.nl/>

Reminder digitale Bonhoefferlezing

Zoals u vorige week in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen, gaat de Commissie Inspireren oefenen met nieuwe communicatiemiddelen. Op 8 mei komt de lezing van ds. Gijsbert van Beusekom over Dietrich Bonhoeffer op kerkomroep van de Centrumkerk te staan (zie uitleg in de nieuwsbrief van vorige week). De bijbehorende PowerPointpresentatie wordt vandaag op de website van De Ark gezet. Beide kunt u bekijken wanneer het u uitkomt. Voor wie wil, is er maandagavond 11 mei de mogelijkheid om via Zoom mee te discussiëren over de lezing. U kunt zich daarvoor opgeven bij inspireren@pgbilthoven.nl. U kunt ook maandagavond vanaf 20.00 uur op kerkomroep kijken, dan ziet u de code plus gebruiksaanwijzing aan het eind van de lezing. De hele discussie kunt u ook op kerkomroep volgen zonder Zoom, alleen kunt u dan niet meepraten. Tenslotte kunt u uw vragen en opmerkingen ook mailen naar inspireren@pgbilthoven.nl. Als u dat vóór maandagavond 20.00 uur doet, worden deze in de discussie meegenomen. Ook als u vragen hebt over de techniek, kunt u ons mailen.

Ria Konijnenberg, namens Commissie Inspireren

Doe mee en maak een kijkdoos voor Pinksteren!

Voor iedereen van 4-104 jaar! 😊

Met de kinderkerk is er na Pasen een doorlopende opdracht gestart: we maken elke week iets voor in een kijkdoos. Waarom een kijkdoos? Omdat je God niet met je ogen kunt zien maar wél wat Hij doet! We zijn begonnen om op de bodem van de doos een mooie laag zand te leggen. Dit stelt de woestijn voor waar het volk Israël na de bevrijding uit Egypte in terecht kwam. In die woestijntijd heeft God op zoveel manieren laten zien dat Hij voor mensen zorgt! We lezen elke week hoe



bijzonder Hij dat doet. Op de foto zie je al manna (cornflakes), een kruikje (Ex. 16:28:17:7) en een stapel stenen (Ex. 17: 8-16). Daar hoorde ook de symbolen van Bevrijdingsdag bij: een vredesduif en een vlag. Ik zou het heel leuk vinden als we op Pinksterzondag veel mooie kijkdozen kunnen laten zien. Dus iedereen die een beetje creatief is: doe mee! Leeftijd is niet belangrijk. Op de website en kerkomroep komt elke week nieuwe informatie te staan.

ds. Marjolein Cevaal

Gedragen door de vleugels van de hoop

Heeft u dat ook zo gemist de afgelopen weken? Ik bedoel het samen zingen in de kerkdienst. In deze onzekere tijden zoek je naar steun en troost. Samen zingen verbindt je met elkaar en geeft houvast. Het is dan net alsof het leven daardoor even minder zwaar wordt. Ik moet hierbij denken aan lied 657 uit ons Liedboek, 'Zolang wij ademhalen'. In het tweede couplet gaat het over situaties waarin je zelf geen stem meer hebt en dat het lied van de anderen je dan door de nacht draagt. De nacht van corona bijvoorbeeld, van het gescheiden zijn van je geliefden en de onzekere toekomst. De kracht van ons lied is dat het je de ruimte geeft om al je gevoelens uit te zingen. Dankbaarheid en verlangen, verdriet en duisternis, angst en hoop. Er zit een opbouw in haar vier coupletten die uitmondt in de hoop. Er is geen duister zo donker of God is daar en plant zijn zaadjes van hoop. Want zonder hoop is er geen leven. Hoop zet mensen weer in beweging. Dat zie je ook gebeuren nu de coronamaatregelen worden versoepeld. Eindelijk licht aan het eind van de tunnel! Dat geeft perspectief, de 'vergezichten' waar ons lied over zingt. Zo mogen we zingen van de hoop die boven de angst uitstijgt, de adem van Gods Geest. Hij wil ons leven kleuren met hoop. Ds. Harold Oechies

- | | |
|---|---|
| 1. Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. | 2. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op and're lippen draagt mij dan door de nacht. Door ademnood bevangen of in verdriet verstild: het lied van Uw verlangen heeft mij aan 't licht getild! |
| 3. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang. | 4. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. |

Tekst: Sytze de Vries/melodie: Wales 1865

Hartelijke groet,
Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad