



Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 17 april 2020

Broeders en zusters van de Centrumkerk,

In de week na Pasen ontvangt u weer een nieuwe nieuwsbrief. De online diensten in de Stille Week en op Paasmorgen waren goed en geeft ons inspiratie om door te gaan in deze tijd waarin we niet bij elkaar kunnen komen. Komende week vergadert het moderamen weer online en zal er ook nagedacht worden over de periode waarin er weer meer mogelijk zal zijn dan nu. De 1,50 meter Samenleving zal ook voor ons langere tijd impact hebben op de zondagse erediensten. Met spanning zien we de berichtgeving tegemoet op 21 april.

Bloemen met kaartjes van hoop en leven

In de eredienst op Paasmorgen stond een kruis vol met gele bloemen. Het symbool voor hoop en nieuw leven. Er zijn veel namen genoemd van mensen, soms ook met een zorgelijk bericht. Deze berichten zijn doorgestuurd naar onze predikanten. Elke naam is gehangen aan een bloem. Na de Paasmorgendienst stond dit kruis van hoop en leven enkele dagen lang buiten voor de kerk.



Dagkapel

De dagkapel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM. Als er iemand binnen is, wacht dan buiten en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Collecten 40-dagentijd.

Ondanks het feit dat we al een aantal weken geen reguliere kerkdiensten kunnen houden en dus ook niet op de gebruikelijke wijze financieel aan diaconale doelen kunnen bijdragen, is er toch een mooie opbrengst te melden. Op de eerste twee zondagen van de 40-dagentijd is er nog gewoon gecollecteerd, en aan die collectes is totaal € 513,= bijgedragen. Daarna zijn we overgestapt naar collecteren via de bankrekening en daar heeft u totaal € 1155,= op gestort. Totaal dus € 1668,= voor de doelen van de 40-dagentijd van Kerk in Actie. De leden

van de ZWO-groep en het College van diakenen willen u hartelijk dankzeggen voor uw financiële hulp aan mensen in nood, ook in deze crisisperiode. De opbrengst van de collectes wordt door Kerk in actie besteed aan de volgende doelen:

- Voorjaarszending (Kerk in actie)
- Nederland Missionair (PKN)
- Noodhulp in Zuid-Soedan) (Kerk in actie)
- Binnenlands Diaconaat) (Kerk in actie)
- Straatmeisjes in Ghana) (Kerk in Actie)
- Collecte Jeugdwerk (PKN)
- Kinderen in de Knel (Kerk in actie)

Het college van diakenen heeft daarnaast uit haar algemene reserve giften gedaan aan Kerk in Actie voor noodhulp i.v.m. de corona-crisis en aan de stichting Mzamomhle.

Bijdrage plaatselijke gemeente

In dezelfde periode werd voor de plaatselijke gemeente € 659,42 bijgedragen. Via de actierekening € 405,= en via de collecten begin maart € 254,42. Ook daarvoor onze hartelijke dank.

Collectes

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven.

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. DIAKONIE PROT GEM BILTHOVEN.
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

Werken op COVID-IC

Vorige week zondag werd ik verrast door Marjolein die mij de bloemenbon namens de kerk gaf. Ik ben er heel blij mee, want ik ben dol op bloemen. Nog even wachten en dan kan ik de bloemetjes buiten zetten!

De reden was mijn werk in het ziekenhuis. Nadat één van de recovery's (uitslaapkamers) omgebouwd werd tot COVID-IC, kreeg ik zo m'n oude baan als IC verpleegkundige weer terug. Andere apparatuur, andere computerprogramma's en vooral veel andere collega's. Verpleegkundigen met allerlei achtergronden, operatie assistenten, anesthesiemedewerkers, artsen van diverse specialismen. En iedere dag meer patiënten. Zo druk die eerste dagen met alles om het bed te behappen, dat je haast zou vergeten dat er een patiënt in bed ligt, een mens waar het allemaal om draait. Maar als zorgverlener vergeet je dat nooit: ik vond meer aandacht voor de techniek dan persoonlijke aandacht moeilijk te verteren.

Geen bezoek waardoor je de patiënt beter leert kennen en als het zover is dat deze bij kennis is en zelf kan ademen, volgt er overplaatsing naar de afdeling.

Komende week gaan we de 4^e week in op de nood IC en inmiddels hebben we meerdere noodlocaties. Dingen verbeteren: inmiddels ben ik gewend aan apparatuur en computerprogramma's, logistiek vindt alles zijn route en vaste plek. Superblij ben ik met "het draaiteam": een team van 3 operatie assistenten en een arts die zorgen dat alle patiënten op de juiste tijd van rug naar buik gedraaid worden en terug. Vroeger had ik er een uur voor nodig om collega's bij elkaar te sprokkelen en de draaisessie uit te voeren.

Voor de menselijke maat zijn er ook verbeteringen: een aantal malen per week worden er foto's gemaakt van de patiënt die naar de familie gaan, we krijgen postertjes opgestuurd van

de familie waar opstaat wat hun familielid kenmerkt. Het IC dagboek dat de familie normaal gesproken bijhoudt, daar schrijven we als verpleegkundigen nu zelf in. Met de hoop dat de patiënt dit later kan lezen.

Over hoop gesproken... gelukkig geen Italiaanse of Spaanse toestanden hier: Al die stervende mensen, daar zag ik best tegenop. De balans is hier toch positiever.

Verrast was ik ook mijn naam te lezen bij de gebedsintenties op het paaskruis. "Oei, zo moeilijk heb ik het toch ook weer niet" was mijn eerste gedachte. Tegelijkertijd voelde ik me geroerd door het feit dat gemeenteleden persoonlijk steun voor mij vragen aan God.

"U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden." (Psalm 31:4)

Wanneer ik voor de laatste keer een masker van mijn gezicht zal halen laat zich moeilijk schatten. Ik kijk uit naar dat moment, met name omdat we elkaar dan weer kunnen zien én spreken. Ik ben benieuwd naar de verhalen hoe u de Coronatijd hebt doorgebracht.

Hartelijk dank en groet, Mariëtte Venema

Bloemen uit de kerk

De zaterdag voor Pasen kregen Harold en Marjolein de bloemen uit de kerk met dank en de



hartelijke groeten van de gemeente. Wim de Kruijf heeft ze op video toegesproken (zie website) en gevraagd om een selfie met de bloemen. Harold en Marjolein waren beiden verguld met het boeket.



Kerkelijk bureau tijdelijk gesloten

Het Kerkelijk Bureau is tijdelijk gesloten i.v.m. het Coronavirus. Coen Helsdingen werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Wij verzoeken u de communicatie waar mogelijk via het mailadres van het Kerkelijk Bureau te laten lopen: kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl of te bellen naar 030-2282866, u kunt dan een bericht inspreken.

Omzien naar elkaar

Ons is gevraagd of wij telefoonnummers van gemeenteleden willen delen, zodat men elkaar kan bellen. Gezien de privacy wetgeving is dat niet mogelijk. Wel kunt u contact opnemen met onze scriba Lummy Blömer op 030 229 18 71. Zij zal u dan verder in contact brengen met onze pastoraal medewerkers.

Een vreemd Pasen

Het was dit jaar een Stille Week op afstand. Als voorganger geen kerkgangers voor je maar turend in twee camera's achterin de kerkzaal, waarachter u zich als virtuele gemeente verschool. Geen mogelijkheid om te zien hoe je woorden overkomen, maar vertrouwen op de doorwerking ervan. En toch merk je dat er wat met je gebeurt in de verder zo lege kerkzaal. De muziek en de woorden raken je, ook al ben je maar met een paar mensen aanwezig. Nog iets wat mij ontroerde waren de twee Paaskaarsen die naast elkaar branden op Paaszondag. Twee geloofsgemeenschappen die samen Pasen vieren. Symbool van wat er kan als de nood aan de man is. Van te voren zaten we wel met een probleem. De kaars van de OLV was veel langer dan die van de Centrumkerk. Piet van Vuuren kwam met een simpele

en tegelijk zeer oecumenische oplossing. We zetten onze kaars op de standaard van de OLV en die van hun op onze standaard. En wat bleek? Ze waren nu bijna even lang! Alsof het zo heeft moeten zijn. . .

Een Amerikaanse dichter, Carolyn Winfrey Gillette, schreef speciaal voor deze coronatijden een lied dat het vreemde van deze Paastijd heel raak typeert. Ds. Gert Landman maakt er een vertaling van. Ik geef het u graag mee. Ds. Harold Oechies

1. Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.
2. Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.
3. Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf'lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!
4. In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.
5. Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

Hartelijke groet,

Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad

PS.

U krijgt dit bericht omdat u via gemeentenuews@pgbilthoven.nl hebt aangegeven graag e-mail met informatie van de Centrumkerk te ontvangen. Kent u iemand die geen e-mail adres heeft, print dan dit bericht a.u.b. uit en stop het bij hem of haar in de bus. De nieuwsbrieven staan op de website

<https://www.pgbilthoven.nl/centrumkerk/>