



# Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 10 april 2020

Broeders en zusters van de Centrumkerk,

In deze stille week is er hard gewerkt door predikanten, ouderlingen en alle werkers om hen heen om iedere dag een dienst of avondgebed te houden. Wij hopen dat u de diensten goed heeft kunnen volgen via kerkomroep.nl.

Het moderamen van de Generale Synode heeft aan de (wijk)kerkenraden van de Protestantse Kerk in Nederland een brief gestuurd om te bedanken en te bemoedigen.

Een kleine greep uit de brief:

“Ook in deze tijd is het onze roeping om als kerk een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. We zijn dit door dáár te zijn waar God ons roept en de lofzang gaande te houden. De vertrouwde vormen hiervoor zijn ons nu uit handen geslagen.

Het is bijzonder om te zien hoe mensen in en buiten de kerk op creatieve wijze naar elkaar omzien en hulp bieden. Op creatieve wijze geeft u inhoud aan onderlinge liefde en zorg.

Deze week gedenken we de diepe weg die Jezus is gegaan. De weg van lijden en sterven. Op de Paasmorgen vieren we zijn verrijzenis. Hij is onder ons.”

## **Bloemen met kaartjes van hoop en leven**

In de eredienst op Paasmorgen zal een kruis staan vol met gele narcissen. Het symbool voor hoop en nieuw leven. Wij hebben u gevraagd om namen te noemen van iemand aan wie u speciaal denkt in deze tijd en die u in gedachten graag zo'n narcis wilt schenken. Veel namen zijn genoemd, op een kaartje geschreven en vastgemaakt aan een narcis. Zo bent u in de voorbeden met hen verbonden. Na de Paasmorgendienst komt dit kruis van hoop en leven enkele dagen lang buiten voor de kerk te staan.



## **Paasochtendienst met de OLV**

In deze feestelijke online kerkdienst gaan voor ds. Harold Oechies en Rene Grotenhuis van de OLV. Als teken van de opgestane Heer zullen ze de beide nieuwe Paaskaarsen van onze twee geloofsgemeenschappen ontsteken. Zoals we gewend zijn in oecumenische diensten is er ook een kort tafelgebed met de instellingswoorden. De Paasjubel zal kracht bij gezet

worden door een trompettist. Achter het orgel zit Wim Brands en er is live zang. Met elkaar verbonden via de kerkomroep willen we zo het licht van Christus zichtbaar maken in deze onzekere tijden.

### Collectes

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven.

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. DIAKONIE PROT GEM BILTHOVEN.
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

### Verhuizing

En ja, toen was het dan zover. Het moment van de verhuizing die gepland was op een donkere januaridag. Regen en wind en koud...dat is mijn herinnering.

Het mooie nieuwe appartement boven het mooie nieuwe kinderopvang gebouw.... Het leek allemaal alleen maar goed. En dat was het ook!

De storm en de aanhoudende regen die maanden, dat zou wel eens ophouden? Ik vocht mijzelf de dagen door. Gezellig als er mensen kwamen om te helpen. De tuinman die alle elektra deed en schilderijen ophing, de schoondochter die overkwam uit Zwitserland en die de kasten inrichtte en zo verstreken de dagen en werd het huis gezelliger en kwam de gewenning. Het fijnste was de zondag, dan stak ik het fietspad over en onder klokgelui gingen wij dan de kerk binnen. Wennen aan het veranderende leven viel niet mee. Ik miste mijn liefste, kon deze nieuwe fase niet meer delen en de tranen zaten soms hoog maar... dat zou toch wel beter gaan. Mijn vriendinnen zouden het huis komen bekijken en ja, dan ging het wennen vast beter.

Toen kwam Corona

In Psalm 139 staat als eerste vers: "Heer U doorgrond en kent mij" en de zin "Met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd..." Hoe rustgevend is dat en hoe mooi dat het niet alleen beeldspraak is maar ook waar.

Hij kent je, Hij kent je zitten en je opstaan en Hij verstaat je gedachten en dus ook je verdriet. Je eenzaamheid. De nachten waarin je wakker ligt en je beseft dat je alleen bent. Je mist de school, het geluid van spelende kinderen en dan is er elke dag: het alles overheersende: de nieuwsberichten.

Zoveel zieken, zoveel doden, een wereld die jouw wereld niet meer is. In het begin denk je nog dat het wel mee zal vallen maar als de dag komt dat de kerk dichtgaat.... Dan komt de klap hard aan. Alle kerken in Nederland dicht want die besmetting.... Een wereld die totaal verandert, je moet afstand houden en zo min mogelijk naar buiten en ga zo maar door. En zolang de ziekte jou niet treft dan ga je nog wel door met je leven, maar als het wel zo is? Weken op de intensive care? Of erger, je sterft eraan?

Maar dan komt die Psalm, dan komt God met Zijn troost. Want als die Psalm 139 je niet voldoende rust geeft, moeten wij even verder lezen. De volgende Psalm: "Bevrijd mij Heer wie mij kwaad doen. Je kunt ook zeggen: Wat mij kwaad doet en dan: "Heer ik roep U aan, kom mij te hulp." En dat heeft Hij gedaan, ons te hulp geschoten, aan een kruis gehangen om al onze angst, onze onzekerheid, ons verdriet te helpen dragen. En als de angst ons bij de keel grijpt, als de eenzaamheid te erg wordt, als je weet dat je sterven gaat, als je niet weet of je ziek zal worden...al die angsten en onzekerheden dan is Hij er, voor u, voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Het wordt Pasen en wij weten immers wat dat betekent...

Het kruis voorbij want Hij is opgestaan!

Femke Helsdingen

## **Kerkelijk bureau tijdelijk gesloten**

Het Kerkelijk Bureau is tijdelijk gesloten i.v.m. het Coronavirus. Coen Helsdingen werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Wij verzoeken u de communicatie waar mogelijk via het mailadres van het Kerkelijk Bureau te laten lopen: [kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl](mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl) of te bellen naar 030-2282866, u kunt dan een bericht inspreken.

## **Dagkapel**

De dagkapel is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM. Als er iemand binnen is, wacht dan buiten en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

## **Aktie Kerkbalans**

In Januari is de "Aktie kerkbalans" gehouden.

Dat is ook dit jaar een grote inspanning geweest van het voorbereidingsteam (Dick Boer, Piet van Vuuren, Wim Zaal, Coen Helsdingen) en vele gemeenteleden die met het kerkbalans materiaal de toezeggingen hebben opgehaald. De gemeenteleden maken met hun toezeggingen het weer mogelijk de activiteiten van de PGB in 2020 te realiseren.

Het CvK kan u dan ook in dankbaarheid meedelen dat als resultaat van de Aktie Kerkbalans in totaal aan € 229.000 vaste vrijwillige bijdragen is toegezegd. Dit is nagenoeg gelijk aan het door ons begrote bedrag voor 2020 en in lijn met de ontvangen bijdragen in 2019. Wij hopen dat de vaste vrijwillige bijdragen, ook door de ontstane situatie door het Corona virus, waardoor we minder inkomsten uit collectes ontvangen, conform toezeggingen worden overgemaakt. Wij prijzen ons gelukkig dat we altijd op een grote groep vrijwilligers kunnen rekenen die de folders van de Aktie en de toezeggingformulieren bij de gemeenteleden willen bezorgen en vervolgens weer ophalen. We kunnen dankzij de inspanning van velen terugkijken op een succesvolle actie kerkbalans.

Het CvK wil u ook voor die bijdrage hartelijk bedanken. Het CVK hoopt (gaat er van uit!) dat de deelnemers van dit jaar ook volgend jaar weer hun bijdrage willen leveren.

Namens het CvK, Jan Homan

## **Bloemen uit de kerk**

Op Paasmorgen zijn de bloemen traditiegetrouw voor onze predikanten en worden ze toegesproken om hen te bedanken voor het vele en goede werk dat ze doen in onze gemeente. Ook in deze bijzondere tijd krijgen Harold en Marjolein de bloemen uit de kerk met dank en de hartelijke groeten van de gemeente. Het gaat wel anders, de bloemen worden thuisbezorgd, het toespreken staat op video op de website en het welverdiende applaus mag elk van u thuis geven.

## **Omzien naar elkaar of hulp nodig**

Op dit moment zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. Of mensen die hulp nodig hebben. We denken aan u en willen graag contact houden. Bel gerust onze predikanten op om door te geven dat u graag contact wil hebben en neemt u voor hulp contact op met de diaconie [diaconie@pgbilthoven.nl](mailto:diaconie@pgbilthoven.nl), of bellen met Dirk Verburg: 06 51944880.

## **Pasen in tijden van corona: Licht ontloken aan het donker!**

Na al het sombere nieuws van de eerste weken van de coronacrisis klinken er nu ook hoopvolle signalen. Het aantal besmettingen is over zijn hoogtepunt heen en het aantal ziekenhuisopnames daalt. Het lijkt erop dat we de crisis onder controle beginnen te krijgen. Natuurlijk moeten we een flinke slag om de arm houden en de 1,5 meter cultuur zullen we nog wel een aantal maanden moeten volhouden. Maar toch er komt steeds meer uitzicht naar de toekomst toe. In geloofstaal zouden we kunnen zeggen dat Pasen steeds dichterbij komt. Waar de natuur al volop bruist van nieuw leven begint het daar in de kerk ook steeds meer op te lijken. Als u dit leest hebben we het dieptepunt van de Goede Week achter de rug. Het verraad, lijden en sterven van Jezus. Tijdens de Paaswake brandde het Licht van de opgestane Heer als het ware door het duister van het graf heen. Op de Paasmorgen klinkt het feestelijke *U zij de glorie, opgestane Heer!* Leven dat sterker blijkt te zijn dan alle doodsmachten. Toekomst die opengaat. Een voorgoed begonnen nieuw begin. Natuurlijk wordt er nog veel geleden en gestorven, zitten velen van ons opgesloten in hun huizen en zijn ze afgesneden van hun geliefden. Natuurlijk wordt er nog steeds keihard gewerkt in de ziekenhuizen en zorginstellingen. Natuurlijk kun je nog niet echt aan het werk of naar school. Natuurlijk moeten we afwachten of we de coronacrisis werkelijk onder controle hebben. En toch is er iets verandert. De hoop is terug en die werkt aanstekelijk. Zoals die kaarsjes een voor een aangestoken aan de Paaskaars. Licht dat zich langzaam over de hele kerk verspreid en zo al het duister verdrijft. Tot slot wil ik u twee coupletten meegeven uit Lied 600 (Licht, ontloken aan het donker). Ds. Harold Oechies

Licht, aan liefde aangestoken,  
Licht, dat door het donker brandt,  
Licht, jij lieve lentebode,  
zet de nacht in vuur en vlam!

Licht, straal hier in onze ogen,  
Licht, breek uit in duizendvoud,  
Licht, kom ons met stralen tooien,  
ga ons voor van hand tot hand!

Hartelijke groet en goede en gezegende Paasdagen toegewenst,

Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad

### **PS.**

U krijgt dit bericht omdat u via [gemeentenuews@pgbilthoven.nl](mailto:gemeentenuews@pgbilthoven.nl) hebt aangegeven graag e-mail met informatie van de Centrumkerk te ontvangen. Kent u iemand die geen e-mail adres heeft, print dan dit bericht a.u.b. uit en stop het bij hem of haar in de bus. De nieuwsbrieven staan ook op de website <https://www.pgbilthoven.nl/centrumkerk/>