



Protestantse Gemeente Bilthoven



Bilthoven, 21 maart 2020

Broeders en zusters van de Centrumkerk,

Inmiddels weten we dat de overheid de maatregelen rondom het coronavirus heeft aangescherpt en verlengt tot 1 juni 2020. In deze tweede nieuwsbrief leest u meer over onze gemeente in Coronatijd en hoe we verder kijken naar de diensten op zondag en in de goede week en het omzien naar elkaar. We houden ons strikt aan de richtlijnen van de overheid en nemen ook de adviezen van De Protestantse kerk Nederland en van de Classis ter harte. De eerste nieuwsbrief, die vorige week is verzonden staat nu ook op de website.

Reacties op eerste nieuwsbrief

We hebben goede reacties ontvangen op de eerste brief. Dank daarvoor! We laten u enkele reacties meelesen.

- HANDEN GEVEN MAG NIET MEER, HANDEN VOUWEN DES TE MEER
- Dit is een heel mooie vorm van contact houden
- DANK JE WEL !!!!!!!
- Lieve Mensen, wat fijn om de kerkradio te horen! Ook dat er een GEMEENTENIEUWS komt!
- Doet ons goed Om te horen dat jullie proberen de boel een beetje bij elkaar te houden
- Ja ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen. Fijn om toch zo met elkaar verbonden te blijven in deze moeilijke tijd.

Online kerkdiensten

Alle diensten zijn in deze Corona-tijd online diensten. Afgelopen zondag was Kerkomroep NL overbelast en zijn diensten soms pas veel later beschikbaar gekomen.

Mede daarom is besloten om de diensten eerder op te nemen. Het geeft dan tevens het Beamteam de gelegenheid om, indien nodig, nog wat bij te schaven om een zo'n optimaal mogelijke uitzending te krijgen. Dit betekent dat de diensten niet live worden uitgezonden. Op onze website <https://www.pgbilthoven.nl> onder de tab "Meekijken en -luisteren" ziet u De kerkdiensten staan. Klik op de balk Bilthoven, Centrumkerk en u komt vanzelf bij de diensten. Lukt het niet direct, probeer het dan op een later tijdstip nog eens.

Resultaten voor 'centrumkerk bilthoven'			
Plaats	Kerk	Live	Type uitzendingen
Bilthoven	Bilthoven, Centrumkerk		geluid
Utrecht	PKN		beeld

De diensten worden verkort tot 35 minuten, omdat blijkt dat bij diensten die alleen online zijn dit voor voorgangers, beamteam, doch ook voor kijkers en luisteraars optimaler is.

Alle diensten rondom Pasen, ook de avondgebeden worden uitgezonden.
In de paasgroet die is bezorgd, kunt u alle tijden lezen.

Verbondenheid in de diensten

Een dienst online meevieren is toch anders dan wanneer je bij elkaar in de kerk zit. In de dienst brandt de Paaskaars, het licht van Christus is in ons midden. Thuis kan het helpen om tijdens de dienst ook een kaars aan te steken en zo met God en met elkaar verbonden te zijn.

Ervaringen van televisiedominee Ds. Harold Oechies

Dominees die zich bedienen van de media roepen vaak gemengde reacties op. Zoals dat meestal gaat bij vernieuwingen in de kerk. Nu er door de coronacrisis geen mensen meer aanwezig mogen zijn bij de kerkdiensten, zijn we helemaal aangewezen op de media. In ons geval via de kerkomroep met geluid en beeld. De eerste keer als "televisiedominee" was voor mij nogal bevreemdend. Een lege kerk voor je en turen naar de twee camera's achterin onze kerkzaal. Niet weten wat er precies in beeld is en hoe dat overkomt, dat maakt onzeker. Als je jezelf zo terugziet is dat ook best wel confronterend. Maar gaandeweg leer je ervan en van elkaar. Want we hebben een uitstekend beamteam, dat steeds nieuwe mogelijkheden opzoekt en uitprobeert. Waarschijnlijk heeft u de verschillen al opgemerkt tussen de eerste uitzending en de tweede. De komende zondagen zult u wel meer verandering merken. Op 29 maart zijn Marjolein en ik samen de voorgangers en in de Paastijd zullen we oecumenische diensten gaan uitzenden met een voorganger van de OLV en een van ons. Een nieuwe uitdaging om twee tradities samen te laten komen in een inspirerende TV dienst! Bij alle zorg en onzekerheid die het coronavirus oproept wil ik u graag een gebed meegeven. Het wordt ook wel de "serenityprayer" genoemd en zou geschreven zijn door de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr. Het is bedoeld om tot rust te komen en te bemoedigen. Er zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt op een dag.

God geve me de kalmte om te aanvaarden waaraan ik niets kan veranderen,
De moed om de dingen te veranderen die ik kan veranderen,
en de wijsheid om het verschil tussen beiden te kunnen zien.
Amen.

Oecumenische diensten

Met OLV is afgesproken om de diensten op 9 april (Witte Donderdag), 12 april (Eerste Paasdag), 3 en 24 mei gezamenlijk te houden. Deze oecumenische diensten worden uitgezonden vanuit de Centrumkerk.

Hulp nodig of tijd om hulp te bieden

Kunt of durft u de deur niet meer uit in de huidige situatie en heeft u toch boodschappen nodig of iets anders? Of zit u alleen thuis en heeft u behoefte aan een gesprekje? Dan kunt u contact opnemen met de diaconie diaconie@pgbilthoven.nl, of bellen met Dirk Verburg: 06 51944880. Zij gaan dan proberen om u te helpen.

De diakenen kunnen dit niet allemaal zelf doen, dus wij doen een beroep op gemeenteleden die nog fit zijn en wat tijd over hebben om zich hiervoor te melden bij de diaconie.

Collectes

Diaconie en kerkrentmeesters vragen u om ruimhartig te geven.

De diaconie verdeelt aan het einde van de crisisperiode de opbrengsten over de verschillende doelen conform het collecterooster.

De kerkrentmeesters wijzen u op de tegenvallende inkomsten door wegvallen van huuropbrengsten.

- Diaconie: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. DIAKONIE PROT GEM BILTHOVEN.
- Kerk (Kerkrentmeesters) NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven – actierekening

Rondom gemeenteactiviteiten

Alle activiteiten in het kerkgebouw en groepswerk bij gemeenteleden thuis komen te vervallen. Huurders en gebruikers kunnen contact opnemen met het Kerkelijk bureau, 030 228 28 66, kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

Dagkapel

De dagkapel is open als de koster aanwezig is. Dit is meestal van maandag tot en met donderdag. Als u wilt kunt u daar een moment van bezinning hebben en een kaarsje aansteken. Let ook hier op de richtlijnen van het RIVM. Als er iemand binnen is, wacht dan buiten en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Website

Op de website zijn extra tabs aangemaakt voor:

- Gemeentenieuws, hier staan de nieuwsbrieven
- Kinderkerk, hier is de verwijzing naar de online kinderkerkdienst en een werkmap voor kinderen.

Kent u iemand die onze aandacht nodig heeft of wilt u dat voor iemand voorbede gedaan wordt geef dit dan door op de website.

NBG weggeefactie

Mieneke van Oord is onze nieuwe vrijwilliger voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Zij maakt ons attent op NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel. Deze bemoediging is nu voor iedereen gratis beschikbaar. Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden.

Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen.

Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Omzien naar elkaar

Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan u en willen graag contact houden. We houden ons aan de richtlijnen om, met uitzondering van stervenden, op dit moment alleen nog telefonisch contact te houden, via e-mail of met een kaartje in de bus. De paasgroeten zijn rondgebracht. Pastoraal ouderlingen en -medewerkers hebben bij velen

ook een telefoonnummer achtergelaten om contact te houden. Bel ze gerust op of bel Dirk Verburg om door te geven dat u graag contact wil hebben.

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren.

Ter bemoediging in deze onvaste tijden!

We nodigen u uit om thuis te zingen, te lezen of te bidden een variant op een lied uit het liedboek, lied 1003 (Liedboek 2013) De tekst is van Hans Tissink en zo met elkaar in geloof verbonden te zijn als één gemeenschap.

God, het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en wat en hoelang.
Richt onze ogen op U en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.
Schenk ons uw goede Geest om te vertrouwen op een nieuwe morgen
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen en kom gauw!
Amen.

Hartelijke groet,

Predikanten en ambtsdragers van de kerkenraad

PS.

U krijgt dit bericht omdat u via gemeentenuws@pgbilthoven.nl hebt aangegeven graag e-mail met informatie van de Centrumkerk te ontvangen. Kent u iemand die geen e-mail adres heeft, print dan dit bericht a.u.b. uit en stop het bij hem of haar in de bus.